

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen
voor een viering samen met de luisteraars van
Radio Bloemendaal



*Gedachtenisdienst, in deze dienst gedenken we
de mensen die het afgelopen jaar gestorven zijn*

Zondag : 26 november 2017
Aanvang : 19.00 uur
Voorganger : Ds. Aart Mak
Organist : Cees Verschoor
M.m.v. : American Protestant Concert Choir
o.l.v. John Bakker
Organist koor : Gijsbert Kok

Nr. 2739

DIENST MET BELANGSTELLENDEN
Uitgaande van Kerk Zonder Grenzen

SAMENZANG voor de DIENST

Zingen: Lied 951: 1, 2 en 3



1 Lie - fe-lijk licht, dat ons van God ver - haalt



en al mijn le - vens - da-gen heeft ge - straald,



ga voor mij uit ook nu ik ster - ven moet.



Vuur - vlam, ge - leid mij met uw zach - te gloed.

2. Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert,
dat onze diepste duisternis trotseert,
waak over mij, wanneer de dood mij wenkt.
Spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.
3. Liefelijk licht, brandt als een stille wacht,
want in uw stralen vind ik nog mijn kracht.
Doof dan niet uit, maar wees mijn laatste licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht!

Koor: Procession: Dear Lord and Father of mankind
(Charles Hubert Parry 1848-1918)

AANVANG DIENST

Welkom en groet aan de mensen in de kerk en aan de radio

Koor: - Bless the Lord, Oh my Soul (O.Karthy)
- I lift up mine eyes to the Hills (psalm 121) (Allen Pote)

Inleiding op het herdenken

Gebed voor de nabestaanden

Zingen: Heer, herinner U de namen (Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Lied 730)



Heer, her-in-ner U de na-men,
ie-der die ge-stor-ven is.
Zie ons aan zo-als wij kwa-men
uit de diep-te, het ver-lies
van de men-sen, die wij dra-gen
op de lip-pen, in ons hart,
die wij mis-sen sinds de da-gen,
dat de dood ons huis ver-wart.

2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden
van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden
ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen
aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen.
gaan wij biddend: breng ons thuis.

3. Uit het duister van de dalen
zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen,
niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen,
spreek één woord: je bent bemind,
zoals Jezus werd bewogen
met ontferming voor een kind.

4. God, gedenk de vele aardse
tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.

**We gedenken hen die zijn overleden, noemen de namen en steken
kaarsen aan** (*Tijdens het gedenken speelt Cees Verschoor op de vleugel*)

Anniqje Alida de Groot

* 28 november 1947 † 20 november 2016

Jacobus Jochemus

* 28 augustus 1926 † 25 november 2016

Petronella van Kan – Gijsen

* 2 oktober 1939 † 11 december 2016

Elsje Kuijt

* 30 april 1968 † 28 december 2016

Dieuwke Jorritsma

* 10 januari 1919 † 12 januari 2017

Dorothea Spek

* 11 april 1934 † 30 januari 2017

Conchita Maria Drakulic

* 29 oktober 1961 † 31 januari 2017

Aad de Bruijn

* 11 september 1940 † 9 maart 2017

Nelly Mak

* 7 december 1955 † 13 maart 2017

Elkje Bruning- Swankhuizen

* 18 januari 1921 † 25 maart 2017

Adrianus Boerman

* 2 augustus 1923 † 31 maart 2017

Caroline Gerding - Willebrands

* 1 januari 1950 † 18 april 2017

Arent Jan Smedes

* 15 april 1932 † 3 mei 2017

Eva Maria Johanna Westerbrink- Jansen

* 23 juni 1929 † 4 mei 2017

Nettie van Dijk- Mons

* 30 oktober 1930 † 12 mei 2017

Douwe Nicolaas Wouters

* 4 maart 1930 † 19 mei 2017

Adriana Lindhout

* 24 juli 1942 † 24 mei 2017

Helene Tollenaar- Groen

* 18 februari 1932 † 24 mei 2017

Cornelia Groeneveld- Verduijn

* 19 mei 1921 † 30 mei 2017

Jan Tiersma

* 18 maart 1929 † 3 juni 2017

Jacobus Johannes Lambertus van de Kerkhof

* 11 september 1938 † 4 juni 2017

Herman Adrien Quarles van Ufford

* 22 november 1922 † 7 juni 2017

Marianne Overbeek- van Buurt

* 19 augustus 1939 † 13 juni 2017

Jaap Leewens

* 24 april 1938 † 17 juli 2017

Alied de Graaff- Bakema

* 12 februari 1930 † 19 juli 2017

Cornelis Marinus van Esch

* 25 mei 1946 † 29 juli 2017

Jobje Markerink

* 7 oktober 1924 † 21 augustus 2017

Andries Fokkema

* 17 september 1939 † 25 augustus 2017

Teunis Roest

* 5 augustus 1947 † 13 september 2017

Jan Dekker

* 30 november 1929 † 30 september 2017

Cornelia Maria Theresia Hoogervorst- Goossens

* 2 mei 1928 † 10 oktober 2017

Janna Marrigje Keur – Geldof

* 5 augustus 1934 † 7 november 2017

Zingen: Lied 56: 1, 2 en 3 (Liefste lied van overzee I, Sytze de Vries)



Word stil nu de E-ne tot ons komt en on-der ons wil zijn.
Want hei-lig is de grond waar Hij aan ons ver-schijnt.
Hij ves-tigt hier zijn tent: een hart dat eer-bied kent.
Word stil nu de E-ne tot ons komt en on-der ons wil zijn.

2. Word stil, nu de Ene ons omstraalt, ons koestert in zijn licht,
een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht,
van alle licht de bron, weldadig als de zon.
Word stil, nu de Ene ons verschijnt, ons koestert in zijn licht
3. Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt.
Hij vult ons met zijn kracht, met liefde die ons raakt.
Hij roept zijn vrede uit, die iedereen omsluit.
Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt.

Verhuizen in de nacht (*Geert de Kockere*)

Oma had het nog
zo mooi bedacht:
doodgaan
is verhuizen in de nacht.

Waar naartoe?
Wie helpt jouw koffers dragen?
had ik haar nog willen vragen.

Maar gisteren
is oma plots verhuisd

Heel alleen en zonder koffers.
Ik weet niet eens waarheen...

De profundis (*fragm.*) (*Martinus Nijhoff*)

Dood, ondragelijk is je straf:
Je hebt mij mijn vriendin ontnomen
En voorts, nog niet tot rust gekomen,
Nam je niet mijn liefde af.
Mijn kracht en weerstand nemen af;
Waarom heb je juist haar genomen,
Dood?

Uit het Hooglied: 8: 6-7

*Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
dan werd hij smadelijk veracht.*

Koor: - The Majesty and Glory of Thy Name (*T. Fettke*)

Overweging

Koor: - Look at the world (*John Rutter*)
- I give You praise (*Cindy Berry*)

Gebeden, persoonlijk gebed en Onze Vader

Mededelingen

Collecte bestemd voor het werk van Kerk Zonder Grenzen

Zingen (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4



The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The melody is simple and hymn-like. The lyrics are: '1. Ga met God en Hij zal met je zijn, / jou na - bij op al je we - gen / met zijn raad en troost en ze - gen. / Ga met God en Hij zal met je zijn.'

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

We gaan zitten en luisteren naar het koor

Koor: - We shall overcome

**Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie- of thee te drinken
in het Kerkelijk Centrum naast de Kerk**

Kerk Zonder Grenzen zendt deze dienst rechtstreeks uit via Radio Bloemendaal. Ook zal deze dienst op zondag 3 december a.s. om 11.30 uur op golflengte 1116 AM te beluisteren zijn.

Van deze dienst zijn CD's te bestellen telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur bij ons kantoor aan het Kerkplein 20 te Bloemendaal. Telefoon: 023-7370098
Prijs per CD: € 4,50 (incl. verzending). **No. 2739**

Wist u dat het werk van Kerk Zonder Grenzen, o.a. de diensten met belangstellenden, omroeppastoraat, evangelisatiewerk, afhankelijk is van giften? U steunt ons werk door donateur te worden.
IBAN: NL28 INGB 0001 5222 22 t.n.v. Kerk Zonder Grenzen te Bloemendaal.

U kunt zich abonneren op het Radio Bloemendaal Kerk Zonder Grenzen Magazine, abonnement € 12,50 per jaar. (6 nummers)
Vraag een gratis proefnummer aan: 023-7370098 of via mail: info@kerkzondergrenzen.nl

Elke **dinsdag** vanaf **12.00 uur** via Radio Bloemendaal muziek met om **12.30 uur** een dienst vanuit de '**Alle-Dag-Kerk**'.
De eerstvolgende uitzending is op dinsdag 28 november 2017
Voorganger: Commandant Hans van Vliet uit Almere.

Adres ds. Aart Mak : Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
telefoon : 06-47761030
telefoon bureau : 023- 7370098
e-mail : aartmak@dds.nl; info@kerkzondergrenzen.nl
website : www.kerkzondergrenzen.nl

Uitzendingen van Kerk Zonder Grenzen op 1116 AM en via www.radiobloemendaal.nl

Zondag 3 december 2017

11.30 Aart Mak - Gedachtenisdienst (herh. van 26/11 jl.)
19.00 Aart Mak - meditatie met muziek

Zondag 10 december 2017

11.30 Aart Mak - meditatie met muziek (herh. van 03/12 jl.)
19.00 Aart Mak, opname vanuit Grootebroek

Zondag 17 december 2017

11.30 Aart Mak, opname vanuit Grootebroek (herh. 10/12 jl.)
19.00 Aart Mak - meditatie met muziek

