



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 19 mei 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 5^e Zondag van Pasen, Cantate ~

Voorganger	: Ad van Nieuwpoort
Ouderling van dienst	: Hanny Korstjens
Diaken	: Carolien Oosterhof
Organist	: Agnes van Bekkum
M.m.v.	: De Cantorij o.l.v. Philiën Schouten
Kinderkring	: Voor alle kinderen van de basisschool
Crèche	: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel

Opgang (de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Gezang 170: 1 en 2 (LB 1973)

Meester men zoekt U wijd en zijt...

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen :Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen :Amen.

vervolg aanvangslied: Gezang 170: 6

6. *Koning, verheugd geloven wij*

Voorganger:

Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht

Allen : Amen.

Hierna gaat de gemeente zitten

Gebed van Opgang

Gemeente zingt: Lied 296 (refrein) Componist Willem Vogel, Dichter Sytze de Vries

Die de morgen ontbood...

Zingen met de Cantorij: Zingt en speelt voor de Heer' (tekst: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, naar Ps. 96; muziek: Herman Strategier)

Moment met de kinderen,

hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het kerkelijk centrum.

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op de schriftlezing

Zingen: Lied 335 (3x zingen) Componist Myra Blyth – 'Let us hear', Dichter Myra Blyth

Hoor het woord...

Schriftlezing: II Koningen 4: 38 – 44

- 38) Toen Elisa naar Gilgal was teruggekeerd,
was er hongersnood in het land.
De profetenzonen zaten voor zijn aangezicht
en hij sprak tot zijn jongen:
Zet de grote pot op en kook soep voor de profetenzonen.
- 39) Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken.
Hij vond een wilde wijnstok
en plukte daarvan wilde kolokwinten, zijn kleed vol.

- En toen hij terugkwam, sneed hij ze in stukken in de soeppot:
zij kenden het niet.
- 40) En zij schepten voor de mannen om te eten.
En het geschiedde
toen zij van de soep aten
dat zij schreeuwden en zeiden:
De dood is in de pot, man Gods!
En zij konden het niet eten.
- 41) Hij zei:
Haal meel!
En hij wierp het in de pot,
hij zei:
Schep het op voor het volk, dat zij eten!
Er was niets kwaads (geen kwaad woord) meer in de pot.
- 42) Een man uit Baäl-Salisa kwam
en bracht de man Gods brood van de eerstelingen:
twintig gerstebroden
en vers graan in zijn tas.
Hij zei:
Geef het aan het volk,
dat zij eten!
- 43) De wachter zei:
Hoe kan ik dat aan honderd man voorzetten?
Hij zei:
Geef het aan het volk,
dat zij eten!
Want zo spreekt JHWH:
Eten zullen ze
en overhouden!
- 44) Hij gaf het hen.
Zij aten
en hielden over,
naar het woord van JHWH.

Zingen: Lied 390: 1, 2, 3

Componist Albert de Klerk, Dichter Huub Oosterhuis

Het brood in de aarde gevonden...

Evangelielezing: Markus 6: 34-44

- 34) En toen Jezus uitging,
zag hij een grote schare
en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen
want zij waren ´als schapen die geen herder hadden´ (Num.27,17)
en hij begon hun vele dingen te leren (onderrichten).
- 35) En toen het al laat geworden was
kwamen zijn leerlingen tot hem en zeiden:
De plaats is woest en het is al laat;
- 36) laat hen gaan,
opdat zij heengaan naar de dorpen en gehuchten rondom
en kopen voor zichzelf om te eten!
- 37) Hij nu antwoordde en zei hun:
Geven jullie hun te eten!
En zij zeiden hem:
Zullen wij heengaan
en broden kopen voor tweehonderd penningen
en hun te eten geven?
- 38) Hij nu zei hun:
Hoeveel broden heb je?
Ga heen en zie!
En toen zij het nagegaan waren, zeiden ze:
Vijf en twee vissen!
- 39) En hij gebod hun
dat zij hen allen zouden doen neerzitten (aanliggen),
gezelschap bij gezelschap,
op het groene gras.
- 40) En zij gingen zitten,
perk bij perk
bij honderd en bij vijftig.
- 41) En hij nam de vijf broden en de twee vissen
zag op naar de hemel
zegende en brak de broden
en gaf ze aan zijn leerlingen
opdat zij die hun zouden voorzetten
ook de twee vissen
deelde hij voor allen.
- 42) En zij aten allen en werden verzadigd.
- 43) En zij raapten aan brokken op:
twaalf korven vol,
ook van de vissen.
- 44) En zij die de broden gegeten hadden
waren vijfduizend man.

Zingen: Lied 390: 4 en 5

Componist Albert de Klerk, Dichter Huub Oosterhuis

Dat brood dat wij moeten eten...

VERKONDIGING

Cantorij: Cantate Domino - tekst uit Psalm 96; muziek Hans Leo Hassler (1564-1612)

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^o: Kerk

2^o: Partners Pays Dogon

Omdat we dit als jaarproject van de diaconie verschillende collectes mogen houden, hebben we de financiering van een vierdelig lesboek voor de alfabetisering van volwassenen in ons programma op kunnen nemen. M.n. vrouwen uit de vrouwencollectieven leren lezen en schrijven in hun eigen Dogontaal. Maar ook mannen doen mee. Thema's die aan bod komen in de lesboeken zijn o.a. gezondheid, land -en tuinbouw, in-en verkoop.

Partners Pays- Dogon IBAN: NL27 INGB 0004 538261 o.v.v. alfabetiseringscursus vrouwen

Liesbeth Spigt, bestuurslid afdeling onderwijs.



Cantorij: Lobe den Herren van Hugo Distler (1908-1942)

De kinderen komen terug in de kerk

Zingen bij een gedachtenis: Lied 961 Componist Floris van der Putt, Dichter Huub Oosterhuis

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

na elke intentie zingen we Kyrie

Slotlied (staande): Lied 657: 1, 2 Cantorij, 3 en 4

Componist Wales 1865, Dichter Sytze de Vries

Zolang wij ademen...

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen

Orgelspel

*Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum
(bij mooi weer in de kerktuin)*

MEDEDELINGEN

Agenda

- 19-05-2019 12.00 Classical Tour, www.classicaltour.nl
21-05-2019 16.30 Redactievergadering Maandbericht, KC
20.00 Kerkenraadsvergadering, Consistorie
22-05-2019 14.00 Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC
19.00 Op verhaal komen, Mauricialaan
26-05-2019 16.00 Areopagus met Sander Schimmelpenninck, Dorpskerk

Voor meer informatie zie de website:

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl

- 09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
09:50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10:00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt Ralf Bodelier
12:15 Musica Religiosa Orgelradio
13:15 Surprise
14:15 Dichtwerk met Leny Deurloo, thema: Onderweg naar Emmaüs

21 mei 2019 Alle-Dag-Kerk

- 12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Gert van de Meeberg
Organist: Cees Verschoor

*Dienst zondag 26 mei 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort*

Inzameling van artikelen voor de voedselbank

