



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 8 december 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 2^e Zondag van Advent ~

Voorganger	: Ad van Nieuwpoort
Ouderling van dienst	: Bram Scholten
Diaken	: Klaas van Giffen
Organist	: Agnes van Bekkum
Saxofoon	: Jenny Stoeckart
Kinderkring	: Voor alle kinderen van de basisschool
Crèche	: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel

Opgang (de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Gezang 125: 1, 2 en 3 (Liedboek 1973)

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger	:Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen	: <i>Die hemel en aarde gemaakt heeft</i>
Voorganger	:Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen	: <i>en niet laat varen het werk van zijn handen.</i>

Groet

Voorganger	: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus
Allen	: <i>Amen.</i>

vervolg aanvangslied: Gezang 125: 4 en 5

Voorganger:

Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht
Allen : Amen.

Hierna gaat de gemeente zitten

Gebed van Opgang

Gemeente zingt: 2 x zingen (t: G.J. de Bruin; m: J. Berthier)

Zingen: Psalm 80: 1, 4 en 7

Tekst Willem Barnard, melodie Genève 1562

Moment met de kinderen, aansteken twee adventskaarsen met een liedje

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op de schriftlezing

Zingen: Lied 335 (3x zingen) Componist Myra Blyth – 'Let us hear', Dichter Myra Blyth

Schriftlezing: Exodus 2: 23-25 en Exodus 3: 1-14

- 2:23) En het geschiedde in die vele dagen
dat de koning van Egypte stierf
maar de kinderen van Israël zochten vanuit het knechtschap.
Ze schreeuwden het uit
en hun hulpgeroep steeg omhoog vanuit het knechtschap tot God.
- 24) God hoorde hun gejammer
God gedacht zijn verbond met Abraham, Izaak en Jakob
- 25) God zag de kinderen van Israël
God kende...
- 3:1) Mozes nu was herder van de schapen van Jetro zijn schoonvader,
de priester van Midian.
Hij voerde de schapen tot achter de woestijn
en hij kwam bij de berg van God, de Horeb.
- 2) De engel van JHWH liet zich aan hem zien
in een vuurvlam midden in de doornstruik.
Hij zag: daar brandde de doornstruik, een en al vuur
maar de doornstruik werd niet verteerd.
- 3) Mozes zei:
Laat ik toch van mijn weg afbuigen
en dit grote gezicht gaan bezien:
waarom de doornstruik niet verbrandt!
- 4) JHWH zag dat hij afboog om te gaan zien.
Toen riep God midden uit de doornstruik
Hij zei:
Mozes, Mozes!
En die zei:
Hier ben ik!

- 5) Hij zei:
Nader niet hierheen! Doe je sandalen van je voeten
want de plaats waarop je staat is heilige grond.
- 6) Hij zei:
Ik ben de God van je vader,
de God van Arbaham, de God van Izaak, de God van Jakob.
- 7) Toen verborg Mozes zijn aangezicht want hij vreesde naar God te kijken.
JHWH zei:
Gezien heb ik, gezien de vernedering van mijn volk
en ik heb hun luid schreeuwen voor hun drijvers gehoord
ja, ik ken hun smarten.
- 8) Afgedaald ben ik om het te redden uit de hand van de Egyptenaren
en het te doen opgaan uit dit land naar een goed en wijsd land,
naar een land dat overvloeit van melk en honing.
naar de plaats van de Kanaäniet, de Hetiet,
de Amoriet, de Perizziet, de Heviet en de Jebusiet.
- 9) En nu:
het schreeuwen van de kinderen van Israël is tot mij gekomen.
En ik heb de kwelling gezien waarmee de Egyptenaren hen kwellen.
- 10) En nu: ga!
Ik zend je naar Farao, de koning van Egypte
laat mijn volk, de kinderen van Israel uittrekken, weg uit Egypte!
- 11) Mozes zei:
Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan
dat ik de kinderen van Israël zou laten uittrekken, weg uit Egypte?
- 12) Hij zei:
Ik zal er zijn met jou!
En dit is voor jou het teken dat ik het ben die jou zendt:
Wanneer je het volk hebt laten uittrekken, weg uit Egypte
dan zullen jullie God dienen op deze berg.
- 13) Mozes zei tot God:
Zie!, kom ik dan bij de kinderen van Israël
en zeg tot hen:
'De God van jullie vaders heeft mij naar jullie toegezonden'
dan zullen ze tegen mij zeggen:
'Wat is zijn naam?' Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
- 14) God zei tegen Mozes:
'Ik zal er zijn zoals ik er ben'
Hij zei:
Zo moet je tot de kinderen van Israël zeggen:
'Ik zal er zijn' heeft mij naar jullie toe gezonden.

Zingen: Lied 494: 1, 2 en 3

Componist Michael Praetorius – 'Es ist ein Ros entsprungen', Dichter Huub Oosterhuis

Evangelielezing: Matteüs 1 : 18 – 25, vertaling naar F.H. Breukelman

- I** 18) Van Jezus Christus was de wording aldus:
- Nadat zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef
voor zij waren samengekomen
werd zij zwanger bevonden
uit de Heilige Geest.
- 19) Jozef, haar man
omdat hij een rechtvaardige was
en hij haar niet te schande wilde maken
besloot haar heimelijk weg te zenden.
- II** 20) Terwijl hij dit van plan was [te gaan doen]
zie! een engel van de Heer verscheen hem in een droom
en zei:
- Jozef, zoon van David
vrees niet Maria jouw vrouw tot je te nemen
want het in haar verwekte
is uit de Heilige Geest.
- 21) Zij zal een zoon baren
en je zult zijn naam roepen: Jezus, JHWH redt,
want hij is het die zijn volk zal redden
van hun zonden.
- 22) Dit in zijn geheel is geschied
opdat vervuld zou worden hetgeen de Heer heeft gesproken
door de profeet die zegt:
- 23) *zie! de maagd zal zwanger worden
en zij zal een zoon baren
en zij zullen zijn naam roepen: Immanuël!
dat is vertaald: God met ons.*
- III** 24) Jozef opgestaan uit de slaap
deed zoals de engel van de Heer hem had bevolen
en hij nam zijn vrouw tot zich
- 25) en hij bekende haar niet totdat zij een zoon had gebaard
en hij riep zijn naam: Jezus!

Vleugel en Saxofoon: Hallelujah – Leonard Cohen (1934-2016)

VERKONDIGING

Vleugel en Saxofoon: Mag ik dan bij jou? – Claudia de Breij

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^o: Amnesty International

2^o: Kerk

Vleugel en Saxofoon: Oblivion – Astor Piazzolla (1921-1992)

De kinderen komen terug in de kerk

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 Componist Floris van der Putt, Dichter Huub Oosterhuis

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 444 Componist Melchior Vulpinus – ‘Christus der ist mein Leben’, Dichter Johannes Riemens sr.

Zegen, beantwoord met door allen gezongen:

Orgelspel: improvisaties ‘Heft op uw hoofden poorten wijd’

*Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum*

Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst



MEDEDELINGEN

Agenda

08-12-2019	16.00	Areopagus met Jan Terlouw
10-12-2019	15.00	Zangmiddag, Dorpskerk
11-12-2019	14.00	Meelezen met Juup van Werkhoven, KC
	20.00	Bijbelklas, Consistorie
12-12-2019	19.00	Meezing Kerstconcert, Dorpskerk

Voor meer informatie zie de website:

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL

SAMEN ZINGEN IN DE ADVENTSTIJD 10 DECEMBER 15.00 UUR

De zangmiddag die we eerder dit jaar organiseerden was voor herhaling vatbaar. Daarom organiseren we in de Adventstijd weer een zangmiddag. We zingen geliefde, oude vertrouwde Advents- en Kerstliederen uit verschillende bundels: de Hervormde bundel van 1938, Johannes de Heer, Liedboek voor de kerken van 1973, het nieuwe liedboek van 2013. Opgave voor de zangmiddag is niet nodig, hoe meer zielen, hoe meer zangvreugd. Heeft u een verzoeknummer? Geef het door aan een van ons of mail naar: juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl
De zangmiddag is op dinsdag 10 december om 15.00 uur in de Dorpskerk. Als u vervoer nodig heeft, kunt u dat doorgeven aan het kerkelijk bureau. We kijken uit naar een gezellige en inspirerende middag.

HOERA HET IS ADVENT

Kom elke dag naar de Advents-hut van Bloemendaal! Drie weken lang lezen elke dag om 17.00 uur bekende en onbekende Bloemendalers een verhaal of een gedicht bij het wintervuur. Met muziek, warme wijn en chocola.
Wintervuur, Elke dag om 17.00 uur van 1-24 december 2019 (de gehele adventsperiode)
In de winkelstraat voor Fleurie, Bloemendaalseweg 4.

Kom je ook meezingen met het kinderkerstkoor?

Ieder kind vanaf groep 3 is hartelijk welkom om mee te zingen in het kinderkerstkoor.

We zingen op Eerste Kerstdag tijdens de kerstochtenddienst met ds. Ad van Nieuwpoort in de Dorpskerk van Bloemendaal. Aanvang 11.00 uur. We zingen de liedjes van de schoolkerstvieringen. Wel graag even opgeven of je meedoet via de mail agnesvanbekkum@gmail.com

Vermeld je naam, leeftijd en in welke groep je zit.

We oefenen één keer, op zaterdag 21 december 15.30 – 16.45 uur in de Dorpskerk.



Een uitnodiging voor alle kerstzangliefhebbers

Elk jaar wordt er uitgebreid kerst gevierd in en om onze prachtige Dorpskerk.

Elk jaar een groot feest om mee te maken.

Dit jaar is weer gekozen voor heel veel samenzang.

Onder leiding van Philiën en Agnes gaan we de meest bekende kerstliederen zingen in de kerktuin voor aanvang van de kerstnachtdienst.



Daar hebben we wel een ondersteunend koor op het podium bij nodig dat de mensen mee kan nemen in de samenzang. Het begint op kerstavond rond 20.00 uur en duurt een half uur.

Wie vindt het leuk om mee te doen? Het gaat om zeer bekende kerstliederen en een enkele zeer bekende Carol. De repetitie voor dit gebeuren is op zondagmiddag 22 december om 15.30 uur in onze Dorpskerk en zal ca. anderhalf uur duren met uiteraard een kop koffie en wat lekkers.

Opgeven graag bij Philiën Schouten: stobb105@planet.nl of bij

Agnes van Bekkum: agnesvanbekkum@gmail.com

Geven met uw smartphone

Wellicht is het u opgevallen dat er mensen tijdens de dienst aan de collecte geven met hun smartphone. Deze nieuwe manier van geven werkt gewoon naast contant geld en heeft veel voordelen. Zo bent u niet beperkt door wat u aan contant geld bij u hebt én krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting). Maar bovenal hoeft u voor de dienst niet meer na te denken of u genoeg contant geld bij u hebt.



Eenvoudig en anoniem

Het gebruik van de Givt-app is simpel en eenvoudig en helemaal anoniem.

U opent de app, selecteert het bedrag en haalt je telefoon langs de collectezak of -mand. De kerk krijgt alleen de totale opbrengst van alle giften te zien.

App downloaden

Wilt u ook op deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op www.givtapp.net/download. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je kan op een later moment je verdere registratie afronden.

AREOPAGUS MET JAN TERLOUW VANDAAG OM 16.00 UUR

Ad van Nieuwpoort gaat vanmiddag om 16.00 uur in gesprek met Jan Terlouw. Behalve als vooraanstaand politicus ontwikkelde hij zich ook als schrijver en dichter en werd hij voorzitter van tal van natuurorganisaties. Als éminence grise van de duurzaamheidsbeweging in Nederland kreeg hij op 1 december 2016 vanwege zijn 85e verjaardag de gelegenheid om in De Wereld Draait Door een indringende toespraak te houden over zijn visie op de wereld, het milieu en de politiek. Over het beroemde 'touwteje uit de brievenbus'.
Reinoud Jongasma zit aan de vleugel. Na afloop meet&greet!

AMNESTY MET WRITE FOR RIGHTS DIT JAAR IN DE BRES VOOR JONGEREN

Elk jaar in de aanloop naar 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, klimmen mensen over de hele wereld in de pen voor Write for Rights. Ook dit jaar doen we vanuit de Dorpskerk weer mee. *Vandaag liggen na de kerkdienst in het Kerkelijk Centrum voorgedrukte brieven klaar, die u kunt ondertekenen met uw naam, adres, woonplaats en land.*



Dit jaar besteedt Amnesty speciale aandacht aan jonge mensen en wordt actievoerd voor 10 jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte. Voor hen liggen de voorgedrukte brieven klaar en is er achtergrondinformatie over hun situatie. Ook is er gelegenheid hen een groet te sturen: adressen en groetenkaarten zijn aanwezig. Doet u dit jaar ook weer mee?
NEL VAN WINGERDEN • Amnestygroep Haarlem en omstreken

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Presentator Arjan Visser ontvangt Rob van Essen.
12:15 Orgelpunt

10 november 2019 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Joost Röselaers / Organist: Everhard Zwart



Radio Bloemendaal
Vrijplaats voor Verdieping

RADIO BLOEMENDAAL is op zoek naar: **Omroepers (m/v)**
voor de uitzending op dinsdag.

Zij/ Hij maakt deel uit van een team van 5 technici en 3 omroepsters.
De uitzendingen van de Alle Dag Kerk- diensten zijn op dinsdag van
12:00 tot 13:30 uur.

Inlichtingen bij bureau Radio Bloemendaal
Tel. 023 - 7370098
e-mail: bureau@radiobloemendaal.nl

*Dienst zondag 15 december 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Juup van Werkhoven- Romeijn*

3^e Zondag van Advent