

Hemelse Modder met Rob Oudkerk 22 maart 2020

Muzieklijst van Barbara Barend



1. [Total eclipse of the heart](#) door [Bonnie Tyler](#)
2. [Treur niet](#) (ode aan het leven) door [Diggy Dex](#) ft. JW Roy

En als de klok luidt, het tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, In vrede, zing deze dan nog een keer:
Ja, heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen als je straks daar ligt voor hen die jou kennen?
Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, dus bij deze, m'n ode aan het leven
En ik heb alles hier, gedaan wat ik wou. Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou
Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud, ik had het soms fucking heet en soms dagen koud
Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde, te staan voor m'n naasten, te gaan voor vrienden,
te gaan voor familie
En de dag en de nacht, ik heb zo veel gekregen, niet altijd verwacht. Yeah... en dat is m'n filosofie, dus doe me één lol,
Als ik weg ben, dan denk aan dat, want voor je het weet is je show voorbij. Dus draai deze nog één keer, één voor mij...

En als de klok luidt, bouw dan een mooi, feestje voor mij. Zo eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd
Mocht ik heengaan, ergens, treur dan niet om mij, maar proost op het leven en treur niet om mij
Ik ben geboren in de liefde gevormd te diep, maar ging m'n eigen weg, koos voor de muziek, soms Koos Werkeloos
Geen geld op de bank, soms overal shows en was de held van de stad, maar ik heb altijd geprobeerd
om te gaan voor echt
Dat lukte vaak wel, maar soms niet echt, ik heb mijn zinnen afgemaakt en het woord gezegd en ik ben overal geweest
Zuid, oost, noord, west en ik ben 'broke' geweest, en ik heb buit gemaakt, ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt
En ontzettend veel gehouden van haar of van hem en ze weet want ik heb het zo vaak gezegd. Yeah...
En da's mijn filosofie, dus doe me één lol, als ik weg ben, zeg het nog één keer, maar voor je het weet, is je show voorbij
Dus draai deze, nog één keer, één voor mij... enz.

Over het ontstaan van 'Treur Niet (Ode Aan Het Leven)' vertelt Diggy Dex: "Ik zat vorig jaar bij een uitvaart en dacht opeens: 'Welk liedje zou ik op mijn eigen begrafenis willen laten draaien?' Zoals iedereen had ik daar wel eerder over nagedacht, en nu realiseerde ik me dat ik graag een eigen lied zou willen laten spelen. Een afscheidsrede, maar eentje met een optimistische boodschap. Namelijk 'proost op het leven, en treur niet om mij'. Een afscheid heeft altijd een bepaalde schoonheid, vind ik. Omdat je met een groep mensen stilstaat bij iemands leven en je je onderling enorm met elkaar verbonden kan voelen. Als mijn tijd komt wil ik aan mijn nabestaanden meegeven dat ze het leven maximaal moeten vieren, in voor- en tegenspoed. En treur niet om mij, want ik heb gedaan wat ik wilde doen."

3. [Bloed, zweet en tranen](#) door [André Hazes](#)

Vervolg op pagina 2

4. De reünie door Snelle

Dames en heren, pennen neer,
Schrijf je laatste zin af
Ik niet, ik wil meer, ik zit achterin de klas
Aan het wachten op de bel
En ik ga rennend naar huis
Ik heb honderden ideeën
En die moeten d'r uit
"Ey Lippie, heb je haast?
Ga je lekker, jongen?
Je wil toch rapper worden?
Rap eens voor me"

Gewoon negeren, niet kijken,
Want ik kan lachen als laatst
En ik kan niet laten blijken
Dat wat ze zeggen me raakt
Maar ik ben ook niet van steen,
Misschien Oost-Indisch doof
En soms spook je nog steeds door mijn hoofd

Dus bedankt voor die vlam
Want die brandt weer als nooit tevoren
En zonder jou was er geen muziek,
Dus het geeft nu niet
Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie
Dus bedankt voor die vlam
Want die brandt weer als nooit tevoren
En zonder jou was er geen muziek,
Dus het geeft nu niet
Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie
Misschien schil ik wel een appel op de reünie
Maar we zijn allebei volwassen op de reünie
Dus nu schudden we de hand op de reünie
Man, ik kan niet wachten op de reünie
En zonder jou was er geen muziek,
Dus het geeft nu niet
Ik ben nu de man op de reünie

Dames en heren, ben er weer,
Vier shows, een nacht
Ik heb nog meer problemen,
Maar een stuk minder last
Aan het wachten op de taxi
En dan plankgas naar huis
Ik heb honderden verledens,
Maar die maken me juist
En ja, ik had haast, ik had werk, jongens
Ik had het kunnen voorspellen voor je

En ik zet alles op alles,
En zie me lachen als laatst
Maar ik kan niet ontkennen
Dat wat ze zeggen me raakt
Maar ik ben ook niet van steen,
Misschien Oost-Indisch doof
En soms spook je nog steeds
Door mijn hoofd
Dus bedankt voor die vlam
Want die brandt weer als nooit tevoren

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie, enz.