



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 17 mei 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 6^e Zondag van Pasen - Rogate ~

Voorganger	: Ad van Nieuwpoort
Ouderling van dienst	: Ton Bruggeman
Diaken	: Monique Brink
Organist	: Agnes van Bekkum
Bas	: Matthijs Mesdag
Gitaar en zang	: Maarten Bogaers

Solo met orgel: Vater unser JWV 14 - Joseph Rheinberger (1839-1901)

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger	: Onze hulp is de Naam van de Heer
<i>Allen</i>	: <i>Die hemel en aarde gemaakt heeft</i>
Voorganger	: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
<i>Allen</i>	: <i>en niet laat varen het werk van zijn handen.</i>

Groet

Voorganger	: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus
<i>Allen</i>	: <i>Amen.</i>

Zingen: Lied 275: 1, 2 en 3

Voorganger:

Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht

Allen : Amen.

Woorden van welkom

Gebied van Opgang

Zingen: Psalm 80: 1, 4 en 7

In gesprek

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op de schriftlezing

Zingen: Lied 335 (3x zingen)

Schriftlezing: Exodus 16: 1-6

- 1) Van Elim braken zij op en kwamen
in de woestijn Sin, tussen Elim en Sinaï,
heel de gemeente van de kinderen van Israël,
op de vijftiende dag van de tweede maand
na hun uittocht uit het land Egypte.
- 2) En ze morden,
heel de gemeente van de kinderen van Israël,
tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn.
- 3) De kinderen van Israël zeiden tot hen:
Was het ons maar gegeven gestorven te zijn
door de hand van JHWH in het land Egypte
toen wij nog zaten bij de vleespot
en brood aten tot verzadiging.
Want jullie hebben ons uitgeleid naar deze woestijn
om heel deze gemeenschap te doen sterven van honger.
- 4) JHWH zei tot Mozes:
Hier ben ik,
Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen,
het volk zal uitgaan en ervan verzamelen,
één dagmaat elke dag.
Zo zal ik het beproeven
of het wandelt naar mijn onderricht of niet.
- 5) En het zal geschieden op de zesde dag:
wat zij bijeengeraapt hebben, bereiden zij toe.
En het zal tweemaal zo veel zijn
als wat zij verzamelen van dag tot dag.
- 6) Mozes zei, en Aäron, tot alle kinderen van Israël:
In de avond zullen jullie erkennen
dat JHWH jullie heeft uitgeleid uit het land Egypte (...)

Solo met orgel: Laetatus Sum, uit Pathodia Sacra et Profana – versen uit Psalm 122
Constantijn Huygens (1596-1687)

Schriftlezing: Exodus 16: 13-31

- 13) En het geschiedde in de avond:
de kwartel steeg op en bedekte het legerkamp.
En in de morgen dauwde het rond het legerkamp.
- 14) De dauw steeg op
en daar, over het aangezicht van de woestijn:
een laagje fijnkorrelig iets,
fijn als de rijp op het land.
- 15) De kinderen van Israël zagen het
en zeiden tegen elkaar:
 Wat is dat? (manhoe?)
Zij wisten niet wat het was.
Mozes zei tot hen:
 Dit is het brood dat JHWH jullie geeft om te eten.
 Dit is het woord dat JHWH jullie heeft opgedragen:
 Verzamel ervan, ieder naar de behoefte van zijn mond.
 Iedereen neemt voor elk hoofd één omer,
 voor heel je zielental,
 voor allen die zijn in je tent.
- 17) Zo deden de kinderen van Israël,
de een verzamelde veel, de ander verzamelde weinig.
- 18) Zij maten het met de omer,
wie veel verzameld had, hield niet over,
wie weinig verzameld had, kwam niet tekort.
Ieder had naar de behoefte van zijn mond.
- 19) Mozes sprak tot hen:
 Niemand mag er iets van overlaten tot de morgen.
- 20) Er waren er die niet naar Mozes hoorden.
Zij lieten iets over tot de morgen.
Het zat vol maden en het stonk.
Woedend werd Mozes op hen.
- 21) Zij verzamelden het, iedere morgen weer,
ieder naar de behoefte van zijn mond.
Als de zon heet was, smolt het.
- 22) En het geschiedde op de zesde dag:
zij verzamelden tweemaal zoveel brood,
twee omer voor ieder.
Alle leiders van de gemeente
kwamen het aan Mozes vertellen.

- 23) Hij sprak tot hen:
 Dit is wat JHWH gesproken heeft:
 Morgen is het de eerste sabbat,
 heilige sabbat voor JHWH.
 Bakt wat jullie willen bakken,
 kookt wat jullie willen koken,
 alles wat overblijft:
 zet dat weg en bewaar het tot de morgen.
- 24) Zij zetten het weg tot de morgen
 zoals Mozes hun had opgedragen.
 En nu stonk het niet er zaten geen maden in.
- 25) Mozes zei:
 Eet vandaag, want deze dag is sabbat voor JHWH.
 Vandaag vind je niets op het veld.
- 26) Zes dagen verzamel je,
 maar de zevende dag is sabbat.
 Dan is het er niet.
- 27) En het geschiedde op de zevende dag:
 enkelen van het volk gingen uit om te verzamelen,
 maar vonden niets.
- 28) JHWH zei tot Mozes:
 Hoe lang nog weigeren jullie
 mijn opdrachten en mijn onderwijzingen te bewaren?
- 29) Zie toch:
 JHWH heeft jullie de sabbat gegeven,
 daarom geeft hij jullie op de zesde dag brood voor twee dagen.
 Blijf waar je bent, iedereen,
 laat niemand wegtrekken van zijn plaats, op de zevende dag.
- 30) Zij vierden sabbat, het volk, op de zevende dag.
- 31) Het huis van Israël, zij riepen de naam van het brood: manna!
 Het was als korianderzaad zo wit,
 en de smaak ervan was als een honingkoek.

Solo met orgel: Quare tristis es anima mea – versen uit Psalm 42
 Constantijn Huygens (1596-1687)

VERKONDIGING

Zang: Bang niet ongelukkig – Maarten Bogaers

Als de storm voorbij is,
 en het langzaam lichter wordt.
 De zon gaat schijnen,

en het weer warmer wordt.
Ben ik bij je,
ben ik bij jou

Als de wind je schor maakt,
en al je tranen droogt.
De mist vervagen zal,
totdat het helder wordt
Ben ik bij je,
dicht bij jou

Wees maar niet bang, niet ongelukkig.
De wereld draait om ons heen.
Zolang de sterren aan de hemel staan
ben je nooit alleen.

Als de nacht verdwijnt
in de streken van de morgen
En er kleur verschijnt,
in het schemer van de kamer
Ben ik bij je,
dicht bij jou.

Wees maar niet bang niet ongelukkig.
De wereld draait om ons heen.
Zolang de sterren aan de hemel staan
ben je nooit alleen

Kijk niet achterom,
niet zo ver vooruit.
Zolang er sterren vallen
komen dromen uit.

Wees maar niet bang, niet ongelukkig.
De wereld draait om ons heen.
Zolang de sterren aan de hemel staan
ben je nooit alleen.

Je bent nooit alleen.

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1^e: Voedselbank Haarlem / 2^e: Kerk

Vandaag is de collecte bestemd voor de Voedselbank Haarlem, waar circa 200 abonnees wekelijks zelf hun gratis voedselpakket mogen uitzoeken. U kunt deze ANBI-instelling ook rechtstreeks steunen door een gift over te maken naar NL85 INGB 0001010297 ten name van Voedselbank Haarlem en omstreken.

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.



Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 362: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met door allen gezongen Amen

Orgelspel: Finale uit de sonate in C – Joseph Haydn (1732-1809)

MEDEDELINGEN

HET KERKELIJK BUREAU IS ALLEEN TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG TUSSEN 10.00 EN 12.00 UUR OP NUMMER 023-5241913

In verband met het coronavirus zijn alle diensten en activiteiten tot 1 juli 2020 afgelast. De kerkdiensten zijn zonder kerkgangers. De diensten zijn te bekijken en te beluisteren via Radio Bloemendaal. Alle informatie daarover is te vinden op www.radiobloemendaal.nl

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL

Dagelijkse online viering – Op weg naar Pinksteren – www.radiobloemendaal.nl

10:30 – 11.00 Op weg naar Pinksteren met Juup van Werkhoven

Op na Pasen gaan de uitzendingen van de dagelijkse online meditaties door.

Op weg naar Pinksteren reikt Juup van Werkhoven vanaf tweede Paasdag elke werkdag via een radio-uitzending van Radio Bloemendaal goede woorden en mooie muziek aan. Ter bemoediging en inspiratie, in plaats van persoonlijk contact. Het thema is licht. Het Licht van Pasen licht ons bij. Maar ook: de dagen worden langer en hopelijk wordt het ook lichter omdat de donkere wolken van de Corona crisis weg drijven. Kort na de uitzending is de aflevering ook terug te luisteren via www.radiobloemendaal.nl

Wilt u dagelijks via Email een korte samenvatting van de meditatie met een fotomeditatie en een link naar de uitzending ontvangen, stuur een E-mail naar bureau@kerkpleinbloemendaal.nl

Areopagus Video – Tegengif in coronatijd

Hoe gaat het? Hoe beleeft u deze tijd? En heeft u een woord ter bemoediging?

In deze ‘quarantaine-tijd’ willen wij u graag vanuit de Bloemendaalse Dorpskerk een hart onder de riem steken met elke week korte gesprekken.

Video’s om wat tegengif te bieden in deze barre tijden.

Ad van Nieuwpoort voert gesprekken met bekende en minder bekende Bloemendalers over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen geven in deze moeilijke, verwarrende en soms ook bemoedigende tijd. Wekelijks op vrijdag geeft Elbert Roest, de burgemeester van Bloemendaal een update over de stand van zaken in de omgeving. Een digitaal hart onder de riem. In de hoop dat we het met elkaar een beetje zullen volhouden. Te zien op www.kerkpleinbloemendaal.nl

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl

- 09:30 Opgang met muziek met Agnes van Bekkum
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Online kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt Marieke van der Velden
12:15 Orgelpunt met Rik Mbengue
13.15 Dichtwerk met Leny Deurloo – Gedichten n.a.v. 75 jaar bevrijding met muziek van vrouwenkoor Malle Babbe o.l.v. Leny van Schaik

19 mei 2020 Alle-Dag-Kerk

- 12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Bas van der Graaf / Organist: Everhard Zwart

Op donderdag 21 mei - Hemelvaart is er geen online-kerkdienst.

Wel kunt u om 10.30 uur luisteren naar ds. Juup van Werkhoven met het programma Op weg naar Pinksteren. www.radiobloemendaal.nl

*Online-dienst zondag 24 mei 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur*

Voorganger: Juup van Werkhoven

Meelezen via Zoom op woensdag 20 mei 2020

Voor deelname kunt u contact opnemen met

klaasvangiffen@online.nl