



ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 21 juni 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 2^e Zondag na Trinitatis ~

Voorganger	: Ad van Nieuwpoort
Ouderling van dienst	: Beppechien Bruins Slot
Diaken	: Monique Ingwersen
Vleugel	: Cees Verschoor
Bas	: Matthijs Mesdag

Tijdens deze dienst zal er géén gemeentezang zijn
De liederen worden enkel en alleen gezongen door Matthijs Mesdag

Muziek op de vleugel

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Lied 314: 1, 2 en 3

Voorganger:

Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht

Voorganger: Amen

Woorden van welkom

Gebed van Opgang

Lied: Psalm 122: 1 en 3

In gesprek met Arjan Aalbers en Jan van der Kroon

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op de schriftlezing

Lied 335 (3x zingen door solist)

Schriftlezing: Deuteronomium 34: 1-12

- 1) Mozes ging op,
vanuit de steppen van Moab naar de berg Nebo, de top van de Pisga,
tegenover Jericho.
JHWH liet hem heel het land zien: Gilead tot Dan
- 2) heel Naftali, het land Efraïm en Manasse,
heel het land Juda tot aan de zee daarachter,
- 3) de Negev, de Streek, de vallei van Jericho,
de Palmenstad, tot Zoar.
- 4) JHWH zei tot hem:
Dit is het land
dat ik Abraham, Izaäk en Jakob heb gezworen toen ik zei:
Aan jouw zaad zal ik het geven!
Ik heb het je doen zien met eigen ogen,
maar je zult daarheen niet overtrekken.
- 5) Daar stierf Mozes, de knecht van JHWH
in het land Moab, op de mond van JHWH.
- 6) En hij begraf hem in de vallei,
in het land van Moab, tegenover Bet Peor,
en niemand kent zijn graf
tot op deze dag.
- 7) Mozes was een man van honderdtwintig jaar toen hij stierf.
zijn oog was niet verduisterd
en zijn kracht was niet geweken.
- 8) De kinderen van Israël beweenden Mozes in de steppen van Moab
dertig dagen.
En de dagen van het bewenen,
van het rouwen om Mozes,
werden vervuld.

- 9) En Jozua, zoon van Nun, was vol van geest en wijsheid:
Mozes was met zijn handen op hem.
Naar hem hoorden de kinderen van Israël
en zij deden zoals JHWH geboden had aan Mozes.
- 10) Maar nooit meer is er een profeet in Israël opgestaan als Mozes,
hem heeft JHWH gekend van aangezicht tot aangezicht,
- 11) in al de tekenen en wonderen waarmee JHWH hem zond
te doen in het land van Egypte,
aan Farao en al zijn knechten en voor heel zijn land,
- 12) en in heel de sterke hand
in al dat ontzagwekkende en grote
dat Mozes heeft gedaan
voor de ogen van heel Israël.

Lied 737: 1, 2, 3 en 4

Schriftlezing: Openbaring 21: 9-27

- 9) En daar kwam één van de zeven engelen
die de zeven schalen hadden,
vol met de zeven laatste slagen.
En hij sprak met mij en zei:
Kom hierheen,
ik zal je tonen de bruid,
de vrouw van het Lam!
- 10) En hij voerde mij in de Geest weg
naar een grote en hoge berg,
en hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem
neerdalend uit de hemel,
bij God vandaan
- 11) En zij heeft de heerlijkheid van God
en haar lichtglans is als kostbaar gesteente
zoals kristalheldere diamant.
- 12) Ze heeft een grote en hoge muur
met twaalf poorten,
en op de poorten twaalf engelen.
En er zijn namen opgeschreven,
de namen van de twaalf stammen
van de kinderen van Israël.
- 13) Naar het oosten zijn er drie poorten,
naar het noorden drie poorten,
naar het zuiden drie poorten
en naar het westen drie poorten.

- 14) En de muur van de stad
heeft twaalf fundamenten
waarop de twaalf namen staan
van de twaalf apostelen van het Lam.
(...)
- 22) Een tempel zag ik in haar niet
want de Heer, de God die alles beheerst,
is haar tempel
en het Lam.
- 23) De stad heeft de zon niet nodig
om haar te beschijnen,
noch de maan,
want de heerlijkheid van God verlicht haar
en haar lamp is het Lam.
- 24) En de volken zullen in haar licht wandelen
en de koningen van de aarde
dragen hun heerlijkheid tot haar.
- 25) Haar poorten zullen geenszins gesloten worden overdag,
want de nacht zal daar niet zijn.
- 26) Ze zullen de heerlijkheid en de eer van de volken
tot haar brengen.
- 27) En geenszins zal in haar binnenkomen
wat ook maar verontreinigt en gruwel en leugen doet:
alléén die geschreven staan in het boek des levens
van het Lam.

Lied 737: 5, 12, 14 en 21

VERKONDIGING

Pianospel

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: KiA Noodhulp Coronaslachtoffers wereldwijd / 2^e: Kerk

*Een gift kunt u storten op IBAN: NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
Utrecht o.v.v. Noodhulp coronaslachtoffers*

De opbrengst zal worden besteed aan hulp voor de coronaslachtoffers in de vluchtelingenkampen, de sloppenwijken en in de armste gebieden van de wereld.

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.



Lied als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

na elke intentie zingt solist:

We gaan staan en luisteren naar het slotlied: Lied 767: 1, 2, 4, 6 en 7

Zegen, beantwoord met door solist gezongen: Amen

We nemen weer plaats en luisteren naar : Lied van stem in de stad
(*t: Huub Oosterhuis; m: Antoine Oomen*)

MEDEDELINGEN

Het kerkelijk bureau is alléén telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 op nummer 023-5241913

Agenda

23-06-2020	16.30	Redactievergadering Maandbericht
24-06-2020	14.00	GEEN meelesen

Gaat u mee op reis? Iedere donderdag om 10.30 uur en om 19.30 uur

Deze zomer kunnen we maar beperkt op reis. Maar ik neem u graag virtueel mee op reis. Dat wil zeggen dat we in gedachten op reis gaan. Met teksten en muziek en beelden. Iedere donderdag om 10:30 uur en om 19.30 uur. De ene week een nieuwe uitzending en de week erop een herhaling. U kunt dan rechtstreeks luisteren/ kijken via www.radiobloemendaal.nl en ook luisteren via uw internetradio! Via de website van Radio Bloemendaal kunt u de uitzendingen ook terugluisteren:

www.radiobloemendaal.nl

Wilt u een korte samenvatting ontvangen met daarbij de foto's van de reis, meldt u zich dan aan voor de E-mail bij mij: juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl

Heeft u geen E-mail en wilt u toch graag de foto's van de reis ontvangen meldt u zich dan aan via het kerkelijk bureau voor een geprinte versie: 023-5241913

Juup van Werkhoven-Romeijn

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap

09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort

11:15 Hemelse Modder, Vincent Bijlo praat met Kirsten van den Hul

12:15 Orgelpunt met Rik Mbengue

23 juni 2020 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 Voorganger: Ds. Annette Bosma / Organist: Cees Verschoor

25 juni 2020 www.radiobloemendaal.nl of via internetradio

10.30 We gaan op reis! met Juup van Werkhoven

19.30 Herhaling We gaan op reis!

*(Online) Dienst zondag 28 juni 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur - overstapdienst
Voorganger: Ad van Nieuwpoort*

*U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio*