

Denk aan Prediker: er is een tijd voor alles. Niet als dooddoener, want het blijft een worsteling dat er een tijd voor alles is:

Er is een tijd om geboren te worden
en een tijd om te sterven;
een tijd om te planten
en een tijd om het geplante uit te trekken;

een tijd om te doden
en een tijd om te genezen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen;

een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om rouw te bedrijven
en een tijd om te huppelen;

een tijd om stenen weg te werpen
en een tijd om stenen te verzamelen,
een tijd om te omhelzen

Prediker 3, 1-8

en een tijd om zich ver te houden van
omhelzen;

een tijd om te zoeken
en een tijd om verloren te laten gaan,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te werpen;

een tijd om stuk te scheuren
en een tijd om dicht te naaien,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken;

een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten,
een tijd van oorlog
en een tijd van vrede.