



**ORDE VAN DIENST**  
**voor de (online) viering op**  
**Zondag 2 mei 2021**  
**in de Dorpskerk**  
**aanvang: 10.00 uur**



~ 5<sup>e</sup> Zondag van Pasen - Cantate ~

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart uit Amsterdam  
Ouderling van dienst : Kees van Riessen  
Diaken : Kees van Krimpen  
Orgel : Dirk Out  
Solisten : Nicolien Smits en Bram Coops

**Orgelspel**

**Opgang**

**Aanvangslied (solisten):** Lied 213: 1 en 2

**Moment van stilte**

**Bemoediging**

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  
Die hemel en aarde gemaakt heeft  
Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en niet laat varen het werk van zijn handen.

**Groet**

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van de Heer Jezus Christus  
Amen.

**Vervolg aanvangslied (solisten):** Lied 213: 3

**Voorganger:** Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
en in de geest van de Messias Jezus  
de enigheid van de HERE God  
Hoor Israël  
de Heer is onze God  
de Heer is één en enig  
Gij zult de Heer uw God liefhebben  
met geheel uw hart  
en met geheel uw ziel  
en met geheel uw kracht  
*Amen*

## Woorden van welkom

## Gebed van Opgang

**Glorialied (solisten):** Lied 643: 1, 5, 6 en 7

## DIENST VAN DE SCHRIFTEN

### Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag

### Lied (solisten) 2x zingen

### Schriftlezing: Exodus 17: 1-7 - Oosterhuis Van Heusden

- 1       Zij braken op, heel de gemeente van de kinderen van Israël,  
      uit de woestijn van Sin  
      en zij gingen bij monde van JHWH van de ene naar de volgende rustplaats.  
      Zij legerden zich bij Refidim,  
      maar er was geen water voor het volk om te drinken.
- 2       Het volk twistte met Mozes,  
      zij zeiden:  
          Geef ons water, dat wij drinken.  
      Mozes sprak tot hen:  
          Wat twisten jullie met mij?  
          Wat beproeven jullie JHWH?
- 3       Het volk dat daar smachtte naar water,  
      Het volk ging tekeer tegen Mozes, het zei:  
          Waarom heb je ons dan opwaarts doen gaan uit Egypte,  
          om mij en mijn kinderen en mijn kudde te laten sterven van dorst?
- 4       Mozes schreeuwde naar JHWH:  
          Wat moet ik met dit volk?  
          Nog even en ze stenigen mij!
- 5       JHWH sprak tot Mozes:  
          Ga voor het aangezicht uit van het volk,  
          neem enkele van Israëls oudsten mee  
          en de staf waarmee je de Rivier geslagen hebt,  
          neem die in je hand en ga.
- 6       Hier ben ik,  
      ik zal staan voor jouw aangezicht  
      daar op die rots bij de Horeb,  
      sla op de rots,  
      er zal water uit komen, het volk zal drinken.  
      En zo deed Mozes, voor de ogen van Israëls oudsten.

- 7 Hij riep de naam van die plaats:  
Massa en Meriba, Beproeving en Twist,  
vanwege de twist met de kinderen van Israël  
en omdat ze JHWH beproefd hadden door te zeggen:  
Is JHWH in ons midden of niet?

**Lied (solisten):** Lied 324: 1, 2 en 3

**Schriftlezing: Johannes 16: 5-15 - NBG aangepast**

- 5 En nu ga ik heen tot Hem  
die mij gezonden heeft  
en niemand van jullie vraagt mij:  
6 waar ga je heen?  
Maar omdat ik dit tot jullie gesproken heb,  
heeft droefheid jullie hart vervuld.  
7 Maar ik zeg jullie de waarheid:  
Het is beter voor jullie  
dat ik wegga.  
Want als ik niet wegga, kan de Trooster niet tot jullie komen,  
maar als ik vertrokken ben, zal ik hem tot jullie zenden.  
8 En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen  
van zonde, van gerechtigheid en van oordeel;  
9 van zonde, omdat ze in mij niet geloven;  
10 van gerechtigheid, omdat ik heenga naar de Vader  
en jullie mij niet langer zien;  
11 van oordeel, omdat de overste van deze wereld  
geoordeeld is.  
12 Nog veel heb ik jullie te zeggen,  
maar jullie kunnen het nu niet dragen;  
13 maar wanneer hij komt, de Geest van waarheid,  
zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid;  
want hij zal niet uit zichzelf spreken,  
nee, hij zal spreken wat hij hoort  
en de toekomst zal hij jullie verkondigen.  
14 Hij zal mij verheerlijken  
want hij zal het uit het mijne nemen  
en het jullie verkondigen.  
15 Al wat de Vader heeft, is het mijne;  
daarom zei ik:  
Hij neemt uit het mijne  
en zal het jullie verkondigen.

**Lied (solisten):** Lied 653: 1, 3 en 7

## **VERKONDIGING**

**Lied (solisten):** Lied 321: 1, 2, 3, 6, 7

## **DIENST VAN DE DANKBAARHEID**

**Mededelingen door de ouderling van dienst**

**Online-Gaven:** Voor meer informatie over GIVT kijk op: [www.givtapp.net](http://www.givtapp.net)

### **1<sup>e</sup> Diaconie / 2<sup>e</sup>: Kerk**

De eerste collecte is bestemd voor algemene diaconale doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL75ABNA 0576173681 o.v.v. collecte 2 mei 2021

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373716559

*Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.*



## **ORGELSPEL**

---

**Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden**

**Lied door solisten als er een gedachtenis is:** Lied 961

---

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader**

**Slotlied (solisten) (staande):** Lied: 655: 1-5

**Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen**

**Lied (solisten):** Lied 708: 1 en 6

**Orgelspel: Preludium in G, BWV 541 – J.S. Bach (1685-1750)**

## **MEDEDELINGEN**

Er zijn weer 30 kerkgangers welkom in de kerkdiensten.

U kunt zich aanmelden bij het bureau [bureau@kerkpleinbloemendaal.nl](mailto:bureau@kerkpleinbloemendaal.nl),  
of via tel: 023-524 19 13 tot donderdag 12.00 uur.

Aanmelden op vrijdag en zaterdag is dus niet mogelijk!

U krijgt bericht of er een plaats voor u gereserveerd is.

Dit met de kanttekening dat het toch afgelast moet als er sprake is van een ernstigere situatie rondom het virus.

### **Zondag 2 mei 2021 uitzending via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl)**

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart

11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk ontvangt Marian Donner

12:15 Orgelpunt door Dick Koomans

### **Dinsdag 4 mei 2021 Alle-Dag-Kerk**

12.00 Muziek

12.25 Voorganger: ds. Mark van Leeuwen uit Rotterdam / organist: Everhard Zwart

*(Online) Dienst zondag 9 mei 2021 in de Dorpskerk  
aanvang 10.00 uur*

*Voorganger: ds. Florida de Kok uit Utrecht*

*Er zijn weer 30 kerkgangers welkom  
in de kerkdiensten.*

*U kunt zich aanmelden bij het bureau via mail of telefoon  
[bureau@kerkpleinbloemendaal.nl](mailto:bureau@kerkpleinbloemendaal.nl)*

*of*

*tel: 023-524 19 13*

*uiterlijk tot donderdag 12.00 uur !*

*U krijgt bericht  
of er een plaats voor u gereserveerd is.*

*U kunt de dienst ook volgen via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl)  
of via uw internetradio*