

The image features a central scroll with Hebrew text, set against a background of various colorful Hebrew characters. The scroll is unrolled, showing the text on its surface. The characters on the background are in shades of blue, yellow, red, purple, and green, scattered across the light blue background.

Dienst in gesprek

Bar mitswa

**Daniël van den Burg
Matthijs de Goederen
David van Zon**

Zondag 20 juni 2021



Voorganger	: ds. Jaap van de Meent
Ouderling van dienst	: Beppechien Bruins Slot
Diaken	: Anne-Marie Scheeres
Orgel	: Agnes van Bekkum
Cello	: Philippine Bogaers, Elvira Hoenson, Alma Kuerschner, Hidde de Vos
Vleugel	: Karin Hoenson
Solisten	: Agneta Markusse en Frank Cornet
Kosters	: Krijn en Aagje Scheeres

Orgelspel

Opgang

Aanvangslied (solisten): Lied 280: 1-5

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen :*Die hemel en aarde gemaakt heeft*
Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen :*en niet laat varen het werk van zijn handen.*

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen :*Amen.*

Vervolg aanvangslied (solisten): Lied 280: 6 en 7

Woorden van welkom

Lied (solisten): Lied 288

Gebed van Opgang

Glorialied (solisten): Lied 839: 1, 2 en 4

Moment met de kinderen

Muziek door Philippine: A Merry Dance – Adam Cars (1878-1958)

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Lezing uit Genesis 1: 1-5 door Daniël

- 1) In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
- 2) De aarde nu was woest en ledig: duisternis over de oervloed,
maar de adem Gods zweefde over de wateren.
- 3) God zei:
Er zij licht !
En er was licht.
- 4) God zag het licht, het was goed
God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

- 5) God riep tot het licht:
Dag !
en tot de duisternis riep hij:
Nacht !
Het werd avond, het werd morgen, één dag.

Gesprek

Muziek door Alma: Menuet - Johann Sebastian Bach

Lezing uit Deuteronomium 6: 4-9 door David

- 4) Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
5) Heb daarom de HEER, uw God, lief
met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
6) Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7) Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
8) Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
9) Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Gesprek

Muziek door Elvira en Karin: Andante - August Nölck (1862-1928)

Lezing uit 1 Korintiërs 13: 1-13 door Matthijs

- 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Gesprek

**Muziek door Philippine: Adagio uit Sonatine in c mineur -
Ludwig van Beethoven (1770-1827)**

Korte overdenking

Lied (solisten): Wil je opstaan (uit Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow. nr. 40)

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: KiA Vluchtelingen Lesbos / 2^e: Kerk

Het is vandaag Wereldvluchtelingendag en daarom vraagt Kerk in Actie uw steun speciaal voor de noodhulp aan vluchtelingen in de opvangkampen op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos.

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie o.v.v. Vluchtelingen Lesbos

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373716559

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.



Muziek: Oh, Happy Day

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden

Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader

Zingen (staande) (mag door allen zachtjes meegezongen worden): Lied 425

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen

Slotlied (staande) (mag zachtjes door allen meegezongen worden): Lied 416

Koffieochtenden

We kunnen weer starten met de koffieochtenden.

Elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur met gastheer dominee Jaap van de Meent.

Aanmelden is niet nodig. Wees welkom!

MEDEDELINGEN

Wat fijn om goed nieuws over versoepelingen van de coronamaatregelen te kunnen melden! Er mogen 50 aanwezigen (inclusief kinderen) en 10 medewerkers zijn in de kerkdienst! U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag 12.00 uur bij het kerkelijk bureau, bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of telefoon: 023-524 19 13.

We kunnen ook weer een beetje zingen: het slotlied mag zachtjes meegezongen worden. Na de dienst kunnen we, bij droog weer, met wat aanpassingen buiten koffiedrinken!

Kringen en vergaderingen zijn weer mogelijk in het kerkelijk centrum, volgens het protocol: niet rondlopen en geen gebruik van garderobe. Vanwege de grootte van de zaal met maximaal 16 personen.

Zondag 20 juni 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

- 09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent
11:15 Hemelse Modder, Vincent Bijlo spreekt met Coen Verbraak
12:15 Orgelpunt door Rik Mbengue

Dinsdag 22 juni 2021 Alle-Dag-Kerk

- 12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Pieter Boomsma uit Amsterdam/ Organist: Wilbert Magré

***(Online) Dienst zondag 27 juni 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur***

Voorganger: ds. Johan Visser uit Amsterdam

Er zijn weer 50 kerkgangers welkom in de kerkdiensten.

***U kunt zich aanmelden bij het bureau via mail of telefoon
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl***

of

tel: 023-524 19 13

uiterlijk tot donderdag 12.00 uur !

U krijgt bericht of er een plaats voor u gereserveerd is.

***U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio***