



ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
zondag 12 september 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 13e zondag van de zomer ~

Voorganger	: ds. Jaap van de Meent
Ouderling van dienst	: Ton Bruggeman
Diaken	: Kees van Krimpen
Orgel	: Agnes van Bekkum
Dwarsfluit	: Jorine Savonije
Koster	: Krijn Scheeres

Thema: 'Van u is de toekomst'



**Orgelspel uitmondend in muziek, dwarsfluit en orgel: Uit Sonate in F dur
HWV 369 Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) deel 1 Larghetto**

Opgang (*de gemeente gaat staan*)

Aanvangslied: nr. 60 uit de bundel “Het liefste lied van overzee II”

melodie: God roept ons broeders

tekst Sytze de Vries, melodie William Croft

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen :*Die hemel en aarde gemaakt heeft*
Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen :*en niet laat varen het werk van zijn handen.*

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen :*Amen.*

Vervolg aanvangslied: vers 3 en 4

Voorganger: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël
de HEER is onze God
de HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Allen: *Amen*

Hierna gaat de gemeente zitten

Woorden van welkom

Gebed van Opgang

Glorialied: 150a

tekst Henry Williams Baker, vertaling: Gert Landman,
melodie: C. Hubert H. Parry

Moment met de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op het thema van de dienst

Zingen 3 x The kingdom of God, uit Taize

*Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest.
Kom, Heer, open voor ons de deuren van uw koninkrijk.*

Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10-11

¹⁰ Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen bent u, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. ¹¹ U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.

Muziek: Uit Sonate in F dur HWV 369 Georg Friedrich Händel deel 2 Allegro

Schriftlezing: Matteüs 6: 1-14

¹ Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. ² Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. ³ Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. ⁴ Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

⁵ En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. ⁶ Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug,

sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

⁷ Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. ⁸ Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. ⁹ Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
¹⁰ laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

¹¹ Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

¹² Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.

¹³ En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

¹⁴ Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. ¹⁵ Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Zingen lied 370

tekst: André Troost, melodie Leipzig 1539

VERKONDIGING

Zingen: Lied 605

tekst: Inge Lievaart, melodie: Willem Vogel

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: De Tweede Mijl / 2^e: Kerk

De naam ‘De Tweede Mijl’ verwijst naar een uitspraak van Jezus. Tijdens de Romeinse bezetting van Israël, kon een Romeinse soldaat een willekeurige Jood op straat aanspreken en hem dwingen een mijl zijn bagage te dragen. Jezus zei tegen zijn volgelingen daarover: ‘Als iemand u dwingt één mijl te gaan, ga er twee’ (Mattheüs 5:41). In het inloophuis van Stichting De Tweede Mijl in Amsterdam lopen ze ook die tweede mijl voor dak- en thuislozen. Elke dag bieden ze méér dan er verwacht wordt door de gemiddeld 125 bezoekers. Door gastvrij en dienstbaar te laten zien wie Jezus is. De gasten kunnen bij De Tweede Mijl terecht voor eten,

drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding inruilen voor schone kleding.

U kunt een bijdrage doen op rekening NL91 RABO 0370 2854 41 t.n.v. Stichting de Tweede Mijl, Amsterdam

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Gift-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.

Muziek Uit Sonate in F dur HWV 369 Georg Friedrich Händel deel 3 Siciliana

Zingen bij een gedachtenis is: Lied 961 componist Floris van der Putt, Dichter: Huub Oosterhuis

AFSCHIED EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

Afscheid

- Jannie de Groot-Hogendoorn (ouderling)
- Roel Korstjens (ouderling)
- Otto Linker (ouderling)

Presentatie taakdragers

- Hetty Lub-Petersen (pastoraal medewerker)
- Annemarie Scheeres (diaconaal medewerker)

Bevestiging ambtsdragers

- presentatie
- onderwijzing
- bevestiging
 - Liesbeth Spigt-van Viersen (ouderling)
 - Marjon van Straten-Fennema (ouderling-kerkrentmeester)
 - Bart Kramer (diaken)
- gebed
- zegen

Vraag aan de gemeente:

V: Gemeente van Christus te Bloemendaal en Overveen
Beloofst u deze ambtsdragers te aanvaarden
Hen te omringen met uw medeleven,
Hen te dragen in uw gebeden
En met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?

G: Ja, dat beloven wij.

**Zingen: nr. 40 uit de bundel Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
(staande)**

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Slotlied (staande): 756: 1, 4, 5, 6 en 8

tekst: Lewis Hensley, vertaling Willem Barnard,
melodie: Leighton George Hayne

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen

Muziek Uit Sonate in F dur HWV 369 Georg Friedrich Händel deel 4 Allegro

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.

MEDEDELINGEN

Agenda

di 14/09	10.30	1 ^e beleidssessie, KC
	15.30	2 ^e beleidssessie, KC
wo 15/09	12.00-14.00	Open Kerk, Dorpskerk
	20.00	3 ^e beleidssessie, KC
do 16/09	07.30	4 ^e beleidssessie, KC
	10.30	Koffieochtend, KC
za 18/09	12.00-14.00	Open Kerk

Koffieochtenden

Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen of bij mooi weer de kerktuin in voor een kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.

Extra fijn: u hoeft zich niet aan te melden. **Let op:** op donderdag 30 september is er géén koffiedrinken.

Samen op weg naar een nieuw beleidsplan

In onze gemeente is een grote behoefte aan een nieuw beleid waarin de richting voor de toekomst wordt vastgelegd. Een beleidsplan waar we allen actief vorm aan kunnen geven. Dat gaan we nu doen.

De kerkenraad heeft al een voorzet gedaan; het is nu aan de gemeente om er verder invulling aan te geven. De belangrijkste onderwerpen zijn opgesteld aan de hand van 7 stellingen met korte reacties van de kerkenraad. Zo is een leidraad ontstaan waarlangs we in gesprek gaan.

Denk mee!

Heeft u ideeën over de toekomst van de kerkgemeente? Wilt u graag meedenken over de rol van de kerk in onze samenleving ver weg en heel dichtbij in onze woonomgeving, over omzien naar elkaar, over samen geloven, over de organisatie en structuur van de kerk, kortom over het nieuwe beleid? Meld u dan aan voor onze Beleidssessies in september!

Meer informatie over data en aanmelden vindt u op onze website.

Kerkuitje

Als vervolg op de kerkuitjes van voorgaande jaren wordt dit jaar op donderdag 30 september **a.s.** een uitje georganiseerd naar het Hofje van Bakenes en het Johan Enschedé Hof in Haarlem-centrum. Respectievelijk het oudste en jongste hofje van Haarlem. Daarna brengen we een bezoek aan de Waalse kerk voor een rondleiding. In deze gerestaureerde kerk op het Begijnhof gebruiken we ook de lunch en wordt de dag afgesloten met orgelspel en informatie over het prachtige orgel door Kees Huges. We verzamelen om 10:00 uur bij Bistro ML (Klokhuisplein in Haarlem), waar we ook koffie/thee zullen drinken.

De kosten zullen na afloop worden verdeeld over de deelnemers en zullen rond de € 20,00 liggen.

Vertrek vanaf het kerkelijk centrum Bloemendaal is 9:30 uur. Bij het kerkelijk bureau kunt u opgeven met hoeveel personen u komt, of u met eigen vervoer (auto) komt en evt. dieetwensen/allergieën heeft.

Gaat u rechtstreeks naar restaurant Bistro ML? Laat dat dan ook even weten, dan verwelkomen we u daar!

U kunt zich tot 23 september opgeven bij het kerkelijk bureau: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of via telefoonnr. (023) 524 19 13.

Het reisje gaat alleen door bij deelname van minimaal 10 personen.

Let op!! er kunnen max 30 personen deelnemen.

Namens de organisatiegroep, Joost Lub

Meer informatie:

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL

Zondag 12 september 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

- 09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
- 10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent
- 11:15 Orgelpunt met programmamaker Dick Koomans.
- 12:15 Uit Daan's platenkoffer – Even de tijd nemen, dat blijkt vaak wel tijdrovend te zijn, zeker voor Daan Molenaar bij het maken van dit programma over tijd. Maar met het thema kun je wel alle kanten op. Zo maakt het op de klok kijken gestaag bij een toenemend aantal mensen plaats voor het digitaal aflezen van het tijdstip. Veel artiesten lieten zich inspireren door de tijd en maakten er liedjes over. En er waren enkele Nederlandse inzendingen voor het Eurovisiesongfestival, al eindigden die niet al te hoog.
- Daan laat verder een liedje horen in het Tsjechisch over hoe mooi de tijd op school was. En bij het illustere duo Ramses Shaffy en Liesbeth List ontstaat de illusie dat de tijd even stil zou kunnen staan.

Dinsdag 14 september 2021 Alle-Dag-Kerk

- 12.00 Muziek
- 12.25 Voorganger: Dominee André van der Stoel uit Amsterdam, organist: Wilbert Magré

**(Online) Dienst zondag 19 september 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. N. den Bok uit Bussum**

**U bent welkom in de kerkdiensten. U kunt zich aanmelden bij
het bureau via mail of telefoon
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl**

of

☎ 023-524 19 13

Uiterlijk tot donderdag 12.00 uur !

**U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio**