



ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 21 november 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ Zondag Voleinding ~



Voorganger : ds. Jaap van de Meent
Ouderling van dienst : Carolien Oosterhof
Diaken : Bea te Winkel
Orgel : Agnes van Bekkum - Blom
M.m.v. : De Cantorij o.l.v. Philien Schouten
Kosters : Marjan Wormsbecher en Huib Hooegeven
Kinderkring : Voor alle kinderen van de basisschool
Crèche : Voor alle kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel: Variaties over psalm 116 - Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 – 1621)

Woorden van welkom

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied: Lied 199

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen : *Die hemel en aarde gemaakt heeft*
Voorganger : Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen : *en niet laat varen het werk van zijn handen.*

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen : *Amen.*

Voorganger: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël
de Heer is onze God de Heer is één en enig
Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht

Allen: *Amen*

Gebed van Opgang

Zingen: Lied 725

Moment met de kinderen, zingen van het kinderlied: Lied 30: 1 en 6 (t: W. ter Burg)
Het lied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde - Alles wordt nieuw deel I

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op de schriftlezing van deze zondag

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Genesis 50: 22-26

22 Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele familie. Hij werd honderdtien jaar.
23 Hij zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de geboorte van de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, maakte hij nog mee. 24 Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: 'God zal zich jullie lot aantrekken: hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. 25 Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen.' 26 Jozef stierf toen hij honderdtien jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd, in Egypte.

Cantorij: Thou knowest Pord - Henry Purcell (1659 -1695)

Schriftlezing: Johannes 10: 31-42

31 Toen de Joden weer stenen oprapten omdat ze hem wilden stenigen,
32 zei Jezus: 'Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?' 33 'Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,' antwoordden ze, 'maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!' 34 Jezus zei: 'Staat er in uw wet niet geschreven: "Ik heb gezegd: "U bent goden"'? 35 De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, 36 hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben? 37 Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet, 38 maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.' 39 En weer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte. 40 Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef hij.

41 Veel mensen kwamen naar hem toe; ze zeiden: 'Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.'
42 En velen kwamen daar tot geloof in hem.

Zingen: Lied 339d

VERKONDIGING

Cantorij: De profundis clamavi - C.G.Reutter (1708 – 1772)

GEDACHTENIS VAN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN

Inleiding

Zingen: Lied 730: 1 en 2

Noemen der namen

Wij noemen de namen van hen die het afgelopen jaar zijn gestorven. Het noemen van de namen sluiten we af met lied 62b. Na het noemen van de naam volgt een korte stilte, vervolgens steken we een kaars aan. Als alle namen zijn genoemd, steekt de voorganger één kaars aan voor alle mensen ver weg en dichtbij die zijn overleden en die wij in ons hart dragen.

Zingen: Lied 62b (2x zingen)

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e Amnesty International / 2^e Kerk

Amnesty is de wereldwijde beweging die strijd voert tegen schending van mensenrechten. De leden verzamelen informatie en doen onderzoek naar mensenrechtenschendingen, publiceren erover en voeren campagnes tot in de hoogste bestuursorganen om slachtoffers vrij te krijgen. U steunt deze ANBI-organisatie met een donatie op IBAN: NL45 TRIO 0198100000 t.n.v. Amnesty International.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373716559

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.



Cantorij: Locus Iste – Josef Anton Bruckner (1824-1896)

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden

Lied als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 15

Het liefste lied van overzee II Tekst Sytse de Vries - melodie: Jean Sibelius

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen

Orgelspel: Adagio uit Concerto in d BWV 974 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Bij de uitgang inzameling van de gaven

MEDEDELINGEN

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum. Een ieder wordt verzocht te gaan zitten, de koffie/ thee wordt aan tafel geserveerd.

Agenda

di 23/11	16.30	Redactievergadering, KC
	20.00	Gemeenteavond Beleidsplan, Dorpskerk
do 25/11	10.30	Koffieochtend, KC

Meditaties in de Adventstijd

In de Adventstijd verzorgt ds. Juup van Werkhoven elke dag, behalve zondag, een meditatie, een korte uitzending via Radio Bloemendaal. Het thema is: 'van U is de toekomst', het jaarthema van de PKN. Hoe ziet die toekomst van God eruit?

De profeten van Israël dromen van Gods toekomst. En in Jezus hebben wij die toekomst van God nabij zien komen, zien dagen. Dat sluit mooi aan bij Advent, in de weken van Advent leven we immers toe naar de komst van Jezus. 'Advent is dromen dat Jezus zal komen' zo gaat dat mooie Adventsliedje van Hanna Lam.

We laten ons inspireren door klassieke teksten uit de profeten, psalmen, evangelieverhalen en de brieven. Teksten die al eeuwenlang in de kerk juist in deze weken van Advent zijn gelezen. We verbinden ze met onze tijd en we luisteren naar prachtige muziek en poëzie.

De eerste uitzending is op maandag 29 november. De uitzendingen beginnen om 10.30 uur en duren 10-15 minuten. Na afloop staat de uitzending online voor wie op een ander moment wil (terug) luisteren. De uitzendingen zijn ook om 10.30 uur en om 19.30 uur te beluisteren via uw internetradio.

U kunt zich abonneren op een dagelijkse email met een link naar de uitzending en een fotomeditatie. Was u bij de vorige meditaties ook geabonneerd dan ontvangt u de mails automatisch. Was u nog niet geabonneerd, dan kunt u zich via de website van Radio Bloemendaal aanmelden.

Honing

Er zijn nog enkele potjes met honing uit eigen kerktuin verkrijgbaar via het kerkelijk bureau. Kosten: 4,00 per potje. De opbrengst is bestemd voor aanschaf van planten voor onze kerktuin.

Medewerkers bloemen- en/of koffiedienst gevraagd

Wilt u graag iets doen in de kerk? Sluit u dan aan bij de bloemendienst, we hebben uw hulp hard nodig. Eens in de vijf weken koopt u de bloemen en zorgt dat ze op zondag in de kerk staan. Na afloop van de dienst brengt u de bloemen naar een gemeentelid. Dit is erg dankbaar werk. Ook de koffieschengroep kan nog nieuwe medewerkers gebruiken. Inlichtingen en opgave bij Heleen Nieman – 023-5242717 / hnieman@solcon.nl

Inzamelen van de gaven

Uw gaven zullen weer fysiek worden ingezameld.

Het blijft voorlopig bij een uitgangscollecte met open mandjes met GIVT-zender, apart voor Diaconie en Kerk. Muntgeld is niet meer in te wisselen bij de bank; daarom vragen we u om collectebonnen of papiergeld te doneren.

Collectebonnen van 1, 2 en 5 euro zijn te koop of te bestellen bij het Kerkelijk Bureau. Hoe kunt u collectebonnen bestellen:

U belt, mailt of komt langs tijdens de openingstijden op het kerkelijk bureau (ma t/m do 10-12 uur) en geeft door welke bonnen u zou willen ontvangen.

De vellen bestaan uit 20 zegels.

Een vel met coupons van 1 euro kost € 20,00

Een vel met coupons van 2 euro kost € 40,00

Een vel met coupons van 5 euro kost € 100,00

Betaling via PIN is niet mogelijk.

U maakt het totaalbedrag van de bestelde coupons over op

IBAN: NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen, onder vermelding van collectebonnen.

Zondag 21 november 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent

11:15 Orgelpunt door Kees Schuurman met als gast Frank Kaman

12.15 Dichtwerk met Leny Deurloo

Deze zondag in het teken van gedenken, van verlies en van gemis.

Maar ook een zondag van geloof, ongeloof en van hoop met gedichten die ons raken en bemoedigen.

Dinsdag 23 november 2021 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 Voorganger: ds. Klaas de Vries uit Amsterdam / Organist: Rob van Dijk

*(Online) Dienst zondag 28 november 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur*

Voorganger: ds. Klaas Goverts uit Dordrecht

U bent welkom in de kerkdiensten.

*We vragen u bij de ingang van de kerkdienst wel
naar een coronatoegangsbewijs.*

*U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio*