

Opgang, 8 mei

TEKSTEN

1. Jubilate Deo, een canon uit Taizé

Jubilate Deo, omnis terra,
Servite Domino in lætitia.
Alleluia, alleluia, in lætitia!

Zing vreugdevol voor God, de hele aarde
Dien de Heer met vreugde.
Halleluja, halleluja, in vreugde

2-7 Jean - Joseph Cassanéa De Mondonville (1711-1722) Jubilate Deo (Psalm 100)

Tekst psalm 100

Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde,

kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God,

Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:

De HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

8. Karl Jenkins Motets 3 - Exsultate, jubilate

Exsultate, jubilate,
O vos animæ beatæ,
exsultate, jubilate,
dulcia cantica canendo;
cantui vestro respondendo
psallant æthera cum me.

Juich, wees blij,
O jullie gelukkige zielen,
Juich, wees blij
bij het zingen van zoete liederen;
en als reactie op je lied
moge de hemel psalmen met mij zingen.

9. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Uit Benedictus sit Deus in C major KV 117 - 3. Jubilate Deo

Psalm 66 vers 1 en 2

Jubilate Deo omnis terra.
Psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius.

Heel de aarde, juich voor God,
Bezing de eer van zijn naam,
breng hem eer en lof.