

Samenzang

Jezus, Gij zijt de zin van ons bestaan [dichter onbekend] | melodie: Psalm 124

1. Jezus, Gij zijt de zin van ons bestaan,
geen ander spreekt ons zo bevrijdend aan,
wij leven op wat Gij ons hebt gezegd,
Gij roept ons uit de eenzaamheid vandaan,
wij zijn U trouw, Uw weg is onze weg.
2. Jezus, Gij zijt het brood van elke dag,
telkens geeft Gij ons nieuwe levenskracht,
Gij spreekt een taal die alle leegte vult,
woorden van brood waarop de wereld wacht,
Gij spreekt ons vrij van onze grote schuld.
3. Zijn wij U trouw, ach Heer, liet Gij ons vrij,
wij gingen heen, maar Gij blijft ons nabij.
Vasthoudend gaat Gij met ons mensen door,
ons hart kan voor U niet het einde zijn,
Uw trouw aan ons, zij heeft het laatste woord!

Gezang 301: 1, 2 en 5 *Wij moeten Gode zingen*

1. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.
2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
5. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
de Heer van alle dingen,
die leeft in gloria,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

Wat de toekomst brengen moge [tekst: Jacqueline van der Waals (1868-1922) | muz.: John Zundel]
Liedboek voor de kerken, Gezang 293 (a)

- [1] Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!
- [2] Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!
- [3] Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.
- [4]

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.

Liturgie voor de Middagpauzedienst op woensdag 6 juli 2022

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

Voorganger : ds. Richard Saly – Amsterdam

Organist : Wilbert Magré – Doornspijk Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen : en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet

Zingen Lied 944: 1 t/m 4

1. O Heer, verberg u niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij. ↗

3. Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. ↗

2. En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

Overdenking : 'Goddelijke stemverheffing'
n.a.v. Psalm 29

Korte orgel improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het *Onze Vader*

Collecte voor '*Treasure House, Amsterdam*'.

Zingen Psalm 68: 7 en 12

7.
God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeg-
gebracht,

Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

12.
Gij mogendheden, zing een lied, zing Hem die koninklijk gebiedt, hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van macht - uw sterkte zij Hem toegebracht, strek tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel staan wakend over Israël, geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit, geef aan uw volk standvastigheid, o Here God hoogmogend.

Zegen en uitleidend orgelspel

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.



Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

13 juli	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	Levenslessen van Jezus
20 juli	Voorganger: Ds. Margrietha Reinders - Amsterdam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	
27 juli	Voorganger: Geeske Hovingh - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	Leken-preek

De Alle-Dag-Kerk zoekt

VRIJWILLIGERS t.b.v. de Middagpauzediensten voor:

- het maken en bewerken van geluidsopnamen (*is door iedereen te leren*)
- het wekelijks opstellen van de liederen in de 'Samenzang vooraf'
- het beheer van de ADK-website (*enige kennis is vereist*)

Diensten met Belangstellenden

Zondag 10 juli 2022 om 19:00 uur

In de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam

Spreker: ds. Taco Koster

Muziek: Arjan Breukhoven

De meditaties van de Alle-Dag-Kerk zijn na te lezen, te downloaden en te beluisteren op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel.nr 06 23533421, E-mail: info@allegdagkerk.nl.  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam).

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

Geluidsopnamen van de diensten op CD zijn te bestellen: (prijs per CD: € 4,70)

- via **e-mail**, gericht aan bureau@radiobloemendaal.nl
- **schriftelijk** aan Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **per telefoon**: 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.