

ALLE- DAG- KERK

Middagpauzediens 10 augustus 2022

Samenzang

Psalm 24: 1, 2 en 3 (Nieuwe berijming)

1. De aarde is met al wat leeft,
met alles wat Hij adem geeft,
van Hem, de HEER, de hoogste koning.
Hij laat het land onwrikbaar staan,
oprijzend uit de oceaan.
Zijn macht geeft mens en dier een woning.
2. Wie mag Gods tempel binnengaan?
Wie kan er op zijn hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
Hij die een zuiver leven leidt,
die leugens en bedrog vermijdt
en nooit een valse eed zal zweren.
Dit is het volk dat Hem verwacht;
zij vormen Jakobs nageslacht,
de mensen die naar Hem verlangen.
3. Aan hen die eerlijk zijn en echt
doet God, hun redder, altijd recht.
Zijn zegen zullen ze ontvangen.

Gezang 14 (Liedboek voor de Kerken 1973) : 1, 2 en 5

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.
2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
'k Zal immer verkeerem
In 't huis mijnes Heeren:
Zoo kroont met haar zegen
Zijn liefde m' altijd.

Gezang 285 (LvdK 1973) : 1, 2 en 3 [melodie: *Ik wil mij gaan vertroosten*]

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Gezang 254 (LvdK 1973) : 2, 3 en 4 *U, Vader, U aanbidden wij*

2. U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!
3. O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.
4. O Heil'ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus' dood en leven.

Welkom & Woorden van begroeting

Voorganger: Welkom in de naam van Jezus, die ons het leven leert.
Gods genade, barmhartigheid en vrede is met jullie.

Allen: Amen.

Zingen Lied 925: *Wek mijn zachtheid weer*
(3x) *Wek mijn zachtheid weer.*

[tekst: Huub Oosterhuis] Geef mij terug de ogen van een kind.
[muziek: Antoine Oomen] Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Levenslessen van Jezus #2: *"Leven zonder oordeel"*
n.a.v. Mattheüs 7: 1 - 5

Moment van reflectie – muzikaal intermezzo

Gebed We bidden hardop het gebed dat Jezus ons leerde

Collecte voor *Philomela*

Zingen Gebed om vrijheid [Sela]

Maak ons vrij van de wereld Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.
Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft,
onvoorwaardelijk aanvaard!

Maak ons vrij van de boosheid, Heer
die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid,
die van vrede ons berooft.
Laat ons zien wat liefde doet,
die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is,
maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de zorgen, Heer
Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.
Laat ons zien dat U ons kent;
de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in Uw hand!

Maak ons vrij van de wereld, Heer
Voortgejaagd gaan wij onze weg,
zonder stilte in ons hart.
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!
van wat onrust geeft, verwacht.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Woorden van zegen voor onderweg en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

17 aug.	Voorganger: Ds. Wim Scheltens - Lunteren Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	
24 aug.	Voorganger: Gabriël Kousbroek - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	Leken- preek
31 aug.	Voorganger: Ds. Elise Jansen - Mijdrecht Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	
7 sept.	Voorganger: Ds. Arianne Geudeke - Wilnis Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	
14 sept.	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	Levenslessen van Jezus

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Middagpauzediensten van de Alle-Dag-Kerk hebben hulp nodig van vrijwilligers die zich willen inzetten voor :

- het maken en nabewerken van de geluidsopnamen
- het opstellen van de liederen in de *Samenzang vooraf*

Van 24 juli t/m 14 augustus 2022 zijn er **geen Diensten met Belangstellenden op zondagavond**

De meditaties van de Alle-Dag-Kerk zijn na te lezen, te downloaden en te beluisteren op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@allegdagkerk.nl  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05 INGB 0000238938 / Rabobankrekening: NL27 RABO 0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.