

Samenzang

Liedboek Lied 304 : 1, 2 en 3

1.

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2.

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Evangelische Liedbundel 161 : 1, 2 en 3

1.

Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.

2.

Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem dan die de mensen
tot vreugd' geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft

3.

O, God die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven,
en spelen in uw hof,
en met de eng'len zingen,
uw glorie en uw lof.

Evangelische Liedbundel 53 : 6, 7 en 10

6.

Alles wat op aarde groeit,
wat ontkiemt en wat er bloeit,
wees een kleurig lofgedicht
voor zijn vriend'lijk aangezicht.

7.

Vogels, vissen, wild en vee,
dieren hoog en laag, doe mee,
ieder met uw eigen stem,
in het feestconcert voor Hem.

10.

Al wat leeft, wees welgemoed,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegent Hem dan, hier en nu,
want zijn goedheid zegent u.

Liedboek Lied 146 c (Liedb. v.d. Kerken 1973 Gezang 41) : 1 en 4)

1.

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

4.

Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
– Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

ALLE- DAG- KERK

Middagpauzediens

op woensdag 24 augustus 2022

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot ca. 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

Lekenpreek

Spreker : Gabriël Kousbroek – Amsterdam

Organist/pianist : Everhard Zwart – Krimpen a/d IJssel

Opening en groet

Zingen Zuiverend vuur / Vlammen omhoog! Hoog laait het vuur / Vlammen, laai op!

Flam - me em - por, leuch - te uns!
Führt uns zum Heil in dir!

Overdenking: 'Hebben dieren bewustzijn, en zo ja, geloven dieren in god?'

Korte muzikale improvisatie

Stilstaan (verleden, heden, toekomst)

Collecte voor Stichting *Philomela*

Zingen Lied *Swing low, sweet chariot*

© Comin' for to carry me home = refrein = ©

Swing low, sweet chariot, ©
Swing low, sweet chariot, ©
I looked over Jordan, and what did I see, ©
A band of angels comin' after me, ©
Swing low, sweet chariot, ©
Swing low, sweet chariot, ©
If you get there before I do, ©
Tell all my friends I'm comin' too, ©
Swing low, sweet chariot, ©
Swing low, sweet chariot, ©

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Sometimes I'm up, sometimes I'm down ©
But still my soul feels heavenly bound ©
Swing low, sweet chariot ©
Swing low, sweet chariot ©

Afsluiting en uitleidend pianospel

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

31 aug.	Voorganger: Ds. Elise Jansen - Mijdrecht Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	
7 sept.	Voorganger: Ds. Arianne Geudeke - Wilnis Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	
<u>14 sept.</u>	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	90 JAAR Alle-Dag-Kerk
21 sept.	Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten - Amsterdam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	
28 sept.	Voorganger: Eduard Kouwen - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen ^a / _d IJssel	Leken- preek

Gezocht

De Alle-Dag-Kerk heeft hulp nodig van vrijwilligers voor:

- het maken en nabewerken van de geluidsopnamen
- het opstellen van de liederen in de *Samenzang vooraf*

Diensten met Belangstellenden

zondag 28 augustus 2022 om 19:00 u. in deze kerk

Spreker: ds. Taco Koster | Muziek: Wilbert Magré

De meditaties van de Alle-Dag-Kerk zijn na te lezen, te downloaden en te beluisteren op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@allegdagkerk.nl  @allegdagkerkamsterdam  @allegdagkerk_amsterdam

Giften/donaties: NL05 INGB 0000238938 / Rabobankrekening: NL27 RABO 0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op internet via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag ^t/_m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.