



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 25 september 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 2^e Zondag van de Herfst ~

Voorganger : ds. Lennart Heuvelman uit Naarden
Ouderling van dienst : Lalita de Goederen
Diaken : Ineke Kroesen
Orgel : Dirk Out
Koster : Huib Hoogeveen

INTREDE

Orgelspel: ‘Allegretto’ uit Sonate IV van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger : Onze hulp is de naam van de Heer
Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen : en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Allen : Amen.

Intredelied: Psalm 89: 1 en 6

Gebed om ontferming

Loflied: Lied 215: 1, 2, 3 en 7

Gebed van de zondag

HEILIGE SCHRIFT

Eerste lezing: Amos 6: 1-10

- 1 Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich wenden!
- 2 Trek naar Kalne en bekijk het goed;
ga van daar naar het grote Hamat en reis dan door naar Gat,
waar de Filistijnen wonen –
zijn jullie sterker dan die koninkrijken
of is hun gebied juist groter dan dat van jullie?
- 3 Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is
en die zelf de heerschappij van het geweld dichterbij brengen.
- 4 Jullie liggen maar op je ivoren bedden,
hangen op je divans,
eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal.
- 5 Luidkeels zingen jullie bij de harp,
en jullie denken te spelen als David zelf.
- 6 Uit grote schalen drinken jullie wijn,
en met de beste olie wrijven jullie je in,
maar dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert jullie niet.
- 7 Daarom gaan jullie nu als eersten in ballingschap;
het gefeest en geluier is voorbij.
- 8 Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf –
zo spreekt de HEER, de God van de hemelse machten:
Ik verafschuw de trots van Jakobs volk,
Ik haat zijn burchten.
Daarom zal Ik Samaria
en al zijn inwoners aan de vijand uitleveren,
en als er in een huis nog tien mensen overblijven,
zullen zij sterven.
- 10 Als iemand dan het lichaam van een bloedverwant
uit dat huis wegdraagt om het te verbranden,
zal hij vragen aan degene die nog binnen is:
'Is daar bij jou nog iemand over?'
'Nee,' zal deze dan zeggen,
'maar wees toch stil, en noem de naam van de HEER niet!'

Zingen: Lied 146A: 1, 3 en 4

Tweede lezing: Lucas 16: 19-31

19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.”

25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27 Toen zei de rijke man: “Dan smeed ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terecht komen.” 29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31 Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”

Zingen: Lied 1013

PREEK

Orgelspel: ‘Aria’ van Feike Asma (1912-1984)

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: Save the Children / 2^e: Kerk

Save the Children is uitgegroeid tot 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie en actief in meer dan 120 landen. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg nodig. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

De Stichting heeft 2 hoofdtaken: het redden van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen. Medische zorg, goede voeding en voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, maar ook leren over kinderrechten, beroepsmogelijkheden; vrede en veiligheid bieden kansen op een betere toekomst. U kunt uw bijdrage overmaken op NL74ABNA 0707 070 252 o.v.v. collecte 25 september Save the children.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 716 559

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.



Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 871

Zegen, beantwoord met: Lied 431b

Orgelspel: 'Menuet Gothique' van Léon Boëllmann (1862-1897)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Save the Children / Kerk

MEDEDELINGEN

Agenda

di 27/09	19.30	College Kerkrentmeesters, Consistorie
wo 28/09	14.00	Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC
do 29/09	10.30	Koffieochtend, KC
	19.30	Bijbeltafel, Consistorie

Meelezen met ds. Jessa van der Vaart

Wees welkom om 14.00 uur op de meeleskring op de woensdag voorafgaand aan de zondag waarop ds. Jessa van der Vaart voorgaat.

Koffieochtenden

Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een kopje koffie.

Zondag 25 september 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30	Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00	Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Lennart Heuvelman

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren

Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Bert Wisgerhof

Vandaag aandacht voor twee opvallende projecten rond historische orgels. In de Westerkerk van Enkhuizen gaat de geschiedenis van het orgel terug tot 1549. Van het orgel dat Hendrik Niehoff toen bouwde, bestaat alleen nog de orgelkas en de frontpijpen, nadat in 1899 het inwendige van het orgel totaal werd vernieuwd. De kwaliteit daarvan was dubieus en stond in schril contrast met het fraaie uiterlijk. Daarom werd besloten een nieuw orgel te bouwen, maar nu in de geest van het werk van Niehoff. Eind 2021 werd door Verschuieren Orgelbouw de eerste fase daarvan voltooid: het Bovenwerk met twaalf registers. In de uitzending laat organist Theo Jellema horen wat voor schoons alleen dit klavier al te bieden heeft. Daarmee is het orgel nog niet voltooid. Om ook het Hoofdwerk, Rugpositief en Pedaal te realiseren heeft de Stichting De Westerkerk Enkhuizen nog ruim drie ton nodig!

Van de 18 de eeuwse Vlaamse orgelmakers De Rijckere bestaan nog twee orgels. Het ene, een groot drieklaviers orgel uit 1779, staat in de Oostkerk in Middelburg. Het andere is een klein eenklaviers instrument uit 1776, oorspronkelijk gemaakt voor een kerk in Axel, maar sinds 1924 in de Dorpskerk van Beek (Limburg). Nu deze kerk binnenkort wordt gesloten, werd gezocht naar een nieuwe plek voor het veelzijdige orgel. Die werd gevonden in de Sint Augustinuskerk in Middelburg. Over een poosje staan beide orgels van De Rijckere dus op een steenworp afstand van elkaar. In de uitzending opnamen van dit welluidend instrument met organist Léon Berben.

Ook vanaf vandaag nieuw: Aangeraakt door Gerard Swüste

De komende maanden zal Aangeraakt gaan over familie. Over de band die we hebben met onze familie, of die we misschien juist niet (meer) hebben. Over wat je vanuit je familie als vanzelfsprekendheden meeneemt in je leven; en dat het dan elders helemaal niet zo'n vanzelfsprekendheid blijkt te zijn. Ben je trots op afkomst, of heb je er mee leren leven?

Mirjam Wolthuis en Gerard Swüste zetten diverse familieverbanden en generaties in de schijnwerper. Ze zullen zeker ook de Bijbel openslaan, die immers vol familie verhalen staan. In de eerste uitzending van deze serie heeft Gerard Swüste het over 'onze ouders'.

Dinsdag 27 september 2022 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 Voorganger: Dominee Ruben van Zwieten, Amsterdam
Organist: Rob van Dijk

***Dienst zondag 2 oktober 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur***

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

U bent van harte welkom in de kerkdienst

***U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio***