

ALLE- Middagpauzediens 7 september 2022

DAG- KERK

Samenzang

Gezang 434: 1 en 2 *Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.*

1. Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de HERE
2. Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op
adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Psalm 97 (Nieuwe berijming): **3 en 4** (oude tekst: *Groot Koning is de HEER.*)

3. Vereer de HEER alleen!
Wie aan een god van steen
zichzelf wil toevertrouwen,
zal dat daarna berouwen.
Sion is blij en zegt:
Hij is een God van recht.
Geen tweede is als Hij,
zo machtig en zo vrij,
die ieder pleit beslecht.
4. Jij die God liefhebt, haat
hartgrondig al het kwaad.
Wie zoeken naar het goede
zal Hij altijd behoeden.
Op vrienden van de HEER
daalt licht en vreugde neer.
Wees blij, jij die Hem kent,
die graag rechtvaardig bent;
bewijs Hem vrolijk eer.

Gezang 265: afwisselend (oorspronkelijk) Engels en Nederlands (Willem Barnard)

Jerusalem, my happy home *Jeruzalem, mijn vaderstad*

1. Jerusalem, my happy home,
when shall I come to thee?
When shall my sorrows have an end?
Thy joys when shall I see?
2. Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.
3. O happy harbor of the saints!
O sweet and pleasant soil!
In thee no sorrow may be found,
no grief, no care, no toil.
4. God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.
5. But there they live in such delight,
such pleasure and such play,
as that to them a thousand years
doth seem as yesterday.
6. Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!

De nummers geven alleen de volgorde van te zingen coupletten aan

Gezang 168 (Liedb.v.d.Kerken 1973): **1, 2, 3, 5 en 6** *O Jezus Christus, licht ze bij*

1. O Jezus Christus, licht ze bij
die leven aan uw licht voorbij.
Voeg ze met uwe kudde saam,
opdat zij niet verloren gaan.
2. Vervul met uw genadeschijn,
die op verkeerde paden zijn.
Sta bij, die heim'lijk in zijn hart
verlokt en aangevochten wordt.
3. Breng, die aan uw gebod ontkwam,
terug als uw verloren lam.
Maakt de gewonde zielen heel
en geef ze aan de hemel deel.
5. Verlicht het oog dat U niet ziet.
Leid hem weerom die U verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan.
Versterk ze die in twijfel staan.
6. Dan zullen zij, niet meer vervreemd,
voor tijd en eeuwigheid vereend,
in aarde en hemel, dan en nu,
allen tezamen danken U.

ALLE- DAG- KERK

Liturgie voor de Middagpauzedienst

op woensdag 7 september 2022

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger : **ds. Arianne Geudeke** – Wilnis
organist : **Wilbert Magré** – Doornspijk

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER

Allen : *die hemel en aarde gemaakt heeft*

Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen : *en niet laat varen het werk van Zijn handen*

Groet

Zingen Taizébundel Lied 9

Jezus, U bent het licht in ons leven;
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven:
open mij voor uw liefde, o Heer.

Jesus, your light is shining within us;
let not my doubts and my darkness speak to me.
Jesus your light is shining within us.
Let my heart always welcome your love.

Overdenking, n.a.v. Jesaja 43: 2

thema: *Moet ik door het water gaan*

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte voor het *Leger des Heils*

Zingen Liedboek 423: 1 en 3

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
Ga met uw licht voor ons uit.
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen en uitleidend orgelspel

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

14 sept.	Voorganger: ds. Bas van der Graaf - Huizen Alle-Dag-Kerk 90 jaar Organisten: Wilbert Magré - Everhard Zwart - Rob van Dijk
21 sept.	Voorganger: ds. Ruben van Zwieten - Amsterdam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
28 sept.	Voorganger: Eduard Kouwen - Amsterdam Lekenpreek Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
5 okt.	Voorganger: diaken Rob Polet - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk
12 okt.	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Levensles van Jezus Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel

Diensten met Belangstellenden

Zondag 11 september
om 19:00 uur

In de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam

Spreker :

ds. Taco Koster

Muziek :

Arjan Breukhoven en Rineke de Wit

Lekenprediker van 28 september stelt zich voor

Hallo, ik ben EduArt, organisator van allerlei spirituele evenementen en eigenaar van een yogaschool. Sinds mijn kindertijd ben ik geïnteresseerd in alles wat er tussen, in en op hemel en aarde is.

De laatste jaren heeft het non-dualisme en het *ChristusBewustZijn* mij enorm geïnspireerd. Hoe kunnen we zijn als Christus en in eenheid leven?

Tijdens deze dienst gaan we een lichtveld opzetten, een veld van genade, onvoorwaardelijke liefde, vrede en geduld. Ook zal ik het een aan ander vertellen hoe je zelf kunt oefenen om als Christus te leven en alle ver sluieringen op te lichten die nog tussen jou en het Christuslicht in hangen.

De meditaties van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@allegdagkerk.nl  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.allegdagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag ¹/_m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.