

Samenzang

Een schat in de hemel [tekst: Jan Pieter Kuyper | melodie: Gezang 78]

1. Wat je verzamelt hier beneden
wordt aangetast door roest en mot.
Verzamel liever kostbaarheden,
die altijd veilig zijn bij God.
Dat kapitaal is waardevast,
door het bederf niet aangetast.
2. Open je hart om te taxeren
of je voor God leeft of voor goud.
Je kunt geen knecht zijn van twee heren,
kijk van wie je het meeste houdt
en weet: maar één van deze twee
leeft echt betrokken met je mee.
3. Hij wil je grote schatten geven
als je jouw hand in Zijn hand legt.
Fortuin voor nu en na dit leven,
je Vader is royaal - Hij zegt:
"Zoek naar mijn Koninkrijk, zoek Mij,
dan geef ik je de rest er bij."

Gezang 465: 1, 4 en 5 *Van U zijn alle dingen*

1. Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.
4. O mocht ik U beminnen
gelijk Gij mij bemint,
laat heilige vrees van binnen
mij leiden als uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door ijdele glans verblind!
5. U zal ik eeuwig eren,
die eeuwge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

Psalm 108 (Nieuwe berijming)

1. Ik kijk er, God, intens naar uit
om U te prijzen op mijn luit.
Word wakker, harp, de morgen gloort
zodra de zon mijn zingen hoort.
Ik loof uw trouw en liefde, HEER.
Waar ik ook ben, U krijgt de eer.
Ik maak muziek voor alle volken.
Uw trouw reikt hoger dan de wolken.
2. God, toon uw glorie wereldwijd,
zodat uw volk weer wordt bevrijd.
Wat werd ik vrolijk toen U zei:
'De stamgebieden zijn van Mij.
Van oost tot west, van zuid tot noord
herneem Ik wat Mij toebehoort.
Diep laat Ik Edom voor Mij buigen.
Voor Mij zal Filistea juichen.'
3. Wie gaat voorop en voert ons aan
om onze vijand te verslaan?
Bent U het niet, God, die ons leidt,
U die ons afwees voor een tijd?
- De hulp van mensen houdt geen stand.
Helpt U ons dan, kies onze kant.
Dan kan geen vijand iets beginnen;
met God alleen gaan wij het winnen.

ALLE- DAG- KERK

Liturgie voor de Middagpauzedienst op woensdag 31 augustus 2022

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger : ds. Elise Jansen – Mijdrecht
organist/pianist : Rob van Dijk – Hoofddorp

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen : *die hemel en aarde gemaakt heeft*

Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen : *en niet laat varen het werk van Zijn handen*

Groet

Zingen ELB 362: 1, 2 en 4 [melodie Gezang 221 Herv.
'God in ons midden' bundel, tekst A.F. Troost]

1. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.
2. Lam dat de zonden draagt,
lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis –
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

4. Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus kom!

Overdenking, thema: *'De kracht van gebaande wegen'* n.a.v. Ezra 3: 1, 3-6

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte voor Stichting *Philomela*

Zingen Psalm 84: 3 en 6 *Welzalig die uit uw kracht leeft*

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

7 sept.	Voorganger: ds. Arianne Geudeke - Wilnis Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	
14 sept.	Voorganger: ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	<i>Alle-Dag-Kerk 90 jaar</i>
21 sept.	Voorganger: ds. Ruben van Zwieten - Amsterdam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	
28 sept.	Voorganger: Eduard Kouwen - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	<i>Lekenpreek</i>
5 okt.	Voorganger: diaken Rob Polet - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	

De Alle-Dag-Kerk zoekt

t.b.v. de Middagpauzediensten

VRIJWILLIGERS voor:

- het maken en/of nabewerken van geluidsopnamen
- het wekelijks opstellen van de liederen in de Samenzang vooraf

Diensten met Belangstellenden

Zondag 4 september 2022 om 19:00 uur

In de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam

Spreker: ds. Taco Koster | Muziek: Wilbert Magré en Gemma Blaauw

De meditaties van de Alle-Dag-Kerk zijn na te lezen, te downloaden en te beluisteren op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@allegdagkerk.nl  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag 1/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.