



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 13 november 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 9e zondag van de herfst ~

Voorganger	: ds. Kick Bras uit Haarlem
Ouderling van dienst	: Mini Hulscher
Diaken	: Monique Brink
Orgel	: Dirk Out
Koster	: Carolien Oosterhof



Het vreedzame koninkrijk door J. Hicks

Orgelspel: 'Schmücke doch, o liebe Seele', BWV 654 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Woorden van welkom

door de ouderling van dienst

(allen gaan staan)

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer

Allen :*Die hemel en aarde gemaakt heeft*

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :*en niet laat varen het werk van zijn handen.*

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus

Allen :*Amen.*

Intredelied: Psalm 100

tekst Willem Barnard, melodie Genève 1551

(Allen gaan zitten)

Gebed om ontferming

Na het "... zo bidden wij U" van de voorganger, antwoordt de gemeente met:

Loflied: 869: 1 en 7

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar hun eigen ruimte

Gebed van de zondag

DE SCHRIFT

1^e Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10

¹Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

²De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

³Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

⁴Over de zwakken velst hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

⁵Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

⁶Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.

⁷Een koe en een berin grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.

⁸Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

⁹Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.

Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

¹⁰Op die dag zal de telg van Isai
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Zingen: Lied 984: 1-3

tekst: Henk Jongerius, melodie Orlando Gibbons

2^e Schriftlezing: Romeinen 8: 18 - 26

¹⁸Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. ¹⁹De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. ²⁰Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, ²¹omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. ²²Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. ²³En zij niet alleen, ook wijzelf, die als

voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. ²⁴In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? ²⁵Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. ²⁶En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Zingen: Lied 984

VERKONDIGING

Zingen: Lied 513

tekst: Jan Wit, melodie Gerard Kremer

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: Stem in de Stad / 2^e: Kerk

Stem in de Stad voert meer dan 10 programma's uit waarbij ontmoeten, helpen & activeren en inspireren de sleutelwoorden zijn. Lees via stemindestad.nl meer over de programma's, zoals aanloopcentrum, eetvoorziening, straatpastoraat en spiritualiteit. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL34 TRIO 0254 6562 42 van Stem in de Stad o.v.v. collecte 13 november 2022



Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.

Orgelspel; de kinderen komen terug in de kerk

Als er een gedachtenis is, zal deze hier uitgesproken worden

Zingen bij een gedachtenis: Lied 961

componist Floris van der Putt, Dichter: Huub Oosterhuis

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

steeds beaamd met:

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): 978: 1 en 4

tekst: Jan Wit, melodie Hamburg 1690

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: ‘Gavot’ van William Boyce (1710-1799)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Stem in de Stad

*Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum*

AGENDA

zo	13/11	15.00u	Kamerconcert, DK
di	15/11	20.00u	Cantorij
		20.00u	Kerkenraad
		20.00u	Ex Oriënte Lux
do	17/11	10.30u	Koffieochtend, KC
		14.30u	Sierlijke Kroon

MEDITATIES IN DE ADVENTSTIJD

In de Adventstijd verzorgt Juup van Werkhoven-Romeijn weer korte uitzendingen via Radio Bloemendaal. Het thema is dit jaar ‘Verlangen’. Waar verlangen wij naar, waar hopen we op? Ook dit jaar komen klassieke Bijbelteksten aan de orde, teksten die al eeuwen in de kerk juist in deze weken van Advent zijn gelezen. We verbinden ze met onze tijd en we luisteren naar prachtige muziek en poëzie.

In totaal 12 uitzendingen van 10-15 minuten. Vanaf maandag 28 november staat er drie keer in de week een nieuwe meditatie on-line. Steeds op maandag, woensdag en vrijdag. Luisteraars van Radio Bloemendaal die via een speciale internetradio luisteren kunnen om 10:30 uur en om 19:30 uur de radio aanzetten.

U kunt zich abonneren op een dagelijkse E-mail met een link naar de uitzending en een foto meditatie. Was u bij vorige meditaties ook geabonneerd op zo'n dagelijks mail, dan ontvangt u de mails automatisch. Mocht u de mails niet (meer) willen ontvangen dan kunt u zich eenvoudig afmelden. Was u nog niet eerder geabonneerd? Dan kunt u zich via de website van Radio Bloemendaal aanmelden.

Kamerconcert

Stichting Close-Up Classics organiseert op zondag 13 november a.s. om 15.00 uur een bijzonder concert in de Dorpskerk van Bloemendaal met mezzo-sopraan Esther Kuiper en pianiste Heleen Vegter.

Voor het programma ‘Droomt zij?’ kozen zij, naast Schumann’s bekende cyclus Frauenliebe und – leben, de mooiste liederen van de Nederlandse componisten Henriëtte Bosmans (1895-1952) en Anna Cramer (1873-1968). Deze tijdgenoten brachten allebei een groot deel van hun leven door in Amsterdam en hanteerden beiden een uitgesproken compositiestijl. De gedichten die zij hebben getoonzet gaan van overpeinzingen en noodlot tot dromen en ridders te paard. Het is nooit helemaal duidelijk wat nou droom is en wat werkelijkheid.

Kaartjes kosten €27,50. Voor jongeren t/m 30 jaar geldt een tarief van €17,50. Reserveren is verplicht, via www.closeupclassics.nl/agenda

Voor meer informatie neemt u contact op met Stichting Close-Up Classics, Laura Oomens op 06-16955634 of kijkt u op <https://www.closeupclassics.nl>

Waarom wordt onze Kerk straks oranje verlicht?



Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd. Ook wordt geld ingezameld voor het Trust Fund to End Violence against Women, het grootste wereldwijde fonds om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen.

Bezoek onze website:

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL

RADIO BLOEMENDAAL

Deze dienst met ds. Kick Bras kunt u meekijken op www.radiobloemendaal.nl of beluisteren met een internetradio. Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 9.30u het programma Opgang, dit keer met muziek uitgezocht door Hans Paap.

Op de website vindt u de mogelijkheid om oudere diensten terug te kijken of te luisteren.

UIT DAANS PLATENKOFFER

Vanaf 13 november online

Uit de platenkoffer van Daan komt deze aflevering muziek uit Drenthe. Bartje, het geesteskind van Anne de Vries, zingt het eerste lied over 11 november. Want ook in Drenthe wordt net als in Groningen en Noord-Holland Sint-Maarten gevierd.

Wie heeft er ooit van *Stip in 't gat* gehoord of het *Meisje van Yde* ? Daaraan wordt aandacht besteed. En natuurlijk ontbreekt ook het hunebed niet. Een paar Drentse plaatsen worden bezocht. Besloten wordt met *Mien Drenthe*, een lied ontleend aan een tv-serie van zo'n 50 jaar geleden van Willy van Hemert. In de serie werd uitsluitend Drents dialect gesproken en plaatselijke ingezetenen acteerden samen met Bartje, het geesteskind van schrijver Anne de Vries.

Dinsdag 15 november 2022 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 Voorganger: Dominee Bas van der Graaf uit Huizen – “Levenslessen van Jezus”,
Organist: Wilbert Magré

Dienst zondag 20 november 2022 in de Dorpskerk

ZONDAG DER VOLEINDING

aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

*U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio*