

* Middagpauzedienst 16 november 2022 *

ALLE-
DAG-
KERK

Samenzang

God is de Liefde

Gott ist die Liebe | Meiningen Gesangbuch 1693 | Traditional Moravian

1.



God is de Liefde, Hij kwam op aar-de,
God is de Lief-de, kwam ook voor mij.
'k Wil zing-en tel-kens weer: God is de Liefde,
God is de Lief-de, hal-le - lu - ja!

2.

God is de Liefde, Hij brengt de vrede,
God is de Liefde, brengt vrede_op aard.
'k Wil zingen tel-kens weer: God is de Liefde,
God is de Liefde, geeft vrede_ook mij.

3.

Ik wil U prijzen, o eeuw' ge Liefde,
ik wil U loven mijn leven lang.
'k Wil zingen tel-kens weer: God is de Liefde,
God is de Liefde, halleluja!

Lied 755: 1 en 2 *Toch overwint eens de genade*

1. Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2. O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard' en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

Jezus, Gij zijt de zin van ons bestaan : 1, 2 en 3 [dichter onbekend | melodie Psalm 124]

1. Jezus, Gij zijt de zin van ons bestaan,
geen ander spreekt ons zo bevrijdend aan,
wij leven op wat Gij ons hebt gezegd,
Gij roept ons uit de eenzaamheid vandaan,
wij zijn U trouw, Uw weg is onze weg.

2. Jezus, Gij zijt het brood van elke dag,
telkens geeft Gij ons nieuwe levenskracht,
Gij spreekt een taal die alle leegte vult,
woorden van brood waarop de wereld wacht,
Gij spreekt ons vrij van onze grote schuld.

3. Zijn wij U trouw, ach Heer, liet Gij ons vrij,
wij gingen heen, maar Gij blijft ons nabij.
Vasthoudend gaat Gij met ons mensen door,

ons hart kan voor U niet het einde zijn,
trouw aan ons, zij heeft het laatste woord!

Breek aan, o heerlijk morgenlicht : 1 en 2 [oud Duits kerstlied | melodie gezang 481]

1. Breek aan, o heerlijk morgenlicht,
laat mens en aard ontwaken.
Gij herdersvolk, weest niet bevreesd
voor 't geen de eng'len spraken.
Want eenmaal zal dit Kind, zo klein,
ons aller troost en vreugde zijn,
Hij lenigt smart en kwalen,
doet vreed' in 't hart ons dalen.

2. O Zoon van God, o eeuwig Woord,
wiens ogen 't al' regeren.
Wiens stem de ganse schepping hoort,
die we_als de Vader eren.
Gij, door Uw liefd' ondenkbaar groot,
Gij schuwt geen smaad, geen lijden groot,
geen angst, geen kruis, geen nood en dood
om zondaars te bevrijden.

Liturgie voor de Middagpauzedienst

op woensdag 16 november 2022

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger : Ds. Johan Visser – Amsterdam

organist : Wilbert Magré – Doornspijk

Voorganger:

Onze hulp is in de Naam van de HEER,
die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :

*die hemel en aarde gemaakt heeft
en niet laat varen het werk van Zijn handen*

Groet

Zingen Psalm 42: 1, 6 en 7

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

6. God, dit zal mijn hart doorboren,
dit gaat mij door merg en been –
van mijn vijand moet ik horen:
'God is ver, gij staat alleen!'
Honend vraagt men dag en nacht:
'Waar is God, die gij verwacht?'
In verdrukking moet ik leven,
door mijn vijanden omgeven.

Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Overdenking: *'Geloven om niet'* n.a.v. Job 1: 1-22

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte voor de *Stichting Sant'Egidio*

Zingen Lied 942: 1, 2 en 3

1. Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis -
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

23 nov.	Voorganger: Maja Boomsma - Amsterdam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	<i>Lekenpreek</i>
30 nov.	Voorganger: Drs. Andries Knevel - Huizen Organist: Everhard Zwart - Krimpen ^a /d IJssel	
7 dec.	Voorganger: Drs. Alain Verheij - Alphen ^a /d Rijn Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	
14 dec.	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	<i>Levensles van Jezus</i>
21 dec.	Voorganger: Scriba Rosaliene Israel - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen ^a /d IJssel	

In de Middagpauzedienst van woensdag 23 november gaat Maja Boomsma voor.

Zij schrijft:

Ik ben Maja de Jong, getrouwd met Pieter Boomsma. Wij hebben 5 kinderen en 8 kleinkinderen. Geloof en kerk zijn voor mij van groot belang. Het thema van mijn preek is: "*Een geschenk*".

Nog steeds zoeken wij vrijwilligers voor het samenstellen van de liederen in de Samen-zang vooraf en voor de geluidsopnamen.

Diensten met Belangstellenden

**Zondag 20 november
om 19:00 uur**

**In de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam**

Spreker: ds. Taco Koster

Muziek:

Wilbert Magré en Gemma Blaauw

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: **www.alledagkerk.nl**. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: **info@alldagkerk.nl**  **@alldagkerkamsterdam**  **@alldagkerk_amsterdam**

Giften/donaties: NL05 INGB 0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website **www.alldagkerk.nl** onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via **www.radiobloemendaal.nl**. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.