

ALLE- * Middagpauzediens 23 november 2022 * DAG- KERK

Samenzang

Psalm 139: 1, 5 en 6 (Nieuwe berijming) *HEER, U doorgrondt mij*

1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.
6. Toen U mij schiep, onooglijk klein,
doorzag U al wie ik zou zijn.
Mijn toekomst was een open boek.

5. U vormde mij tot één geheel;
U weefde ieder lichaamsdeel.
Het is te groot voor mijn verstand:
ik ben een wonder van uw hand.
Ik prijs U, HEER, het blijft mij raken
hoe kunstig U mij wilde maken.

God die mij vindt, God die ik zoek,
uw denken is voor mij verborgen,
toch ben ik bij U, elke morgen.

Liedboek 910: 1, 2 en 4 (LvdK 1973 Gez. 448) [Ned. vertaling: J.W. Schulte Nordholt]

1. Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

2. Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen,
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

4. Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgeboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,

God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Psalm 27: 1, 3 en 7 (Liedboek voor de Kerken 1973)

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

3. Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
verborgen in het binnenst van zijn hut:
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.
Hij stelde mij als op een hoge rots,
het woelen van mijn vijanden ten trots;
daarom wil ik met vrolijk feestgerei
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! -

7. O, als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O, als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

op woensdag 23 november 2022

**in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.**

voorganger : Maja Boomsma – Amsterdam

organist/pianist : Rob van Dijk – Hoofddorp

Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen : en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet

Zingen Lied 90a: 1, 5 en 6

1. O God, die droeg ons voorgelacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

6. O God, die droeg ons voorgelacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Overdenking: *Een geschenk* n.a.v. Psalm 90,
verzen 1, 2, 12, 15 - 17

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden
van het *Onze Vader*

Collecte voor de Stichting *Sant'Egidio*

Zingen Lied 704: 1, 2 en 3

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Afsluiting en uitleidend orgel- of pianospel

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

30 nov.	Voorganger: Drs. Andries Knevel - Huizen Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	
7 dec.	Voorganger: Drs. Alain Verheij - Alphen a/d Rijn Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	
14 dec.	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	<i>Levensles van Jezus</i>
21 dec.	Voorganger: Scriba Rosaliene Israel - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	
28 dec.	Voorganger: Dionne Brussee - Amsterdam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	<i>Lekenpreek</i>

nu dan maar in **kleine letters** :

de alle-dag-kerk zoekt **vrijwilligers** voor het verzorgen van het **geluid** en het opstellen van de **liederen** in de samenhang vooraf.

DIENSTEN MIET BELANGSTELLIENDEN

Zondag 27 november om 19:00 uur

**In de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam**

Spreker: ds. Eva Bruggeman

Muziek: Benjamin Bakker

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: **www.alledagkerk.nl**. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: **info@alldagkerk.nl**  **@alldagkerkamsterdam**  **@alldagkerk_amsterdam**

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website **www.alldagkerk.nl** onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via **www.radiobloemendaal.nl**. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.