

## Samenzang

### Evangelische Liedbundel 244a: 1 en 2

1. Een vaste burcht is onze God,  
een toevlucht voor de Zijnen!  
Al drukt het leed, al dreigt het lot,  
Hij doet Zijn hulp verschijnen!  
De vijand rukt vast aan  
met opgestoken vaan:  
hij draagt zijn rusting nog  
van gruwel en bedrog,  
maar zal als kaf verdwijnen!

tekst en muziek: Maarten Luther  
vertaling: J. J. L. ten Kate

2. Geen aardse macht begeren wij;  
die gaat welras verloren!  
Ons staat de sterke Held ter zij,  
die God ons heeft verkoren.  
Vraagt gij zijn Naam? Zo weet,  
dat Hij de Christus heet,  
Gods eengeboren Zoon,  
verwinnaar van de troon:  
de zege is ons beschoren!

### Gezang 48: 1, 3, 6 en 9 [Liedb.v.d.Kerken 1973]

1. O onze Vader, trouwe Heer,  
zie uit uw hemel op ons neer;  
breng ons als broeders bij elkaar,  
maak onze arme woorden waar,  
laat wat wij spreken met de mond  
opwellen uit des harten grond.

6. Vergeef o Vader onze schuld,  
zodat weer blijdschap ons vervult;  
gelijk wij van hun schuld ontslaan  
al wie ons hebben kwaad gedaan.  
Maak zo uw vrede openbaar.  
U dienend dienen wij elkaar.

muziek: Leipzig 1539 | tekst: Maarten Luther  
vert.: J.W. Schulte Nordholt

3. Uw koninklijke heerschappij  
zij nu en eeuwig ons nabij.  
Geleid ons tot het bruiloftsfeest  
door alle gaven van de Geest.  
Sla het geweld van satan neer,  
behoed uw eigen kerk, o Heer.

9. U is en worde toegebracht  
het rijk, de heerlijkheid, de kracht,  
U onze Vader op de troon  
die tot ons zendt uw lieve Zoon,  
die ons door uwe Geest geleidt,  
U zij de lof in eeuwigheid.

### Psalm 136 (Nieuwe berijming): 1, 2, 3, 4, 11 en 12

1. Prijs de hoogverheven HEER;  
Hij is goed, geef Hem de eer!  
Refrein: Want zijn liefde blijft altijd;  
Hij is trouw in eeuwigheid.

2. Hij, de grote Schepper, doet  
wonderen in overvloed –  
Refrein

3. Hemel, zee en vasteland,  
alles bracht Hij wijs tot stand –  
Refrein

4. Hij schiep sterren, zon en maan,  
wees de wegen die zij gaan –  
Refrein

11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,  
ons bevrijd en hulp gebracht –  
Refrein

12. Ieder schepsel geeft Hij brood.  
Prijs Hem, Hij is goed en groot!  
Refrein

# Liturgie voor de Middagpauzediens

op woensdag 2 november 2022

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam  
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger : Ds. Rein den Hertog – Amsterdam

organist/pianist : Rob van Dijk – Hoofddorp

**Voorganger** : Onze hulp is in de Naam van de HEER

*Allen* : *die hemel en aarde gemaakt heeft*

**Voorganger** : die trouw houdt tot in eeuwigheid

*Allen* : *en niet laat varen het werk van Zijn handen*

## Groet

**Zingen Lied 313: 1, 2 en 5** *Een rijke schat van wijsheid*

**1.**  
Een rijke schat van wijsheid  
schonk God ons in zijn woord.  
Heb moed, gij die op reis zijt,  
want daarmee kunt gij voort.  
Gods woord is ons een licht,  
en elk die in vertrouwen  
daarnaar zijn leven richt,  
die zal erin aanschouwen  
des Heren aangezicht.

**2.**  
God opent hart en oren,  
opdat wij in geloof  
zijn roepstem zouden horen,  
voor and're stemmen doof.  
Gods woord gordt mensen aan,  
om zonder te versagen  
het smalle pad te gaan  
en stil het kruis te dragen  
achter hun Heiland aan.

**5.**  
O Gij die wilt ontmoeten  
wie vragen naar uw wil,  
zie hoe wij aan uw voeten  
zitten en luist'ren stil.  
Geef dat tot U, o Heer,  
't woord van uw welbehagen  
niet ledig wederkeer',  
maar dat het vrucht mag dragen,  
uw grote naam ter eer

**Overdenking:** *Het allerbelangrijkste*, n.a.v. Lukas 10: 38 - 42

## Korte muzikale improvisatie

**Gebod** en/of gezamenlijk bidden van het *Onze Vader*

**Collecte** voor de Stichting *Sant'Egidio*

**Zingen Lied 428** *Life so full I give to you* (E/N)

**1.** Life so full I give to you;  
as the Father sends me so I send you.  
Spread my light throughout all life;  
peace be with you.

**1.** Overvloedig geef ik u,  
zoals de Vader mij zond, zo zend ik u.  
Ga en deel mijn liefde uit;  
vrede zij u.

**Zegen** en uitleidend orgelspel

**Onze Vader** in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de  
greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen

## Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

<b>9 nov.</b>	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	<b>Levensles van Jezus</b>
<b>16 nov.</b>	Voorganger: Ds. Johan Visser - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	
<b>23 nov.</b>	Voorganger: Maja Boomsma - Amsterdam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	<b>Leken- preek</b>
<b>30 nov.</b>	Voorganger: Drs. Andries Knevel - Huizen Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	
<b>7 dec.</b>	Voorganger: Drs. Alain Verheij - Alphen a/d Rijn Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	



## Ja zeker

hebben we bij de Alle-Dag-Kerk hulp van vrijwilligers nodig voor de geluidsopnamen en het kiezen van de liederen in de Samenzang vooraf.

## Diensten met Belangstellenden

**Zondag 6 november  
om 19:00 uur**

In de Engelse Hervormde Kerk  
op het Begijnhof te Amsterdam

**Spreker : ds. Taco Koster**

**Muziek :** .....

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: [www.alledagkerk.nl](http://www.alledagkerk.nl). De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421  
E-mail: [info@allegdagkerk.nl](mailto:info@allegdagkerk.nl)  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk\\_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

**Giften/donaties:** NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website [www.alledagkerk.nl](http://www.alledagkerk.nl) onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl). De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** [bureau@radiobloemendaal.nl](mailto:bureau@radiobloemendaal.nl)
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag 1/4m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.