

Samenzang

Johannes de Heer 70: 1, 2 en 3 *Heerlijk klonk het lied der eng'len*

- | | |
|---|--|
| <p>1. Heerlijk klonk het lied der eng'len,
in het veld van Efratha:
Ere zij God in de hoge,
Looft de Heer halleluja!</p> | <p>2. Jezus kwam op aarde neder
als een kindje, klein en teer.
maar hoe arm Hij ook mocht wezen,
Hij was aller hoofd en Heer.</p> |
|---|--|

Refrein:

*Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen.
Zalig die naar vrede vragen,
Jezus heeft die, hoort Zijn stem.*

Refrein

- 3.** Leer ons bij Uw kribbe buigen,
Leer ons knielen bij Uw kruis.
Leer ons in Uw Naam geloven,
neem ons eens in 't Vaderhuis.

Refrein

Gezang 139: 1 en 3 *Komt, verwondert u hier mensen*

- | | |
|--|---|
| <p>1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.</p> | <p>3. O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!</p> |
|--|---|

Kerstsonatine (Louis van Dijk) voor piano en dwarsfluit

Psalm 98: 3 en 4 *Laat heel de aard een loflied wezen*

- | | |
|--|---|
| <p>3. Laat heel de aard een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.</p> | <p>4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.</p> |
|--|---|

Liedboek 433: 1, 2, 3 en 4 *Kom tot ons, de wereld wacht*

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1.
Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.</p> | <p>2.
Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgedaan
en hemelwaarts opgestaan.</p> | <p>3.
Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.</p> |
| <p>4. Lof zij God in 't hemelrijk, nu en overal altijd,
Vader, Zoon en Geest gelijk, nu en tot in eeuwigheid.</p> | | |

op woensdag 21 december 2022

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:20 u.

voorganger : Scriba Rosaliene Israël – Amsterdam
pianist : Rob van Dijk – Hoofddorp

m.m.v. Appelona
Klarenbeek (fluit)

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER,

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen : en niet laat varen het werk van Zijn handen



Groet

Zingen Liedboek 598: *Als alles duister is*

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)

Overdenking:

Zet de eerste stap, de stap die je niet wilt zetten – n.a.v. Matteüs 1: 18-25

Muzikaal tussenspel

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het *Onze Vader*

Collecte voor de Stichting *Tot Heil des Volks*

Zingen Liedboek 286: 1, 2 en 3

1. Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.

Refrein:

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

[Refrein]

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

[Refrein]

Zegen en uitleidende muziek

Ere zij God, Ere zij God – In de hoge, in de hoge, in de hoge – Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen. – Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde, Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen, in de mensen een welbehagen – In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God – In de hoge, in de hoge, in de hoge – Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen. Amen, amen.

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

28 dec. <i>Oudjaarsdienst</i>	Voorganger: Dionne Brussee - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	<i>Lekenpreek</i>
4 januari 2023	Voorganger: Ds. Alexander Noordijk - Monnickendam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	
11 jan.	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Everhard Zwart - Krimpen ^a /d IJssel	<i>Levensles van Jezus</i>
18 jan.	Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	
25 jan.	Voorganger: Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	<i>Lekenpreek</i>

Diensten met Belangstellenden

Kerstavonddienst in het Concertgebouw

24 december 2022

Spreker: dominee Taco Koster

Muziek: o.l.v. dirigent Benjamin Bakker

Nadere informatie op de website
www.dmbamsterdam.nl *Kerstavonddienst*

Geen dienst op 1^e Kerstdag, 25 december

We begroeten je graag weer in 2023

Middagpauzedienst Lekenpreek 28 dec.

Dionne Brussee is afgestudeerd binnen de studie *Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis* aan de universiteit van Nijmegen op het onderwerp 'Vernieuwing van het kerklied na het Tweede Vaticaanse Concilie binnen de katholieke kerk'. Ze is werkzaam in het OLVG als organisator van muziekactiviteiten voor patiënten en medewerkers. Zo dirigeert ze daar o.a. het door haarzelf opgerichte OLVG-koor met medewerkers van het ziekenhuis, dat regelmatig optredens geeft in het ziekenhuis.

Daarnaast heeft Dionne een zangopleiding genoten aan het Conservatorium in Den Haag en treedt zij ook op als klassiek zangeres.

Sinds kort geeft zij lezingen op het gebied van muziek en religie, waaronder over Hildegard von Bingen en over religieuze opera's.

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@allegdagkerk.nl  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05 INGB 0000238938 / Rabobankrekening: NL27 RABO 0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.allegdagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.