

Samenzang

Liedboek voor de Kerken **Gezang 1: 1-4** *God heeft het eerste woord*

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.</p> | <p>2.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.</p> | <p>3.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.</p> |
| <p>4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.</p> | | <p>Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.</p> |

Psalm 84 (Nieuwe berijming): 1-4 *Hoe lief heb ik uw woning, HEER!*

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Hoe lief heb ik uw woning, HEER!
Verlangend vraag ik telkens weer
daar uw nabijheid te ervaren.
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan dag
bij U woont en U prijzen mag.</p> | <p>2. Gelukkig wie gesterkt in U
als pelgrims door het hier en nu
blijven verlangen naar uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal:
zelfs in het uitgedroogde dal
daalt zegen op hen neer als regen.
Verfrist mogen zij verder gaan;
straks komen zij in Sion aan.</p> |
| <p>3. Wij smeken U, o God, ons schild,
of U de koning helpen wilt
door Hem uw aangezicht te tonen.
Mijn God, ik zou gelukkig zijn
met één dag op uw tempelplein!
Veel liever wil ik bij U wonen
dan duizend dagen in een tent
waar niemand uw gezag erkent.</p> | <p>4. De HEER, die ons bescherming biedt,
ontzegt zijn goede gaven niet
aan wie op Hem hun leven richten.
Genade geeft Hij hun altijd;
zij delen in zijn heerlijkheid.
Hij zal hen als een zon verlichten.
Heer van de hoogste legermacht,
gelukkig is wie U verwacht.</p> |

Oorspronkelijk: *Das alte Jahr vergangen ist*
Melodie: Johann Steurlein (1546 - 1613)
Vertaling: Ad den Besten

Liedboek voor de Kerken 1973 **Gezang 396: 1-6**

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.
Het oude jaar is nu voorbij.
Wij danken U, o Heer, dat Gij
ons in zo menig groot gevaar
genadig hebt beschermd dit jaar.</p> | <p>2.
Wij bidden U, Gij eeuw'ge Zoon,
die zetelt op de hoge troon,
dat Gij uw arme christenheid
behoeden wilt te allen tijd.</p> | <p>3.
Onthoud uw heilig woord ons niet,
dat onze troost is en ons lied;
o Geest, houd onze harten vrij
van dwaling en afgoderij.</p> |
| <p>4.
Help ons de zonde te weerstaan
en op de smalle weg te gaan;
gedenk niet onze oude schuld,
heb ook dit jaar met ons geduld.</p> | <p>5.
Laat ons als christ'nen tot uw eer
leven en vredig sterven, Heer,
en opstaan op de jongste dag
en schouwen wat geen oog ooit zag,</p> | <p>6.
opdat wij U, die liefde zijt,
loven in alle eeuwigheid.
Sterk tot uw eigen roem en eer
ons klein en zwak geloof, o Heer.</p> |

op woensdag 28 december 2022

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam

van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger: Dionne Brussee (A'dam) | organist: Wilbert Magré (Doornspijk)

Welkom en opening

Zingen Lied 812 *Op mijn levenslange reizen'*

Tom Löwenthal
op tekst van:
Huub Oosterhuis

1. Op mijn levenslange reizen
Twijfel, donker achtervolgt mij
Liefde, blind, holt voor mij uit
Zing ik steeds op andere wijzen
Over wie ik niet kan spreken zing ik:
'Ooit mijn hart te breken,
Ooit mijn hart voor jou te breken'.
2. Opgereisd, pas halverwege,
Met een keel kapot gezongen,
Met een hart voor wie gebroken
Kruip in onder dorenstruiken,
Druk mijn ogen in de aarde,
Smeek dat nu het eind zal komen,
Smeek de dood dat hij zal komen.

3. Hh hm mm...
Spoorloos trok voorbij de twijfel,
waar ik lag. De liefde keerde,
Zag mij, bracht mij drank en spijze,
deed mij opstaan uit de dood.
Nog een leven zal ik reizen.
Nooit meer zonder reisgenoot.

Overdenking: n.a.v. Lukas 24
*Met een reisgenoot op onze
levensweg het nieuwe jaar in*

Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. **Amen**

Korte muzikale improvisatie

Gebed en gezamenlijk bidden van het *Onze Vader*

Collecte voor de Stichting *Tot Heil des Volks*

Zingen Liedboek (2013) **275: 1-5** *Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig*

1. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder Uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.

Afsluiting en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

4 jan.	Voorganger: Ds. Alexander Noordijk - Monnickendam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
11 jan.	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen <i>Levensles van Jezus</i> Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
18 jan.	Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk
25 jan.	Voorganger: <i>Lekenpreek</i> Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
2 feb.	Voorganger: Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel

Weet u het nog?

De Alle-Dag-Kerk zoekt ook in 2023 nog altijd naar **vrijwilligers** voor het verzorgen van het **geluid** en het opstellen van de **liederen** in de samenzang vooraf.

DIENSTEN MET BELANGSTELLENDEN

Zondag 1 januari 2023 om 19:00 uur

**In de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam**

Spreker: vanuit bestuur DmB

Muziek: Benjamin Bakker

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@alldagkerk.nl  [@alldagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/alldagkerkamsterdam)  [@alldagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/alldagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.