

Samenzang

Gezang 86: 1, 3 en 5 *De wereld is van Hem vervuld*

1. De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Dank U, Heer, U maakt ons rijk

n.a.v. slotbede van het *Onze Vader*
melodie Psalm 150 | tekst: Arma Goud

1.
Dank U, Heer, U maakt ons rijk,
want van U is 't koninkrijk
en de macht en heerlijkheid
tot in alle eeuwigheid.
Dank U, trouwe God en Vader,
dat U ons het goede gunt,
het ook geven wilt en kunt,
dank U, Heer, voor die genade.
2. Dank U, dat U ons bekwaamt
tot de lofzang van uw naam,
want niet ons, maar U zij eer
om uw heiligheid o Heer.
Dank U, Koning in ons midden,
U hebt alles in uw macht,
U zij eeuwig lof gebracht.
Dank U, dat U ons leert bidden.
3. Amen! Zeker zal het zijn!
Uw Zoon maakt mijn bidden rein
en in Hem geeft U mij meer
dan ik ooit van U begeer.

Nooit zal Christus mij beschamen.
Hij, de éne Middelaar,
maakt al zijn beloften waar.
In Hem is het Ja en Amen.

Jezus, Gij zijt de zin van ons bestaan

[dichter onbekend | melodie: Psalm 124]

1.
Jezus, Gij zijt de zin van ons bestaan,
geen ander spreekt ons zo bevrijdend aan,
wij leven op wat Gij ons hebt gezegd,
Gij roept ons uit de eenzaamheid vandaan,
wij zijn U trouw, Uw weg is onze weg.
2.
Jezus, Gij zijt het brood van elke dag,
telkens geeft Gij ons nieuwe levenskracht,
Gij spreekt een taal die alle leegte vult,
woorden van brood waarop de wereld wacht
Gij spreekt ons vrij van onze grote schuld.
3.
Zijn wij U trouw, ach Heer, liet Gij ons vrij,
wij gingen heen, maar Gij blijft ons nabij.
Vasthoudend gaat Gij met ons mensen door,
ons hart kan voor U niet het einde zijn,
Uw trouw aan ons, zij heeft het laatste woord!

Liturgie voor de Middagpauzedienst op woensdag 11 januari 2023

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger: ds. Bas van der Graaf - Huizen

organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel

Levensles
van Jezus

Welkom - Woorden van begroeting

Voorganger : Welkom in de naam van Jezus, die ons het leven leert.
Gods genade, barmhartigheid en vrede is met jullie.

Allen : Amen

Zingen Psalm 145: 1 en 4 (Nieuwe berijming)

1.

Mijn God en koning, ik wil toegewijd
uw naam verhogen tot in eeuwigheid.
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag;
ik prijs uw naam zolang ik leven mag:
'Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde
Hem eren en zijn koningschap aanvaarden.
De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden;
geen mens die ooit zijn grootheid kan doorgronden.'

4.

De eeuwen door bezit U alle macht;
uw heerschappij omvat het nageslacht.
Wie onderuitgaat, helpt U overeind;
verdrukten richt U op, hun last verdwijnt.
U houdt uw handen vol ontferming open;
U zegent boven bidden, boven hopen.
Gul deelt U uit aan mensen en aan dieren;
zij mogen dag aan dag het leven vieren.

Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. **Amen**

Overdenking: *'Gelukkig de ogen die zien en de oren die horen'* n.a.v. Mattheüs 13:
10 - 11 en 16 - 17

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het *Onze Vader*

Collecte voor *Het Stoelenproject*

Zingen Lied 978: 2 en 4 *Gij roept het jonge leven wakker*

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

18 jan.	Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk
25 jan.	Voorganger: Aline van de Watering - Amsterdam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp <i>Lekenpreek</i>
1 feb.	Voorganger: Pastor Joost Verhoef - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
8 feb.	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Wilbert Magré - Doornspijk <i>Levensles van Jezus</i>
15 feb.	Voorganger: ds. Teus Prins - Aalsmeer Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp

Op zoek

De Alle-Dag-Kerk zoekt nog altijd vrijwilligers voor het verzorgen van het geluid en het opstellen van de liederen in de Samenzang vooraf.

Diensten met Belangstellenden

Zondag 15 januari 2023 om 19:00 uur

**In de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam**

Spreker: Taco Koster

Muziek: Wilbert Magré en Gemma Blaauw

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@alldagkerk.nl  [@alldagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/alldagkerkamsterdam)  [@alldagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/alldagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.