

Opgang, 15 januari

TEKSTEN

Tekst Psalm 96

Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.
Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.
Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
erken de HEER, de majesteit van zijn naam,

draag geschenken zijn voorhoven binnen.
Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
Zeg aan de volken: 'De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.'
Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen
voor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

1. Jan Pieterszoon Sweelinck Psalm 96, Chantez à Dieu chanson nouvelle, SwWV 96

Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.

3. Tell it out among the heathen (Uit Chandos no 8 O Come, Let Us Sing unto the Lord HWV 253)

Uit psalm 96 vers 6 en 10

2. Glory and worship are before him,
power and honour are in his sanctuary

3. Tell it out among the heathen that the Lord is King
and that he made the world so fast it can't be moved.

4. L. Morée (1988-), Koorbewerking Psalm 96 alle coupletten

Psalm 96 - Psalmberijming 1773

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere.
Looft 's HEEREN Naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.

Geeft d' eer aan 't eeuwig Opperwezen;
Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen.
Verheft Zijn deugden, blij te moê;
Brenge in Zijn huis Hem offer toe,
Hem dien de volken moeten vrezén.

Aanbidt Hem need'rig al uw leven,
Hem, die in 't heiligdom verheven,
Een Godd'lijk licht van Zich verspreidt;

Leer, aarde voor Zijn majesteit,
Leer voor Zijn aangezicht te beven.

Dat zich de hemelen verblijden;
Verheugd zij d'aard aan alle zijden;
Verheugd de volheid van de zee;
Het veld spring' op met al het vee;
En 't woud moet juichend God belijden.

't Juich' al voor 't aangezicht des HEEREN:
Hij komt, die d'aarde zal regeren.
En richten vol van majesteit;
de wereld in gerechtigheid,
het mensdom Zijne waarheid eren.

Bij 4:

De in 1988 te Rotterdam geboren pianist Lennart Morée kreeg zijn eerste muzieklessen op zesjarige leeftijd. Zijn eerste pianolessen kreeg hij van André Keijzer. Daarna volgde hij onder andere improvisatielessen bij Jan Bonefaas. Later studeerde hij aan het conservatorium bij Mila Baslawskaja en Bernard Winsemius. Tevens volgde hij masterclasses bij Willem Tanke en Jean Bernard Pommier. Lennart studeerde in 2012 cum laude af voor zijn masteropleiding piano aan het Rotterdams conservatorium bij Stéphane De May. Daarbij legt hij een bijzondere belangstelling aan de dag voor improviseren en componeren. Zo studeerde hij af met een onderzoek naar de stijl van de Franse componist Claude Debussy (1862-1918), met als resultaat een aantal composities in de stijl van Debussy. In het najaar van 2013 is zijn debuutalbum 'Metamorphosis' uitgekomen met composities en transcripties in verschillende stijlen, van Bach tot Debussy. Voor het vijfjarig jubileum van het GBC schreef Lennart de Anthem "O praise God in His Holiness".

5. Johann Gottlieb Naumann - Singet dem Herrn ein neues Lied (Psalm 96), eerste deel

Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.

6. Joseph Martin, A Jubilant Song

Sing to the Lord, rejoice, allelujah
Bring to the Lord a jubilant song.
Give your praise to the Lord
Give your praise evermore
Lift high a song and bless his name
Give your praise to the Lord
For it is good to sing to the Lord a song
Let all with life God's work proclaim
Sing to the Lord a new song
Sing unto the Lord! Alleluia
Sing to the Lord, rejoice, allelujah
Bring to the Lord a jubilant song.

7. Wolfgang Amadeus Mozart, Laudate Dominum

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.
Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

8. Huub Oosterhuis woorden en Tom Löwenthal muziek, Strek uw handen naar mij

Strek uw handen naar mij.
Strek uw woord naar ons uit.

Ver weg dichtbij onzienlijk 'Ik zal er zijn'
betrouwbaar God van mensen ooit –
wees God hier nu.

Zoals een mens gezegd heeft over U
dat Gij zijt geen God van doden
want allen leven voor U.

Gezegend Gij om aarde en hemel,
uw schepping dat er nog licht is,

Dat wij de sterren nog zien
dat het water nog stroomt.
Gezegend Gij, dat wij nog leven.

Strek uw handen naar mij.
Strek uw woord naar ons uit.