

Samenzang

Psalm 97: 3 en 4 (Nieuwe berijming) *Vereer de HEER alleen!*

3. Vereer de HEER alleen!

Wie aan een god van steen
zichzelf wil toevertrouwen,
zal dat daarna berouwen.
Sion is blij en zegt:
Hij is een God van recht.
Geen tweede is als Hij,
zo machtig en zo vrij,
die ieder pleit beslecht.

4. Jij die God liefhebt, haat

hartgrondig al het kwaad.
Wie zoeken naar het goede
zal Hij altijd behoeden.
Op vrienden van de HEER
daalt licht en vreugde neer.
Wees blij, jij die Hem kent,
die graag rechtvaardig bent;
bewijs Hem vrolijk eer.

Opwekking 40 *Zoekt eerst het koninkrijk van God : 1, 2 en 3*



1. Zoekt eerst het koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid.



En dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halle lu ja.



... Hal- le- lu- ja, hal- le- lu- ja.



... Hal- le- lu- ja, hal- le- lu- ja.

[muziek/tekst: Karen Lafferty
vertaling: Hans Lieberton]

2. Men kan niet leven
van brood alleen,
maar van ieder
woord dat door de
Heer gesproken
wordt.
Hallelu, halleluja ...

3. Bidt en u zal gege-
ven zijn, zoekt en gij
zult Hem zien.
Klopt en de deur zal
voor u open gaan.
Hallelu, halleluja ...

Liedboek v.d. Kerken 1973 Gezang 430 : 1, 3, 4 en 6 *Ik heb U lief, o mijn beminde*

1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

4. Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

3. Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielerust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Liturgie voor de Middagpauzedienst op woensdag 8 februari 2023

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger: ds. Bas van der Graaf - Huizen
organist: Wilbert Magré - Doornspijk

Levensles
van Jezus

Welkom - Woorden van begroeting

Voorganger : *Welkom in de naam van Jezus, die ons het leven leert.
Gods genade, barmhartigheid en vrede is met jullie.*

Allen : *Amen*

Zingen: Liedboek v.d. Kerken 294: 1, 2, 3 en 4

- | | |
|--|---|
| 1.
Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag! | 2.
Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezing
verdrijven leed en dood? |
| 3.
Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd? | 4.
Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop,
die onze Herder zijt! |

Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. **Amen**

Overdenking n.a.v. Mattheüs 13: 33

De onvermijdelijke, wonderbaarlijke groei van het Koninkrijk

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het *Onze Vader*

Collecte voor *Samen Sterk Vrouwen West*

Zingen *We shall overcome, someday* (Joan Baez)

- | | |
|---|---|
| 1. We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, someday
Oh, deep in my heart I do believe
We shall overcome, someday | 2. We shall live in peace
We shall live in peace
We shall live in peace, someday
Oh, deep in my heart I do believe
We shall overcome, someday |
| 3. We are not afraid (oh Lord)
We are not afraid (oh Lord)
We are not afraid, today
Oh, deep in my heart I do believe
We shall overcome, someday | 4. We shall overcome (oh Lord)
We shall overcome (oh Lord)
We shall overcome, someday
Oh, deep in my heart I do believe
We shall overcome, someday |

Zegen en uitleidend orgelspel

Sichting *Samen Sterk Vrouwen West* is een organisatie voor en door vrouwen uit Amsterdam West met als doelstelling: kwetsbare vrouwen in staat te stellen om volwaardig mee te doen aan de Amsterdamse en Nederlandse samenleving.

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

15 feb.	Voorganger: ds. Teus Prins - Aalsmeer Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
22 feb.	Voorganger: Julia IJmker - Amsterdam <i>Lekenpreek</i> Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
1 maart	Voorganger: ds. Kitty Bouwman - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk
8 maart	Voorganger: ds. Annette Driebergen - Noordeloos Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
15 maart	Voorganger: ds. Bas van der Graaf - Huizen <i>Levensles van Jezus</i> Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel

Waar zijn de vrijwilligers die willen helpen

bij de verzorging van het geluid in de Middagpauzediensten
en
bij het opstellen van de liederen in de Samenzang vooraf.



Diensten met Belangstellenden

Zondag 12 februari 2023 om 19:00 uur

**In de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam**

Spreker:

ds. Taco Koster (themareeks: *je bent niet alleen*)

Muziek: Benjamin Bakker

De lekenpreek op 22 febr.

Julia IJmker is 26 jaar en is nu acht jaar Amsterdammer. Ze woont in de leefgemeenschap van de Eltheto-kerk en werkt bij *Burennetwerk* als 'buurtverbinder'. Daarnaast volgt ze een deeltijdstudie *Social Work*. Ze krijgt veel energie van mensen en houdt ook erg van een goed boek, muziek en buiten zijn.

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@allegdagkerk.nl  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.allegdagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag 1/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.