

## Samenzang

### Evangelische Liedbundel 186 (a/b) *(verzen in willekeurige volgorde)*

1. Wees mijn leidsman, trouwe Here,  
voer mij, pelgrim, door de nacht.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
van wie 'k al mijn steun verwacht.  
Brood des hemels, brood des hemels,  
voed mij door uw heil'ge kracht,  
voed mij door uw heil'ge kracht.
2. Leid mij Heer, o machtig Heiland,  
door dit leven aan uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in 't barre land.  
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.  
vul mij met uw Geest steeds meer.  
Vul mij met uw Geest steeds meer.
3. Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
leid mij steeds door uwe liefde,  
groeïend naar uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des hemels,  
voed mij dat ik groei naar U,  
voed mij dat ik groei naar U.
4. Laat door mij uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later  
dat uw Geest over allen koom'.  
Machtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

### Psalm 116: 3, 4, 5, 6 en 8 (Nieuwe berijming)

3. De HEER helpt hulpelozen uit de nood.  
Hij is een God vol liefde en ontferming.  
Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming.  
Ik had geen kracht – tot Hij mij redding bood.
4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed.  
Hij redde mij, de dood kon mij niet vangen.  
Hij veegde alle tranen van mijn wangen  
en heeft mijn voeten voor een val behoed.
5. Te snel dacht ik: 'Op niemand kan ik aan.'  
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.  
Dicht bij de HEER mag ik weer verder leven.  
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?
6. Wat is de HEER toch goed voor mij geweest!  
Ik ben gered en hef als dank de beker.  
Wat ik de HEER beloofde, doe ik zeker:  
ik vier voor Hem met al de zijnen feest.
8. Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem.  
Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige: ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen.  
Zing halleluja, heel Jeruzalem!

### (Nieuw Liedboek) **Gezang 905: 3 en 4**

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat Hij altijd met ons gaat.

# Liturgie voor de Middagpauzedienst op woensdag 15 februari 2023

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam  
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger : ds. Teus Prins - Aalsmeer

organist/pianist : Rob van Dijk - Hoofddorp

**Voorganger** : Onze hulp is in de Naam van de HEER

*Allen* : die hemel en aarde gemaakt heeft

**Voorganger** : die trouw houdt tot in eeuwigheid

*Allen* : en niet laat varen het werk van Zijn handen

**Groet**

**Zingen Psalm 134: 1, 2 en 3**

1. Gij dienaars aan de Heer gewijd,  
zegen zijn naam te allen tijd.

Gij die des daags zijn gunst verwacht,  
zegen zijn naam ook in de nacht.

2. Die in het huis des Heren zijt,  
zegen zijn naam en majesteit,  
zing tot zijn eer met luider stem  
en hef uw handen op naar Hem.

3. Uit Sion, aan de Heer gewijd,  
zegene u zijn heiligheid.  
Hij die hemel en aarde schiep,  
Hij is 't die u bij name riep.

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de  
greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen

**Overdenking:** 'Gezegend onderweg naar morgen?' n.a.v. Numeri 6: 22 - 26  
en 1 Petrus: 8 - 11

**Korte muzikale improvisatie**

**Gebed** en/of gezamenlijk bidden van het Onze Vader

**Collecte** voor *Samen sterk Vrouwen West*

**Zingen Lied 425: 1** Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

**Zegen** en uitleidend orgelspel

Sichting *Samen Sterk Vrouwen West* is een organisatie voor en door vrouwen uit Amsterdam West met als doelstelling: kwetsbare vrouwen in staat te stellen om volwaardig mee te doen aan de Amsterdamse en Nederlandse samenleving.

## Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

<b>22 feb.</b>	Voorganger: Julia IJmker - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	Leken- preek
<b>1 maart</b>	Voorganger: Ds. Kitty Bouwman - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	
<b>8 maart</b>	Voorganger: Ds. Annette Driebergen - Noordeloos Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	
<b>15 maart</b>	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	Levens- van Jezus
<b>22 maart</b>	Voorganger: Ds. Dick Wolters - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	

### De lekenpreek op 22 februari

**Julia IJmker** is 26 jaar en is nu acht jaar Amsterdammer. Ze woont in de leefgemeenschap van de Eltheto-kerk en werkt bij *Burennetwerk* als 'buurtverbinder'.

Daarnaast volgt ze een deeltijdstudie *Social Work*.

Ze krijgt veel energie van mensen en houdt ook erg van een goed boek, muziek en buiten zijn.

### Voor vrijwilligerswerkzaamheden in de Alle-Dag-Kerk zijn mensen nodig?

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: [www.alledagkerk.nl](http://www.alledagkerk.nl). De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel.nr 06 23533421, E-mail: [info@allegdagkerk.nl](mailto:info@allegdagkerk.nl)  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk\\_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

**Giften/donaties:** NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website [www.allegdagkerk.nl](http://www.allegdagkerk.nl) onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl). De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** [bureau@radiobloemendaal.nl](mailto:bureau@radiobloemendaal.nl)
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag 1/7m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.

## Diensten met Belangstellenden

Zondag 19 februari  
om 19:00 uur

In de Engelse Hervormde Kerk  
op het Begijnhof te Amsterdam

**Spreker:**  
**ds. Taco Koster**

**Muziek:**  
**Wilbert Magré en Gemma Blaauw**