

Samenzang

Liedboek voor de Kerken 1973 **Gezang 308: 1 - 4**

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord.
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
3. Broeders, één band is 't die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Psalm 38 (nieuwe berijming) : **1, 3, 4, 5** en **6**

1. In uw boosheid, HEER, bewaar mij.
Straf niet, spaar mij.
Pijnlijk drukt uw hand mij neer.
Heel mijn lichaam is geschonden
om mijn zonden.
Ik verdraag mijn schuld niet meer.
2. HEER, U kent mijn hartsverlangen,
al mijn bange
hulpgeroep tot U alleen.
Zelfs mijn vrienden gaan mij mijden
in mijn lijden.
Lastertaal klinkt om mij heen.
3. Wie mij kwellen, wie mij haten,
laat ik praten,
ook al gaan ze fel tekeer.
Met mijn allerlaatste krachten
blijf ik wachten
totdat U mij antwoordt, HEER.
4. Geef dat ik niet uit zal glijden
in het lijden
dat mij altijd vergezelt.
Angstig voel ik mij en nietig,
diep verdrietig
om de zonde die mij kwelt.
Laat hen, HEER, hun zin niet krijgen.
Blijf niet zwijgen.
Red mij, steun en toeverlaat!
5. Al mijn vijanden zijn krachtig,
mij te machtig;
ze zijn vol van blinde haat.

Geloofslied [tekst: Jaap Zijlstra | melodie: *Eén naam is onze hope*]

1. Zoek en je wordt gevonden,
klop en je wordt gehoord,
bid en je wordt ontvangen,
ruim opent zich de poort,
God toont in alle luister,
wie luistert naar zijn stem,
de droom van alle dromen,
het nieuw Jeruzalem.
2. Onrustig is ons hart, Heer,
totdat het rust in U,
die rust mag ik ervaren,
U schenkt haar hier en nu,
als ik eerbiedig nader
dan nadert U tot mij
en weet ik U een Vader
die trouw is en nabij.
3. Dit is de troost, de heling
van ons gewonde hart,
het kruis van Jezus Christus,
de smart van alle smart,
God, laat mij steeds weer keren
naar wat uw liefde is,
zijn leven om te sterven
en zijn verrijzenis.

Liturgie voor de Middagpauzedienst op woensdag 1 maart 2023

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger : dr. Kitty Bouwman - Amsterdam

organist : Wilbert Magré - Doornspijk

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen : en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet

Zingen Lied 543: 1, 2 en 3 *Gij zijt in glans verschenen*

1.
Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.

2.
Uw marteling, uw lijden,
in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttoegen,
blijft Gij onze glorie zijn.

3.
Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.

Overdenking: *Met Jezus de berg op*
n.a.v. Mattheüs 17: 1 - 9

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het *Onze Vader*

Collecte voor *De Regenboog Groep*

Zingen Lied 607: 1, 2 en 3 *Gij zijt voorbijgegaan*

1.
Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.

2.
Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed. Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3. Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.

Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop u tegemoet
zolang ik leven mag.

Zegen en uitleidend orgelspel

Maandcollecte maart

De Regenboog Groep

is er voor mensen in Amsterdam
en omstreken die het moeilijk heb-
ben en nergens anders terecht
kunnen en ondersteunt hen om zo
zelfstandig mogelijk mee te doen
in de maatschappij.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

8 maart.	Voorganger: Ds. Annette Dribergen - Noordeloos Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
15 maart	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen <i>Levensles van Jezus</i> Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
22 maart	Voorganger: Ds. Dick Wolters - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk
29 maart	Voorgangers: <i>De Dolle Maria's</i> - Baarn <i>Lekenpreek van Celine Timmerman & Laetitia van der Lans</i> Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
5 april	Voorganger: Anne Bolhuis - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel

Weet u het nog?

Voor vrijwilligers in de Alle-Dag-Kerk zijn er taken bij:

- het verzorgen van de **geluidsopnamen**
- het samenstellen van **de liturgie** en van
- de **Samenzang vooraf**

Er is (nog) *hulp* beschikbaar voor een inwerkperiode.

Bij de uitgang van de kerk zijn **A4-posters** beschikbaar met het maandrooster van de **Alle-Dag-Kerk**. Die zijn bestemd voor publicatieborden e.d. in kerken en passende plaatsen. U kunt hiermee bekendheid geven aan onze **Middagpauzediensten**.

Diensten met Belangstellenden

Zondag 5 maart
om 19:00 uur

In de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam

Spreker:
ds. Taco Koster

Muziek:
Wilbert Magré en Gemma Blaauw

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel.nr 06 23533421, E-mail: info@allegdagkerk.nl  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.allegdagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag 1/2 m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.