

## Samenzang

**Dit is mijn troost** [tekst: Jaap Zijlstra | mel.: Gezang 429 *Wie maar de goede God laat zorgen*]

1. Dit is mijn troost, ik ben geborgen  
in God die mijn ontfermer is,  
hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,  
mijn moeiten kent hij, mijn gemis.  
Het is zijn wonderlijke trouw  
waar ik met heel mijn hart op bouw.
2. God heeft tot vreugde ons geschapen  
en niet tot vrees en treurigheid,  
hij gaat een nieuwe wereld maken,  
dan is de rampspoed uit de tijd.  
Wie liefdevol de Heer verwacht,  
schenkt hij een lofzang in de nacht.  
in zijn getrouwe vaderhand -  
mijn Vader, hij verlaat mij niet,  
hij is mijn licht, hij is mijn lied.
3. Gods weg is hoger dan mijn wegen,  
ik leg mijn kleine mensenhand  
omdat ik hunker naar zijn zegen

**Prijs de Heer met blijde galmen** [Joh.de Heer 446b; Ev.Liedb.37. Berijming 1773]

1. Prijs de Heer met blijde galmen;  
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;  
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen  
Vrolijk wijden aan zijn lof:  
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,  
Hem verhogen in mijn lied. [2x]
2. Zalig hij, die in dit leven  
Jakobs God ter hulpe heeft!  
Hij, die door de nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop in 't hachlijkst lot  
Vestigt op de Heer, zijn' God! [2x]
3. 't Is de Heer, wiens alvermogen  
't Groot heelal heeft voortgebracht;  
Die genadig uit de hoge  
Ziet wie op zijn' bijstand wacht,  
En aan elk die Hem verbeidt,  
Trouwe houdt in eeuwigheid. [2x]
4. 't Is de Heer van alle heren,  
Sions God, geducht in macht,  
Die voor eeuwig zal regeren,  
Van geslachte tot geslacht.  
Sion, zing uw' God ter eer;  
Prijs zijn grootheid: loof de Heer. [2x]

**Psalm 119** (Nieuwe berijming) *Als je de weg van Gods geboden gaat*

1. Als je de weg van Gods geboden gaat,  
je voeten in het rechte spoor blijft zetten,  
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,  
vind je geluk dankzij zijn goede wetten.  
Een zegen is wat in uw regels staat;  
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.
28. Onafgebroken ben ik in gevaar;  
toch heb ik uw geboden niet vergeten,  
al zetten zondaars vallen voor mij klaar.  
Met recht mag uw bevel mijn vreugde heten,  
uw woord dat ik als erfbezit bewaar.  
Voor altijd geldt: uw wet is mijn geweten.
33. Sprakeloos overpeins ik wat U zegt;  
met heel mijn hart bewonder ik uw wetten.  
Zij zullen als ze worden uitgelegd  
eenvoudigen in licht en luister zetten.  
Vurig verlang ik naar uw heilig recht.  
Wees mij genadig, leer mij op U letten.
44. Zonder uw hulp heb ik geen vaste grond.  
Dat ik uw kant koos, heeft mij nooit gespeten.  
Red mij, dan klinkt een loflied uit mijn mond.  
Dicht bij uw woord mag ik mij veilig weten.  
Ik ben een schaap; dwaal ik verloren rond –  
zoek mij, want nooit zal ik uw wet vergeten.

# ALLE-DAG-KERK Liturgie voor de Middagpauzedienst op woensdag 10 mei 2023

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam  
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 uur

voorganger: ds. Bas van der Graaf - Huizen  
organist: Wilbert Magré - Doornspijk

Levensles  
van Jezus

## Welkom - Woorden van begroeting

**Voorganger :** Welkom in de naam van Jezus, die ons het leven leert.  
Gods genade, barmhartigheid en vrede is met jullie.

**Allen :** Amen

## Zingen Lied 103c: 1 en 2 *Loof de Koning*

1. Loof de Koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de Koning, loof de Koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.
2. Looft Hem als uw vaadren deden,  
eigent u zijn liefde toe,  
want Hij bergt u in zijn vrede,  
zegenend wordt Hij niet moe.  
Looft uw Vader, looft uw Vader,  
tot uw laatste adem toe.

**Overdenking:** *Een koninkrijk van 4 windstreken* n.a.v. Lucas 13: 29 en 30

## Korte muzikale improvisatie

**Gebed** en/of gezamenlijk bidden van het  
*Onze Vader*

**Collecte** voor de *Alle-Dag-Kerk*

## Zingen Lied 969 *In Christ there is no East or West*

1. In Christ there is no East or West,  
in him no South or North,  
but one great fellowship of love  
throughout the whole wide earth.
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort  
met Hem gemeenschap vindt.  
De dienst aan Hem is 't gouden koord  
dat allen samen bindt.
3. Join hands, disciples of the faith,  
whate'er your race may be.  
All children of the living God  
are surely kin to me.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  
Hem prijzen west en oost.  
Aan Christus hoort de wereld wijd,  
in Hem is zij vertroost.

**Onze Vader in de hemel,  
Laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven hebben  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de  
greep van het kwaad.  
Want aan U behoort het  
koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen**

**Zegen** en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

## Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

<b>17 mei</b>	Voorganger: Ds. Margrietha Reinders - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
<b>24 mei</b>	Voorganger: Gisela Babel - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk <i>Lekenpreek</i>
<b>31 mei</b>	Voorganger: Ds. Wim Scheltens - Lunteren Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
<b>7 juni.</b>	Voorganger: Ds. Abeltje Hoogenkamp & Ds. Ranfar Kouwijzer Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel Haarlem
<b>14 juni</b>	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel <i>Levensles van Jezus</i>

## Vrijwilligers gezocht!

De Alle-Dag-Kerk heeft **vrijwilligers** nodig voor het verzorgen van het **geluid** en het opstellen van de **liederen** in de Samenzang vooraf.

## Diensten met belangstellenden

Zondag 14 mei 2023  
om 19:00 uur

*In de Engelse Hervormde Kerk  
op het Begijnhof te Amsterdam*

Spreker: ds. Taco Koster  
Muziek: Arnold Dekker

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: [www.alledagkerk.nl](http://www.alledagkerk.nl). De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421  
E-mail: [info@allegdagkerk.nl](mailto:info@allegdagkerk.nl)  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk\\_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

**Giften/donaties:** NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website [www.alledagkerk.nl](http://www.alledagkerk.nl) onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl). De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** [bureau@radiobloemendaal.nl](mailto:bureau@radiobloemendaal.nl)
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag <sup>t/m</sup> vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.