

Samenzang

Liedboek voor de Kerken 1973 Gezang 330: 1 - 3

1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
 2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademen
en leven voor uw aangezicht.
 3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
- Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Een lied van eenheid in verootmoediging [tekst: Koos Geerds | mel. LvdK Gez. 483]

1. God, die onze harten kent,
zegen ons verlangen
om de eenheid van uw kerk
in uw Geest te ontvangen.
Wij zijn klein, onze pijn
is dat wij uw woorden
steeds in doofheid smoorden.
2. Wij, die toch uw kinderen zijn,
gaven op uw spreken,
traag en stug door kleingeloof,
aanzelend taal en teken.
Doe ons niet naar 't verdriet
dat wij zonder reden
telkens u weer deden.
3. Zonder u, Heer, waren wij
wijd verstrooid gebleven,
maar uw roepstem, klaar en luid,
heeft ons aangedreven
om te gaan en te staan,
vast en vol vertrouwen
dat u ons zult bouwen.
4. Jezus Christus, mens en God,
niets weerstaat uw streven
dat uw lichaam - dat zijn wij! -
opstaat tot nieuw leven.
Gun ons tijd en bevrijd
- volgbaar op uw wenken -
ons van vruchteloos denken.
5. Vader, Zoon en Heilige Geest,
die wij hier belijden,
laat de wereld ons voortaan
om uw gunst benijden:
uw Gezicht straalt zijn licht,
gul en vol genade
over onze paden!

Psalm 142 (Nieuwe berijming): 1, 2, 3 en 6

1. Wanhopig schreeuw ik tot de HEER;
mijn zorgen werp ik voor Hem neer.
Ik smeed om hulp, ik roep Hem luid;
mijn klachten stort ik voor Hem uit.
2. Toen ik geen kracht meer over had
was U erbij, U kent mijn pad.
Maar onderweg dreigt het gevaar:
er ligt een valstrik voor me klaar.
3. Vertwijfeld kijk ik om mij heen;
maar niemand helpt, ik ben alleen –
geen medemens die mij ziet staan,
geen schuilplaats waar ik heen kan gaan.
6. Laat mij in vrijheid verdergaan,
dan hef ik weer een loflied aan
met ieder die rechtvaardig leeft:
U bent het die bescherming geeft.

ALLE-DAG-KERK Liturgie voor de Middagpauzedienst op woensdag 3 mei 2023

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger: ds. Pieter Boomsma - Amsterdam
organist: Wilbert Magré - Doornspijk

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen : en niet laat varen het werk van Zijn handen

Zingen Lied 730: 1 en 3

1. Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door een woud van eenzaamheid,
van hun dierbaren gescheiden,
voor de poort van d'eeuwigheid.
3. Heer, 't gebeurt nog alle dagen
dat er oorlog is en strijd.
Als wij mensen ons verlagen
tot alleen maar haat en nijd.
Elke dag wordt er bloed vergoten
voor "het volk" en "vaderland";
wordt er toekomst afgebroken,
overheerst het onverstand.

Overdenking: 'Levenslang leren', n.a.v. Psalm 119: 27 en 28

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het
Onze Vader

Collecte voor de *Alle-Dag-Kerk*

Zingen Lied 756: 1, 2, 4, 5 en 6 (LvdK Gez. 294)

1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezing
verdrijven leed en dood?
4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
5. Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbath Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. **Amen**

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

10 mei	Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	<i>Levensles van Jezus</i>
17 mei	Voorganger: Ds. Margrietha Reinders - Amsterdam Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	
24 mei	Voorganger: Gisela Babel - Amsterdam Organist: Wilbert Magré - Doornspijk	<i>Lekenpreek</i>
31 mei	Voorganger: Ds. Wim Scheltens - Lunteren Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp	
7 juni.	Voorganger: Ds. Abeltje Hoogenkamp & Ds. Ranfar Kouwijzer Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel	Haarlem

Vergeeten?

De Alle-Dag-Kerk blijft vrijwilligers zoeken voor het verzorgen van het ge-luid en het opstellen van de liederen in de Samenzang vooraf.

diensten met belangstellenden

ZONDAG 7 MEI 2023 OM 19:00 UUR

**in de ENGELSE HERVORMDE KERK
op het BEGIJNHOF te AMSTERDAM**

SPREKER : ds. TACO KOSTER

MUZIEK : BENJAMIN BAKKER

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@allegdagkerk.nl  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.