

Samenzang

Hemelhoog 654: 1, 2 en 3

1. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht; het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht, *(Refrein)*

2.

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. *(Refrein)*

Hemelhoog 602: 1 en 2

1. Liefde was het, onuitputt'lijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot. Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd en dankensstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.

Hemelhoog 365: 1, 2 en 3

1. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij 't al niet brengen in 't gebed tot onze Heer.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg, dierb're Heiland, onze toevlucht, Gij zijt onze Hulp en Borg.

NLB 608: 1 en 3

1. De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping staan vol water, maar dicht; de rotsen gaan open. Het water zal stromen het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken. De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.

Refrein

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 'Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!'

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 'Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!'

3.

Als Christus komt met majesteit en luister brengt Hij mij thuis. Hoe heerlijk zal dat zijn! Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel 'O Heer, hoe groot zijt Gij!' *(Refrein)*

2. Rijd als Heerser door de velden, Jezus, in uw grote kracht. Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in 't niet. Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.

2. Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in 't strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden tot Hem, die verlossing geeft? Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Als soms vrienden ons verlaten gaan wij biddend tot de Heer; in zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

3. De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. Ten einde gegaan en onder stenen bedolven, dode, dode, sta op, het licht van de morgen. Een hand zal ons wenken. een stem zal ons roepen: Ik open hemel en aarde en afgrond. En wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven

Orde van dienst

op woensdag 26 juli 2023

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam
van 12:40 tot 13:00 uur Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger: Julia IJmker - Amsterdam

organist: Bert Kooyman - Den Haag

Lekenpreek

Welkom en opening

Zingen Liedboek (2013) Lied 1010(a): 1, 3 en 4

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Overdenking: "Waar vind je God
buiten de kerk?"

n.a.v. The color purple & meer

Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. **Amen**

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het *Onze Vader*

Collecte voor *de Buurtcamping*

Zingen Liedboek (2013) Lied 833: 1 en 2 *Neem mij aan zoals ik ben*

1. Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.
2. Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Afsluiting en uitleidend orgelspel

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

2 aug.	Voorganger : Ds. Dirk van Duijvenbode - Hoek van Holland Organist : Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
9 aug.	Voorganger : Ds. Arnold Vroomans - Rijnsburg Organist : Martin Mans - Woerden
16 aug.	Voorganger : Pastor André van Aarle - Langeraar Organist : Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
23 aug.	Voorganger : Ds. Klaas de Vries - Amsterdam Organist : Rob van Dijk - Hoofddorp
30 aug.	Voorganger : Ds. Wim Vermeulen - Utrecht Organist : Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel

We hebben het al eens eerder (?) vermeld.

Het werk voor de Alle-Dag-Kerk wordt door een klein aantal vrijwilligers gedaan. Een te klein aantal waar het gaat om de verzorging van het geluid in de kerk (zaalversterking en opname), de nabewerking van de opname en om het samenstellen van de Orde van Dienst. Hulp is dringend gewenst!

Diensten met Belangstellenden

Van zondag 23 juli 2023 t/m zondag 13 augustus zijn er geen kerkdiensten in de zondagavondkerk, in verband met de zomervakantie

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421
E-mail: info@allegdagkerk.nl  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.allegdagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.