

Opgang, 18 juni

Teksten

2. Johann Sebastian Bach BWV 28.2 - Nun lob, mein Seel, den Herren

Nun lob, mein Seel, den Herren,
Was in mir ist, den Namen sein!
Sein Wohltat tut er mehren,
Vergiß es nicht, o Herze mein!
Hat dir dein Sünd vergeben
Und heilt dein Schwachheit groß,
Errett' dein armes Leben,
Nimmt dich in seinen Schoß.
Mit reichem Trost beschüttet,
Verjüngt, dem Adler gleich.
Der Kön'g schafft Recht, behütet,
Die leiden in seinem Reich.

3. Koraal Psalm 103 vers 8, bewerking Gerard de Wit

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

4. Heinrich Schütz-1585-1672 Lobe dem Herren (Motet)

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat
Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen
Der dein Leben vom Verderben erlöset,
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.

5. Heinrich von Herzogenberg (1843 - 1900) 4 motetten opus 103 no.1, Lobe den Herrn meine seele

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

7. Markus Geissbühler, Psalm 103

Lobe den Herren, du meine Seele,
Alles in mir lobe seinen heiligen Namen
Vergiss nicht was er dir Gutes getan hat
Meine Seele lobe den Herrn.

Er vergibt dir all deine Sünden
Er heilet dich von Krankheit und Leiden
In Not bietet er dir Hilfe und Stärke
Meine Seele lobe den Herrn

Er ist barmherzig, er ist geduldig
Und von grosser Güte
Alle die ihn ehren, alle die ihm dienen
Werden seine Liebe sehn.

Vervolg op pagina 2

8. Lied 103c, Praise, My Soul, the King of Heaven, bewerking Ralph Vaughan Williams

1 Praise, my soul, the King of heaven;
to his feet your tribute bring.
Ransomed, healed, restored, forgiven,
evermore his praises sing.

Alleluia, alleluia!

Praise the everlasting King!

2 Praise him for his grace and favor
to his people in distress.

Praise him, still the same as ever,
slow to chide, and swift to bless.

Alleluia, alleluia!

Glorious in his faithfulness!

3 Fatherlike he tends and spares us;
well our feeble frame he knows.

In his hand he gently bears us,
rescues us from all our foes.

Alleluia, alleluia!

Widely yet his mercy flows!

4 Angels, help us to adore him;
you behold him face to face.

Sun and moon, bow down before him,
dwellers all in time and space.

Alleluia, alleluia!

Praise with us the God of grace!

9. Lied 103e, Jacques Berthier, Bless The Lord, my soul, and bless God's holy name. Uit Taizé

Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

Hij vergeeft je alle schuld,

Hij geneest al het leed dat je lijdt;

je leven koopt Hij vrij van het graf,

Hij omringt je met liefde en goedheid.

De Heer is barmhartig en genadig,

geduldig is Hij en groot is zijn liefde.

Hij behandelt ons niet naar onze zonden,

Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

Zoals een vader van zijn kinderen houdt,

zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.

De liefde van de Heer duurt eeuwig

voor wie Hem aanbidden.