

Samenzang

Hemelhoog Lied 591

1.

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

3.

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

2.

Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep,
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

4.

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

Liedboek Lied 978: 1, 3 en 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Hemelhoog 539: 1

Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
Als uw Geest ons trekt tot U.

ELB 241: 1 en 3

1.

Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

3.

Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen : en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet

Zingen 'Op vleugels' Lied 12 *Ik ga de stilte in*

[tekst: Sytze de Vries | melodie: De aarde is vervuld van goedertierenheid]

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Ik ga de stilte in
en Jij gaat met mij mee.
Jouw hand is mijn kompas,
onthult mij tree voor tree. | 2. Waar angst zijn kelder heeft
en het verlangen slaapt,
daar wordt mijn diepste naam
gekoesterd en bewaard. | 3. In stilte ingedaald
ga ik jouw stem verstaan,
daar zingt het rond van Jou
en daar spreek Jij mij aan. |
| 4. Ik kom de stilte uit,
breng schatten aan het licht:
ik kreeg mijn ware zelf,
mijn naam en mijn gezicht. | 5. Wie oren heeft en hoort
wat daar gevonden is,
ontraadseld aan de nacht
voorbij de duisternis, - | |
| 6. die kent mijn ware naam
en roept mij daarmee aan. | Noem mij dan wie ik ben,
opdat ik op kan staan. | |

Meditatie: 'the sound of silence'

n.a.v. Genesis 1: 31 - Genesis 2: 3

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het *Onze Vader*

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Zingen Lied 216 (Liedboek 2013)

Dit is een morgen als ooit de eerste

- | | |
|---|---|
| 1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord. | 2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. |
| 3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag. | Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag. |

Zegen en uitleidend orgelspel

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

9 aug.	Voorganger: Ds. Arnold Vroomans - Rijnsburg Organist: Martin Mans - Woerden
16 aug.	Voorganger: Pastor André van Aarle - Langeraar Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
23 aug.	Voorganger: Ds. Klaas de Vries - Amsterdam Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
30 aug.	Voorganger: Ds. Wim Vermeulen - Utrecht Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/d IJssel
6 sept.	Voorganger: Ds. Hans van Ark - Vorchten Organist: Wilbert Magré - Doornspijk

ER ZIJN NOG STEEDS VRIJWILLIGERS NODIG IN DE ALLE-DAG-KERK

Dat wist u waarschijnlijk al.

Voor de **geluidsopnamen** en het verzorgen van **de liturgie** is al jaren hulp hard nodig. Werkzaamheden, die elke week moeten worden uitgevoerd. Er zijn tot dusver geen andere vrijwilligers gevonden.

Voor de **geluidsopnamen** is geen technische kennis vereist, wel oplettendheid. Er kan met een inwerkperiode rekening gehouden worden.

Nù is nog hulp daarbij beschikbaar.

Diensten met Belangstellenden

worden na de
zomervakantie
hervat op zondag
20 augustus 2023
om 19:00 uur

De **meditaties** van de Alle-Dag-Kerk zijn na **te lezen, te downloaden** en **te beluisteren** op: www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel.nr 06 23533421, E-mail: info@allegdagkerk.nl  [@allegdagkerkamsterdam](https://www.facebook.com/allegdagkerkamsterdam)  [@allegdagkerk_amsterdam](https://www.instagram.com/allegdagkerk_amsterdam)

Giften/donaties: NL05INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn **iedere dinsdag** vanaf 12:25 uur te beluisteren op **internet** via www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

- **e-mail:** bureau@radiobloemendaal.nl
- **adres:** Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
- **telefoon:** 023 5241913, bereikbaar op maandag ¹/_m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.