

MIDDAGPAUZEDIENST

ALLE- DAG- KERK

woensdag 11 oktober 2023

**van 12.40 tot 13.00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam**

Thema: "Help je mee ontwikkelen?"

Voorganger:

Voorganger: Ds. Robert-Jan van Amstel
(PKN predikant Gereformeerde Kerk, Putten)

Organist:

Everhard Zwart (Krimpen a/d IJssel)

Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

- NLB 865: 1 en 3

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspeel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, / zijn lof vermeer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

- ELB 189a: 1 en 2

Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed, door U gestort, mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

- HH 591: 1, 3 en 4

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

- HH 555

Dank U, Vader van de lichten, voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld, voor de zon van mijn bestaan.

Dank U, Jezus, voor uw liefde, uw nabijheid en geduld,
voor het offer van uw leven, de vergeving van mijn schuld,
dank dat mij het licht van Pasen met de moed der hoop vervult.

Dank U, Geest, voor al uw gaven, voor het goede wijd en zijd,
voor de vrede en de vreugde, voor de trouw te allen tijd,
dank voor alle troost en vriendschap, dank voor de zachtmoedigheid.

- **Christus zoekt de eer** *(mel. Ps 81, tekst A.F. Troost)*

Christus zoekt de eer van zijn God en Vader.
Drukt de dood ons neer, weet dat Hij er is;
in de duisternis brengt Hij leven nader.

Christus zegt: "Ik ben opstanding en leven.
Wie gelooft in Mij, lééft, al gaat hij dood,
ziet het morgenrood zoals staat geschreven."

Christus, Zoon van God, naar ons toe gekomen:
bij U is ons lot veilig en gewis,
uw verrijzenis maakt ons eens volkomen.

Christus roept met kracht Lazarus tevoorschijn.
Zo zal eens zijn macht ons doen opstaan, blij;
Pasen maakt dat wij léven voor Gods aanschijn.

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: **Onze hulp is in de Naam van de Heer**
Allen: *die hemel en aarde gemaakt heeft*
Voorganger: **die trouw houdt tot in eeuwigheid**
Allen: *en niet laat varen het werk van Zijn handen*

Groet

Zingen NLB 837: I en 4

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Overdenking: “Help je mee ontwikkelen?”

n.a.v. Johannes 11, vers 32 t/m 44 (NBV21)

³² Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ ³³ Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich.

Diep bewogen ³⁴ vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’

³⁵ Jezus begon te huilen, ³⁶ en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ ³⁷ Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’

³⁸ Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. ³⁹ Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ ⁴⁰ Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ ⁴¹ Toen haalden ze de steen weg.

Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. ⁴² U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’

⁴³ Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ ⁴⁴ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”

*Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.*

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Zingen: “Tot de Herder”: I t/m 4 (mel. Jezus ga ons voor)
(uit: Evangelieliederen 2, lied 10a)

Herder, ga ons voor deze wereld door:
bij ons dolen en verdwalen over bergen en door dalen,
en in elk gevaar, veilig, vast en waar.

U die hebt beloofd dat geen macht ons rooft,
blijf ons met uw stem omgeven en het licht van eeuwig leven
dat ons toebehoort, Jezus, op uw woord.

Wees ons daag'lijks brood, troost in alle nood.
Wijs de weg voor onze voeten als wij langs een afgrond moeten,
heiland die ons leidt, klare zekerheid.

Blijf bij dag en nacht onze levenskracht,
onze hoop en ons vertrouwen, tot wij ons geluk aanschouwen:
voer ons aan uw hand naar uw eigen land.

Zegen en uitleidend orgelspel

***Na afloop van de dienst is er koffie en thee en kunnen
wij elkaar ontmoeten.***

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek

De Alle-Dag-Kerk kent een lange traditie van korte diensten, waarin wij bezoekers met allerlei kerkelijke, maar ook niet-kerkelijke, achtergronden mogen verwelkomen.

In het hart van onze hoofdstad Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor onze middagpauzediensten.

De diensten begonnen in 1932 en hadden toen als motto “Rust voor vermoeide zielen”. Eigenlijk is dit motto nog net zo actueel als 91 jaar geleden.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of luisteren naar de meditaties;

Gedrukte tekst is aan te vragen bij Doke Hoekstra
06 23533421 - info@allegdagkerk.nl

Volg ons via:  @allegdagkerkamsterdam

 @allegdagkerk_amsterdam

 Podcast. Alledagkerk

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544
t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam.

De Stichting is als ANBI aangemerkt.
Meer informatie op onze website onder ‘Schenken’

De diensten zijn ook te beluisteren iedere dinsdag
vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Zondag 15 oktober, 19.00 uur
Spreker: Rachel Mak
Muziek: Wilbert Magré en Gemma Blaauw

KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

ALLE- DAG- KERK

- 18 oktober** **Voorganger: Dhr. Leo Fijen**
(Historicus, presentator KRO-NCRV, Maartensdijk)
Organist: Wilbert Magré
- 25 oktober** **Voorganger: Ds. Paul Visser**
(PKN Maranathakerk, Rotterdam)
Organist: Rob van Dijk
- 1 november** **Voorganger: Ds. Arenda Haasnoot**
(PKN De Brug, Spijkenisse)
Organist: Everhard Zwart
- 8 november** **Voorganger: Dhr. Johan Krijgsman**
(Voorm. Ev. van de Geref.Gem. Simon de Looijer)
Organist: Everhard Zwart
- 15 november** **Voorganger: Ds. Elsbeth Gruteke**
(PKN Kruiskerk, Huizen, Presentatrice EO)
Organist: Rob van Dijk
- 22 november** **Voorganger: Ds. Gerco Lock**
(PKN Bethelkerk, Scheveningen)
Organist: Everhard Zwart