

Opgang, 5 november

1. Johan Helmich Roman, uit Jubilate, het eerste deel

Jubilate Frögdens Herranom all werlden.
Tiener Herranom med frögd;
kommer för hans ansikte med glädskap

Jubel voor de Heer, heel de aarde
Dient de Heer met vreugde
Komt tot hem met jubelzang!

2. Wilhelm Peterson-Berger, Stemning

Alle groeiende schaduwen
zijn tot één verweven,
Alleen in de lucht schijnt
een ster zo stralend puur,
De wolken hebben zulke zware dromen,
De ogen van de bloemen huilen van de dauw,
Vreemd genoeg snelt de avondwind
door de linde.

3. Toiva Kuula, Iltapilviä, Op. 27a No. 5

Avondwolken

4. Pärt Uusberg - Muusika

Ergens moet het schuilen,
de allereerste harmonie.
Verborgен in 't wild, ergens, ergens.
In ongerepte verten,
in de verre gang van sterren,
in zonnehitte, in bloesem,
in 't fluisteren van bomen,
in 't hartelied uit moedermond, of in tranen?
Ergens, onvergankelijk, moet 't zijn te vinden,
het oorspronkelijke lied.
Hoe anders kan 't zingen,
in de ziel van mensen,
de muziek?

Vervolg op pagina 2

5. Edvard Grieg (1843 - 1907), *Hvad est du dog skjön*, uit *Fire Salmer/ Vier Psalmen opus 74*

Wat ben je toch mooi, zo schoon
jij aller lieflijkste Gods zoon!
O jij mijn Sulamith, ja mijn'
Al wat ik heb, behoort ook jou.
Mijn Lief, je bent van mij,
laat mij altijd bij je zijn.
Ja zeker, eeuwig
zal je de mijne blijven hier en daar,
Maar bedenk, ik ben hier,
te midden van zo menig getrokken zwaard.
O kom dan duifje, kom, ja kom,
in de spleet van de rots is rust en ruimte.
Wat ben je toch mooi, zo schoon
jij allerlieflijkste Gods zoon!
wat ben je toch mooi.
O jij mijn Sulamith, ja mijn'
Al wat ik heb is van jou.

6. Ole Bull, *La Mélancolie I* ensomme stunde

Instrumentaal

7. Ola Gjeilo, *Northern Lights*

Hooglied 6 vers 4 en 5a
Pulchra es amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem,
terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me
quia ipsi me avolare fecerunt.

Je bent zo mooi, vriendin van mij,
zo lieflijk als Jeruzalem,
zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw.
Wend je ogen af, ze verwarren mij.

8. Jean Sibelius *Finlandia*

This is my song, O God of all the nations,
A song of peace for lands afar and mine.
This is my home, the country where my heart is,
Here are my hopes, my dreams, my holy shrine.
But other hearts in other lands are beating,
With hopes and dreams as true and high as mine.

My country's skies are bluer than the ocean,
And sunlight beams on cloverleaf and pine.
But other lands have sunlight too, and clover,
And skies are everywhere as blue as mine.
This is my song, O God of all the nations,
A song of peace for their land and for mine.

9. Sven-Erik Bäck, *Du som gick före oss*. *Gebedshymne*, een twaalftoonsmelodie

Jij die ons voorging in de diepten van angst,
help ons U te vinden, Heer, in de duisternis.
Jij die al onze schuld in vergeving hebt gedragen,
U bent de vrede van ons hart, Jezus, voor altijd.
Jij die met het brood des levens door tijd en ruimte gaat,
geef ons voor elke dag, Christus, dat brood.
Jij die ons voorgaat in een gebroken wereld,
zend ons met vrede en brood, Heer, de wereld in.