



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 21 januari 2024
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3^e Zondag van Epifanie ~



Voorganger : ds. Kick Bras uit Haarlem
Ouderling van dienst : Henk ter Steege
Diaken : Anne-Marie Scheeres
Organist : Dirk Out
Koster : Ewout Lensvelt

VOORBEREIDING

Orgelspel: Deel 2 en 3 uit Sonate IV van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger : Onze hulp is de naam van de Heer
Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen : en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Allen : Amen.

Intredelied: Psalm 67: 1 en 2

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 304

Gebed van de zondag

DE SCHRIFT

Eerste lezing: Jesaja 49: 1-7 (NBV)

1 Eilanden, hoor mij aan,
verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder
heeft de HEER mij geroepen,
nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.

- 2 Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard,
hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;
hij maakte me tot een puntige pijl,
hij stak me weg in zijn pijlkoker.
- 3 Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.
In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
- 4 Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,
ik heb al mijn krachten verbruikt,
het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Maar de HEER zal me recht doen,
mijn God zal me belonen.’
- 5 Toen sprak de HEER,
die mij al in de moederschoot
gevormd heeft tot zijn dienaar
om Jakob naar hem terug te brengen,
om Israël rond hem te verzamelen –
dat ik aanzien zou genieten bij de HEER
en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
- 6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’
- 7 Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël,
tegen hem die smadelijk veracht wordt,
die door vreemde volken wordt verafschuwd,
die dienaar is van vreemde heersers:
Koningen zullen dit zien en opstaan,
vorsten buigen diep voorover,
omwille van de HEER, die betrouwbaar is,
de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.

Zingen: Lied 601: 1 en 2

Tweede lezing: Marcus 1: 14-20 (NBV)

- 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij
Gods goede nieuws verkondigde.
- 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
- 16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de
broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.

- 17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
- 18 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.
- 19 Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,
- 20 en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

Zingen: Lied 601: 3

VERKONDIGING

Zingen: Lied 531 **GAVEN EN GEBEDEN**

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^o: De Ark

We kennen inmiddels allemaal de Arkgemeenschap Haarlem, waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen leven en zorg dragen voor elkaar. Er is veel aandacht voor alles wat verbindt en inspireert. Mensen met afstand tot regulier werk komen werken in de biologische tuinderij en de werkplaats. Zij worden begeleid door ervaren activiteitenbegeleiders, een professionele zorgtuinder en enthousiaste vrijwilligers. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 0985 43 t.n.v. Stg. Arkgemeenschap.

2^o: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven



Heeft u geen Givt-app, gebruik dan deze code



Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden, gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

steeds beaamd met lied 368c

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 416

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Fuga in F, BuxWV 157 van Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: De Ark / Kerk

*Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum*

MEDEDELINGEN

Agenda

di 23-01	20.00	Cursus over liturgie, kerkzaal Dorpskerk
wo 24-01	10.30	Boetseren, KC
	14.00	Meelezen met de predikant, KC
	20.00	Cursus Christelijk Geloof
do 25-01	10.30	Koffieochtend, KC

CURSUS over liturgie met Christiaan Winter

Misschien hebt u zijn naam wel eens zien staan bij een van de liederen uit het liedboek: Christiaan Winter. Van 1996 tot 2018 was hij kerkmusicus en cantor van de Oude Kerk in Amsterdam. In die periode schreef hij muziek op o.a. liederen van toenmalig predikant Sytze de Vries, waarvan een flink aantal in het bekende repertoire van de kerk terecht zijn gekomen. We zijn als werkgroep erediensdienst daarom zeer verheugd dat Christiaan Winter naar de Dorpskerk in Bloemendaal komt! Op twee avonden zal hij met ons van gedachten wisselen over de vraag: 'wat is liturgie?'. Hoe vieren we in de erediensdienst, welke vormen zijn er denkbaar, waarom doen we het zoals we het doen en... kan het misschien ook anders?

Noteer de datum in uw agenda: dinsdag 23 januari en dinsdag 13 februari om 20.00 uur in de Dorpskerk.

Februari stampotmaand

Lijkt het u gezellig om met elkaar te genieten van een heerlijke zuurkool- of boerenkoolmaaltijd, (uiteraard met worst of een gehaktbal)?

Ons 'restaurant' is open op vrijdag 16 februari, inloop 17:30 uur.

Eet u liever tussen de middag warm, dan kunt u op donderdag 22 februari om 12:00 uur bij ons terecht (alleen bij voldoende aanmeldingen) Als u zich heeft opgegeven dan kunt u na het koffie-uurtje blijven zitten, drinkt u geen koffie met ons dan is de inloop 11:30 uur. U kunt zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau, waar u ook kunt betalen.

Wacht u hiermee niet te lang, want het maximum aantal personen dat kan mee-eten is 40. We rekenen € 5,00 p.p. incl. soep en een toetje.

Werkgroep pastoraat, Mini Hulscher, Hetty Lub, Liesbeth Spigt

Zondag 21 januari 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Kick Bras uit Haarlem

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren

Online vanaf 21 januari: **100 jaar Radio Bloemendaal**

Frank Cornet, oud-presentator van Surprise, presenteert het programma deze keer.

Gaby de Haan, oud-technicus, die al jaren een eigen bedrijf in geluidstechniek heeft,

gaat met Marianne Veeffind in gesprek. De anekdotes worden verteld door

Annemarie Tollenaar, Onno Verkerk en Tiemen Soeteman. De tunesquiz is weer een

hersenkraaker en Paul Amels vertelt meer over de geschiedenis van Radio

Bloemendaal.

Dichtwerk met Leny Deurloo

In december was het feest vanwege de komst van Christus, maar hoe gaat dat verder

in januari? Leny Deurloo zoekt dan in schepping en levenskracht, zeker aan het

begin van een nieuw jaar. Er is altijd een nieuw begin. We horen drie gedichten van

Oda Swagemakers (1916 – 2006), dochter van een textielabrikant uit Tilburg. Op

18-jarige leeftijd trad zijn in bij de benedictinessen in het plaatsje Schoten bij

Antwerpen. Zij was een veelzijdig kunstenaar die beelden beitelde in hout en steen.

Nu leren we haar ook kennen als dichteres.

Dinsdag 23 januari 2024 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 ds. Piet van Midden / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 28 januari 2024 in de Dorpskerk

aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl

of via uw internetradio