



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 28 januari 2024
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 4^e Zondag van Epifanie ~

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst : Beppechien Bruins Slot
Diaken : Jan van der Kroon
Organist : Agnes van Bekkum
Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: Voluntary in d, opus V nr8, Allegro-Adagio-Allegro
John Stanley (1712-1786)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Allen :Amen.

Aanvangslied: Lied 275

Gebed om ontferming

Loflied: Lied 1, uit 'Liefste lied van overzee', deel 1

Gebed van de zondag

DE SCHRIFT

Lezing uit de profeten: Richteren 13, 1-25 (SHA)

- 1 De kinderen van Israel gingen voort te doen wat kwaad was in de ogen van de Heer. De Heer gaf hen in de hand van de Filistijnen, veertig jaar.
- 2 Er was een man uit Tsoa, uit het Danietische geslacht, zijn naam was Manoach; zijn vrouw was onvruchtbaar, zij had niet gebaard.

- 3 De bode van de Heer liet zich zien aan de vrouw
en zei tegen haar:
Zie toch,
jij bent onvruchtbaar, je hebt niet gebaard –
je zult zwanger worden, je zult een zoon baren.
- 4 Welnu, neem je in acht:
drink geen wijn of bier
en eet niet van al wat onrein is.
- 5 Want zie, jij zult zwanger worden en een zoon baren.
Een scheermes mag niet over zijn hoofd gaan:
Nazireeer Gods zal de jongen zijn vanaf de moederschoot.
Hij zal beginnen Israel te bevrijden uit de hand der Filistijnen.
- 6 De vrouw kwam en zei tot haar man:
Een man Gods kwam bij mij,
zijn aanzien was als het aanzien van een bode van God,
zeer vreeswekkend.
Ik heb hem niet gevraagd vanwaar hij was
en zijn naam heeft hij mij niet verteld.
- 7 Hij zei tot mij:
Zie, je zult zwanger worden en een zoon baren.
Welnu, drink geen wijn of bier
en eet niet van al wat tot het onreine behoort:
Nazireeer Gods zal de jongen zijn
vanaf de moederschoot tot de dag van zijn dood.
- 8 Manoach smeekte de Heer en zei:
Ach Heer,
de man Gods die gij gezonden hebt,
moge die nogmaals bij ons komen
en ons leren wat wij moeten doen voor de jongen
die geboren zal worden.
- 9 God hoorde naar de stem van Manoach
en de bode van God kwam nogmaals bij de vrouw.
Zij nu zat op het veld, Manoach haar man was niet bij haar.
- 10 De vrouw haastte zich,
ze rende en vertelde het aan haar man.
Ze zei tot hem:
Zie, hij heeft zich aan mij laten zien,
de man die bij mij kwam die dag.
- 11 Manoach stond op en ging, achter zijn vrouw aan,
hij kwam bij de man en zei tot hem:
Zijt gij de man die tot deze vrouw heeft gesproken?
Hij zei:
Dat ben ik.

- 12 Manoch zei:
Welnu, komt uit wat ge gesproken hebt,
wat moet dan het richtsnoer voor de jongen zijn
en wat valt er met hem te doen?
- 13 De bode van de Heer zei tot Manoach:
In al wat ik tot de vrouw heb gezegd
moet ze zich in acht nemen.
- 14 van al wat de wijnstok voortbrengt mag ze niet eten
en wijn of bier mag ze niet drinken,
en van al wat tot het onreine behoort mag ze niet eten;
al wat ik haar geboden heb
moet ze in acht nemen.
- 15 Manoach zei tot de bode van de Heer:
Laat ons u nog ophouden,
dat wij voor uw aangezicht een geitenbokje kunnen bereiden.
- 16 De bode van de Heer zei tot Manoach:
Al houd je me op,
van je spijs zal ik niet eten.
Maar als je een brandoffer wilt bereiden
laat dat dan voor de Heer opgaan.
- Manoach wist immers niet dat hij een bode van de Heer was.
- 17 Manoach zei tot de bode van de Heer:
Hoe is uw naam?
Komt uit wat u gesproken hebt,
dan bewijzen wij u eer.
- 18 De bode van de Heer zei tot hem:
Waarom toch vraag je naar mijn naam?
Die is wonderbaarlijk!
- 19 Manoach nam het geitenbokje en het spijsoffer
en liet ze op de rots opgaan voor de Heer.
Toen handelde hij wonderbaarlijk –
Manoach en zijn vrouw zagen het.
- 20 Het geschiedde:
toen de vlam opging van het altaar, naar de hemel
ging de bode van de Heer in de vlam van het altaar op –
Manoach en zijn vrouw zagen het
en vielen terneer, hun aangezicht ter aarde.
- 21 De bode van de Heer liet zich verder niet meer zien aan Manoach en zijn
vrouw, maar nu wist Manoach dat hij de bode van de Heer was.
- 22 Manoach zei tot zijn vrouw:
Sterven zullen wij, sterven,
want God hebben wij gezien!

- 23 Maar zijn vrouw zei tot hem:
Had het de Heer behaagd ons te laten sterven,
dan had hij niet uit onze hand brandoffer en spijsoffer
aangenomen,
noch had hij ons dit alles laten zien,
noch had hij ons juist nu aldus doen horen.
- 24 De vrouw baarde een zoon
en riep zijn naam: Simson.
De jongen werd groot
en de Heer zegende hem.
- 25 En de geest van de Heer begon hem te drijven
in Machane-Dan, tussen Tsora en Esjtaol.

Lied: Psalm 111: 1, 2 en 5

Lezing uit het evangelie: Markus 1, 21-28 (NBG aangepast)

- 21 En zij trokken Kapernaum binnen
en terstond ging hij op de sabbatdagen de synagoge in en leerde.
- 22 En zij stonden versteld over zijn leer
want hij leerde als een die gezag heeft
en niet zoals de schriftgeleerden.
- 23 En terstond was er in hun synagoge
een mens met een onreine geest
en hij riep uit, zeggende:
- 24 Wat is er tussen ons en u, Jezus Nazarener?
Ben je gekomen om ons te verdelgen?
Ik weet wie je bent: de heilige van God!
- 25 En Jezus bestrafte hem, zeggend:
Zwijg! En ga uit hem weg!
- 26 En de onreine geest liet hem stuip trekken
en schreeuwend met een grote schreeuw
ging hij uit hem weg.
- 27 En allen werden zeer verbaasd,
zodat ze elkaar vroegen, zeggend:
Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag!
Ook onreine geesten gebiedt hij,
en zij gehoorzamen hem.
- 28 En het ongehoorde over hem
ging terstond uit
heel het ommeland van Galilea in.

Lied: 339 D

Overdenking

Lied: 605

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: **Bon Timoun**

In Haïti, het armste land op het Westelijk halfrond, is 33% van de bevolking onder de 15 jaar oud. Er is een groot gebrek aan onderwijs en aan basisvoorwaarden voor een goede gezondheid. Bon Timoun zet zich in om onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen met extra aandacht voor karaktervorming, zelfvertrouwen en goed burgerschap, om zo talenten een kans te geven en delinquentie tegen te gaan. Drie basisscholen in buitenwijken van de hoofdstad van Haïti worden ondersteund om onderwijs én een dagelijkse maaltijd te bieden aan 580 kinderen uit zeer arme gezinnen. In samenwerking met partners wordt gewerkt aan een respectvolle, stimulerende en veilige schoolomgeving. Steun Bon Timoun door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL 87 TRIO 0379 6815 95 t.n.v. Bon Timoun te Bloemendaal.

2^e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven



Heeft u geen Givt-app, gebruik dan deze code



Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

steeds beaamd met lied 368c

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 823: 1, 2, 3 en 4

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Preludium in a, BuxWV 153, Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)

MEDEDELINGEN

Agenda

Wo	31-01	12.00	Kerk Open tot 14.00
		14.00	Meelezen met predikant, KC
		20.00	Cursus Christelijk Geloof, KC
do	01-02	10.30	Koffieochtend, KC
		20.00	Cursus ABC, Consistorie
za	03-02	12.00	Kerk Open tot 14.00 uur

Actie Kerkbalans 2024

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen, onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2024'.



Zondag 4 februari

Op deze zondag staat het verhaal over Gideon centraal in een dienst voor jong en oud. Een feestelijke, theatrale viering met Frank Jacobs als Gideon, een bijdrage van de tieners en singer-songwriter Raoul Michel met nieuwe liedjes. Aanvang 10.00 uur, van harte welkom voor kinderen, tieners, twintigers, dertigers, ouders en grootouders!

Vespers in de 40-dagen dit jaar in de stijl van Taizé

De tijd van veertig dagen voor Pasen is een periode van inkeer, verstillend en bezinning. Daarom organiseert de Dorpskerk sinds jaar en dag in deze periode elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur een vesper: een kort, meditatief moment om stil te staan bij wat je beweegt.

Dit jaar hebben de vespers een bijzonder karakter: we gebruiken daarin elementen uit de oecumenische kloostergemeenschap Taizé in Noord-Frankrijk. Het bekendst van deze gemeenschap zijn de Taizé-liederen vanwege hun meditatieve karakter. Ze bestaan meestal uit slechts een of twee zinnen die een aantal keer herhaald worden. Daarnaast speelt stilte een belangrijke rol. En vraagt deze hectische en onrustige tijd niet meer dan ooit om stilte? Om luisteren naar elkaar, naar God, naar het onnoembare.

Elke vesper wordt muzikaal begeleid door Agnes van Bekkum of Dirk Out op de vleugel en een instrumentalist.

Kom langs in de Dorpskerk en sta een half uurtje stil op een van de volgende data: 14, 21 en 28 februari, 6, 13 en 20 maart, aanvang 19.30 uur.

Februari stampotmaand

Lijkt het u gezellig om met elkaar te genieten van een heerlijke zuurkool- of boerenkoolmaaltijd, (uiteraard met worst of een gehaktbal)?

Ons 'restaurant' is open op vrijdag 16 februari, inloop 17:30 uur.

Eet u liever tussen de middag warm, dan kunt u op donderdag 22 februari om 12:00 uur bij ons terecht (alleen bij voldoende aanmeldingen) Als u zich heeft opgegeven dan kunt u na het koffieuurtje blijven zitten, drinkt u geen koffie met ons dan is de inloop 11:30 uur. U kunt zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau, waar u ook kunt betalen. Er is nog plaats, wel graag opgeven vòòr 10 februari. We rekenen € 5,00 p.p. incl. soep en een toetje.

Werkgroep pastoraat, Mini Hulscher, Hetty Lub, Liesbeth Spigt

Zondag 28 januari 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren

Online vanaf 28 januari

Orgelpunt met Dick Koomans Bach-project Pieter van Dijk, deel 2

In deze Orgelpunt gaat Dick Koomans verder met de verkenning van de CD-box met complete Bach orgelwerken. Naast onbekendere werken horen we ook het Preludium en Fuga in C BWV 547, een stuk wat bij uitstek geschikt lijkt voor de Kersttijd.

Aangeraakt met Mirjam Wolhuis

Troost, niet op recept verkrijgbaar.

Bij fysieke pijn willen we een diagnose en een remedie. Bij mentale pijn of verdriet verlangen we naar troost. Hoe werkt troost, wat biedt troost, en hoe houden we het uit als we ontroostbaar zijn. Daarbij klinken teksten en muziek die optillen en misschien, toch een beetje, zalf op de wonde zijn.

Dinsdag 30 januari 2024 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 ds. Wielie Elhorst / Organist: Everhard Zwart

*Dienst voor jong en oud zondag 4 februari 2024 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur*

*Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
met medewerking van Raoul Michel*

*U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio*