

MIDDAGPAUZEDIENST

**ALLE-
DAG-
KERK**

woensdag 14 februari 2024

**van 12.40 tot 13.00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam**

Thema:
“Waakzaamheid”

Voorganger:
Ds. Ad van Nieuwpoort
(Duinzichtkerk, Den Haag)

Organist:
Everhard Zwart

Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

- NLB 25:1

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

- Gezang 231: 1 en 2

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d' eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

- Hemelhoog 629:1

Heer, ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want, Heer, ik heb ontdekt als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

- NLB 86: 3 en 6

Allen die als goden blonken
zijn bij U in 't niet gezonken.
Niets kan bij uw werk bestaan.
Heel de wereld roept U aan.
Alle volken komen samen,
die Gij scheidt en roept bij name,
buigen voor uw zetel neer,
brengen uwen naam de eer.

Zie, o God, de trotse bende
die mijn leven tracht te schenden,
die in mateloos geweld
U zich niet voor ogen stelt.
Kome, Heer, mij uw genade,
uw barmhartigheid te stude.
Trouw zijt Gij in wat Gij doet,
Gij zijt onvoorstelbaar goed.

- Hemelhoog 326:1 en 2

Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard’;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: **Onze hulp is in de Naam van de Heer**
Allen: *die hemel en aarde gemaakt heeft*
Voorganger: **die trouw houdt tot in eeuwigheid**
Allen: *en niet laat varen het werk van Zijn handen*

Groet

Zingen: NLB 1001: 1 – 3

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;

mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Overdenking: “Waakzaamheid”

n.a.v. Daniël 3: 16 - 19

¹⁶ Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen koning Nebukadnessar: ‘Wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden, ¹⁷ want als de God die wij vereren in staat is ons te redden uit een brandende oven en uit uw handen, dan zal Hij ons redden. ¹⁸ Zo niet, weet dan, majesteit, dat wij uw goden niet vereren, noch buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

¹⁹ Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling

Alle giften zijn welkom



Zingen: NLB 871: 1-4

Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal,
en uit de kindermund ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Zegen en uitleidend orgelspel

***Na afloop van de dienst is er koffie en thee
en kunnen wij elkaar ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.***

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor de middagpauzediensten.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

Volg ons via:  @alldagkerkamsterdam

 @alldagkerk_amsterdam

 Podcast. Alledagkerk

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Giften en donaties zijn van harte welkom:

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. Zie website onder 'Schenken'

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter
Everhard Zwart – secretaris
Jaap van Rijn – penningmeester
Doke Hoekstra – bestuurslid
Ds. Koos Staat – bestuurslid

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van de bestuursleden of via secretaris@alldagkerk.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Zondag 18 februari 19.00 uur
Spreker: Ds. Taco Koster
Muziek: Jan Cornelis Blokhuis

KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

ALLE- DAG- KERK

- 21 februari** **Voorganger: Ds. Jan van Langevelde**
(CGK, Zierikzee)
Organist: Wilbert Magré
- 28 februari** **Voorganger: Diaken Rob Polet**
(RK, Basiliek H. Nicolaas, Amsterdam)
Organist/Pianist: Rob van Dijk
- 6 maart** **Voorganger: Ds. Bas van der Graaf**
(PKN, Nieuwe Kerk, Huizen)
Organist: Everhard Zwart
- 13 maart** **Voorganger: Evang. Martijn Rutgers**
(Mozaiek 071, Kruispunt, Voorschoten)
Organist: Wilbert Magré
- 20 maart** **Voorganger: Ds. Joost Röselaers**
(Remonstrants, Vrijburg, Amsterdam)
Organist/Pianist: Rob van Dijk