

MIDDAGPAUZEDIENST

**ALLE-
DAG-
KERK**

woensdag 8 mei 2024

**van 12.40 tot 13.00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam**

Thema:

“Engelen en mensen”

Voorganger:

Ds. Anne Verbaan – van den Heuvel
(PKN, Hervormde gemeente, Bennekom)

Organist:

Everhard Zwart

Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

- NLB 413:1

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

- NLB 91: 1 en 5

Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Maar gij moogt schuilen bij de Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning:
gij hebt tot schild en tegenweer
de allerhoogste koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

- NLB 150a: 1, 2 en 4

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

- HH 590: 1

Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij.
Vader, in eeuwigheid zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor
Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen.

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: **Onze hulp is in de Naam van de Heer**
Allen: *die hemel en aarde gemaakt heeft*
Voorganger: **die trouw houdt tot in eeuwigheid**
Allen: *en niet laat varen het werk van Zijn handen*

Groet

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3 en 4

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Overdenking: “Engelen en mensen”

n.a.v. Genesis 28: 10-15 - Jakobs droom in Betel

¹⁰ Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. ¹¹ Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. ¹² Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. ¹³ Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. ¹⁴ Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. ¹⁵ Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’

Korte instrumentale improvisatie

Gebed

en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling

Alle giften zijn welkom



Zingen: 91a: 2 en 3

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Zegen en uitleidend orgelspel

***Na afloop van de dienst is er koffie en thee
en kunnen wij elkaar ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.***

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor de middagpauzediensten.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

Volg ons via:  @allegdagkerkamsterdam
 @allegdagkerk_amsterdam
 Podcast. Alledagkerk

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. Zie website onder 'Schenken'

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter
Everhard Zwart – secretaris
Jaap van Rijn – penningmeester
Doke Hoekstra – bestuurslid
Ds. Koos Staat – bestuurslid

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van de bestuursleden of via secretaris@allegdagkerk.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Zondag 12 mei 19.00 uur
Spreker: Ds. Nathan Noorland
Muziek: Wilbert Magré en Gemma Blaauw

KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

ALLE- DAG- KERK

15 mei

Voorganger: Ds. Wim Scheltens
(PKN, Lunteren)
Organist: Wilbert Magré

22 mei

Voorganger: Ds. Tjaard Barnard
(Remonstrants, Arminiuskerk, Rotterdam)
Organist/pianist: Rob van Dijk

29 mei

Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode
(PKN, Dorpskerk, Hoek van Holland)
Organist: Everhard Zwart

5 juni

Voorganger: Ds. Erick Versloot
(PKN, muzikant, schrijver, Mijdrecht)
Organist: Wilbert Magré

12 juni

Voorganger: Ds. Robert-Jan van Amstel
(PKN, Geref. Kerk, Putten)
Organist/pianist: Rob van Dijk