



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 14 juli 2024
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 4e Zondag van de zomer ~

Voorganger : ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
Ouderling van dienst : Beppechien Bruins Slot
Diaken : Anne-Marie Scheeres
Organisten : Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: Echo's in F en G, Frère Gerardus Scronx (ca 1615)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen : *die hemel en aarde gemaakt heeft*
Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen : *en niet laat varen het werk van zijn handen.*

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Allen : *Amen.*

Aanvangslied: 139:1, 2 en 3

Gebed om ontferming

Loflied: 324

Gebed van de zondag

DE SCHRIFT

Lezing: Jona 2, 1-11 (NBV)

- 1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis.
- 2 Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:
- 3 'In mijn nood roep ik de HEER aan
en hij antwoordt mij.
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –
u hoort mijn stem!
- 4 U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Door kolkend water ben ik omgeven,
zwaar slaan uw golven over mij heen.
- 5 Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.
Maar eens zal ik opnieuw
uw heilige tempel aanschouwen.
- 6 Het water stijgt tot aan mijn lippen,
muren van water storten op mij neer,
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.
- 7 Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,
o HEER, mijn God!
- 8 Nu mijn levensadem mij verlaat
roep ik u aan, HEER,
en mijn gebed komt tot u
in uw heilige tempel.
- 9 Zij die armzalige afgoden vereren,
verlaten u, trouwe God.
- 10 Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!
- 11 Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land.

Lied: 356: 1, 2, 5, 6 en 7

Lezing: Mattheus 14, 22-33 (NBV)

- 22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd.
- 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen.
- 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd.

- 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer.
- 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen:
'Een spook!' en schreeuwden het uit van angst.
- 27 Meteen sprak Jezus hen aan:
'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!'
- 28 Petrus antwoordde:
'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.'
- 29 Hij zei:
'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
- 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit:
Heer, red me!'
- 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei:
'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?'
- 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen.
- 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden:
'U bent werkelijk Gods Zoon!'

Lied: 917: 1, 2, 3, 5 en 6

Overdenking

Lied: 918

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: Kia Dovenpastoraat Nederland

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Via het programma Pastoraat ondersteunt de Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal pastoraat in Nederland zoals het dovenpastoraat. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. pastoraat juli. Hartelijk dank.

2^e: **Kerk** Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven



Heeft u geen Givt-app, gebruik dan deze code



Orgelspel: Uit Divertimento in Bes, Andante grazioso,
KV 240 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) (Vierhandig)

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368H

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): 422

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Allegro spiritoso uit Sonatina 1,
KV 213 Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) (vierhandig)

MEDEDELINGEN

Agenda

Wo	17-07	12.00	Kerk Open tot 14.00
do	18-07	10.30	Koffieochtend, KC
za	20-07	12.00	Kerk Open tot 14.00 uur

Zomeractiviteiten

Niet iedereen is blij dat de vakantieperiode weer voor de deur staat. Dit betekent namelijk vaak dat het 'vaste bezoek' ook met vakantie is of gaat en als je zelf niet weggaat, mis je toch vele gezellige uurtjes. De werkgroep pastoraat gaat ook dit jaar weer twee zomeractiviteiten te organiseren. Op donderdagmiddag 25 juli serveren, we na het koffiedrinken, om 12.30 uur een smakelijke lunch (voor wie geen koffie komt drinken: inloop 12.00 u.); Op dinsdagmiddag 13 augustus is er om 15.00 uur een gezellige high tea (inloop 14.30 u.)

ALLE gemeenteleden, dus jong en oud, die elkaar in deze vakantietijd ook buiten de kerkdiensten om eens willen spreken/zien zijn van harte welkom.

Wilt u zich voor de lunch s.v.p. vóór zondag 22 juli a.s. opgeven bij het Kerkelijk Bureau, tel. 023 – 524 1913.

U kunt zich dan ook meteen opgeven voor de high tea, maar in ieder geval vóór 5 augustus.

Zowel voor de lunch als voor de high tea vragen we een bijdrage van € 7,50 per persoon.

We gaan ervan uit dat u zelf voor vervoer zorgt, maar mocht dit een probleem opleveren, geeft u dit dan even door.

Zondag 14 juli 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerhuizen

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk,
voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn

Programma's van Radio Bloemendaal

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. Online vanaf 14 juli : **Orgelpunt met Kees Schuurman**

Een jong orgel deze keer in Orgelpunt. Het is ook een fors orgel, opgeleverd in 2009. Dat komt niet vaak meer voor. Het is gebouwd door Van Vulpen en staat in de ook nog jonge kerk van de Gereformeerde Gemeente in Gouda. Het heeft twee klavieren met elk 11 stemmen en een zelfstandig pedaal van 8 stemmen. Heel geschikt voor het begeleiden van de stevige psalmzang van de Gereformeerde Gemeente. Maar ook organisten van naam en faam komen er concerneren, soms met wat samenzang erbij. Namen als Sietze de Vries, Gerben Budding en de broers Euwe en Sybolt de Jong, om er maar een paar te noemen. De concertorganisatie heeft nu een cd samengesteld met diverse interessante concertopnamen. Een bijzondere cd, die zeer de moeite waard is. Kees Schuurman praat er over met de voorzitter van de concertcommissie Leo Mauritz en laat de nodige concertopnamen langskomen.

Dinsdag 16 juli 2024 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 ds. Henk Methorst/ Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 21 juli 2024 in de Dorpskerk

aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. Ineke Clement

***U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio***