

MIDDAGPAUZEDIENST

**ALLE-
DAG-
KERK**

woensdag 11 september 2024

**van 12.40 tot 13.00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam**

Thema:

“De vonk die oversloeg”

Voorganger:

Ds. Arnold Vroomans
(PKN, Rijnsburg)

Organist:

Everhard Zwart

Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

- Psalm 130: 1 en 3

Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red!

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

- NLB 1005: 1 en 2

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

- NLB 906: I en 8

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe Uw Wezen
dat Ge in mij Uw beeld moogt lezen.

Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

- HH 275: I - 4

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: **Onze hulp is in de Naam van de Heer**
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: **die trouw houdt tot in eeuwigheid**
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet

Zingen: Psalm 149: 1, 3 en 4

Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.

Gods lof zal in hun lied weerklinken.
En in hun rechterhand zal blinken
een zwaard dat voor de trots der volken

Gods wrake zal vertolken.
De tirannen die God weerstaan
zullen zij in de boeien slaan.
Zij juichen nu het bruto geweld
voorgoed wordt neergeveld.

Overdenking: “De vonk die oversloeg”

n.a.v. Genesis 39: 11 – 20

¹¹ Maar op zekere dag, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en geen van de bedienden daar aanwezig was, ¹² greep ze hem bij zijn kleed. ‘Kom bij me liggen,’ drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten; zijn kleed liet hij in haar handen achter. ¹³ Toen ze besepte dat hij gevluht was en zijn kleed bij haar had achtergelaten, ¹⁴ riep ze haar bedienden en zei tegen hen: ‘Moet je nou zien! Hij moest zo nodig een Hebreëër in huis halen – zeker om zich met ons te kunnen vermaken! Die man is bij me gekomen en wilde bij me liggen, maar ik begon luid te roepen. ¹⁵ Toen hij me zo hoorde schreeuwen, ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter.’ ¹⁶ Ze liet het kleed naast zich liggen totdat Jozefs meester thuiskwam, ¹⁷ en vertelde hem hetzelfde verhaal: ‘Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is bij me gekomen om zich met me te vermaken. ¹⁸ En toen ik begon te schreeuwen, ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter.’ ¹⁹ Toen Jozefs meester zijn vrouw hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. ²⁰ Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling

Alle giften zijn welkom



Zingen: Gezang 143: 1, 2 en 4

Op bergen en in dalen en overal is God.

Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God.

Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God.

Omlaag en hoog verheven ja, overal is God.

Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij.

Wie steunt op zijn vermogen die dekt en zegent Hij

Hij hoort de jonge raven bekleedt met gras het dal

heeft voor elk schepsel gaven ja, zorgt voor 't gans heeal.

Roem Christen, aan mijn linker- en rechterzijd' is God.

Waar 'k macht'loos nederzinke of bitter lijd', is God.

Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God.

In dood en doodse banden, ja, overal is God

Zegen en uitleidend orgelspel

***Na afloop van de dienst is er koffie en thee.
Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.***

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor de middagpauzediensten.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

Volg ons via:  @allegdagkerkamsterdam

 @allegdagkerk_amsterdam

 Podcast. Alledagkerk

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Giften en donaties zijn van harte welkom:

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. Zie website onder 'Schenken'

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter
Everhard Zwart – secretaris
Jaap van Rijn – penningmeester
Doke Hoekstra – bestuurslid
Ds. Koos Staat – bestuurslid

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van de bestuursleden of via secretaris@allegdagkerk.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Komende zondag 19.00 uur - Ds. Taco Koster
Muziek: Jan Cornelis Blokhuis

KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

ALLE- DAG- KERK

- 18 september** **Voorganger: Ds. Margriet van der Kooi**
(PKN, Geestelijk verzorger, Woerden)
Organist: Wilbert Magré
- 25 september** **Voorganger: Ds. Ruud Stiemer**
(PKN, Grote Kerk, 's-Hertogenbosch)
Organist/pianist: Rob van Dijk
- 2 oktober** **Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode**
(PKN, Dorpskerk, Hoek van Holland)
Organist: Everhard Zwart
- 9 oktober** **Voorganger: Ds. Gerco Lock**
(PKN, Bethelkerk, Scheveningen)
Organist: Wilbert Magré
- 16 oktober** **Voorganger: Ds. Teus Prins**
(PKN, Open Hof, Aalsmeer)
Organist/pianist: Rob van Dijk