



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 1 december 2024
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 1e Zondag van Advent ~

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst : Marjon van Straten - Fennema
Diakenen : Jan van der Kroon, Bea te Winkel,
Anneke Weenink
Organist : Dirk Out
Koster : Adriana Verkuyl

**In deze dienst leggen Jappie van der Heide en Anneke Weenink de
belofte van geheimhouding af**

VOORBEREIDING

Orgelspel: 'Nun komm, der Heiden Heiland', BWV 659 van
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Woorden van welkom en aansteken adventskaars door de ouderling

Aanvangslied: 433: 1, 2, 3 en 4

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Kyriëgebed, beantwoord met door allen gezongen:

Lied om ontferming: 463: 1, 2, 3, en 5

Inleiding op de lezingen

DE SCHRIFT

Lezing: Uit Micha 1, 6 en 7 NBG aangepast

- 1, 1 Woord van Hem, God-Met-Ons,
 dat geschiedde tot Micha de Morashtiet,
 in de dagen van Jotham, Achaz, Jechizkiah,
 koningen van Juda,
 dat hij heeft aanschouwd over Samaria en Jeruzalem.

De profeet:

- 2 Hoort, volken, allemaal,
 wees opmerkzaam, aarde en wat haar vervult.
 Mijn heer, Hij zal jullie tot getuige zijn,
 mijn heer uit zijn heilige tempel.
- 3 Want zie, hij houdt uittocht uit zijn plaats,
 hij daalt neer en gaat zijn weg
 over de hoogten van de aarde.
- 4 De bergen smelten onder hem en de dalen splijten,
 als was voor het vuur,
 als water dat van een helling stort.

De profeet:

- 6, 1 Horen jullie toch wat Hij zegt.
 Sta op, voer het rechtsgeding voor de bergen
 en doe de heuvelen je stem horen:
 Horen jullie, bergen, Zijn rechtsgeding
 en ook jullie, krachtige grondvesten van de aarde,
 want een rechtsgeding is er voor Hem met zijn volk
 en met Israël treedt hij in het gericht.

God spreekt:

- 3 Mijn volk, wat heb ik je gedaan
 en waarmee heb ik je vermoeid?
 Antwoord mij.
- 4 Want ik heb je op doen gaan uit het land Egypte
 en uit het dienstknechtenhuis heb ik je losgekocht.
 Ik zond voor jouw aangezicht uit
 Mozes, Aäron en Mirjam.
- 5 Mijn volk, gedenk toch wat Balak beraamde, Moabs koning,
 en hoe hem antwoordde, Bileam, zoon van Beor,
 van Shittim tot Gilgal,
 opdat jij Zijn gerechtigheden erkent.

Het volk:

- 6 Waarmee zal ik treden voor Hem
en mij buigen voor mijn God in den hoge?
Zal ik voor hem treden met offers, met kalveren van een jaar?
- 7 Zou hij welbehagen hebben aan duizenden ramen
en tienduizenden beken van offerolie?
Zou ik mijn eersteling geven voor mijn overtreding,
de vrucht van mijn schoot voor de zonden van mijn ziel?

De profeet:

- 8 Hij heeft jou verteld, o mens, wat goed is
en wat anders vraagt Hij van je dan dat je doet wat recht is,
goedgunstigheid liefhebt, ootmoedigheid wandelt met jouw God?
- 7, 18 Wie is een God als gij,
die wegdraagt ongerechtigheid en voorbijtrekt aan overtreding
voor de rest van zijn erfdeel?
Niet blijft hij aan zijn toorn vasthouden,
want hij heeft welbehagen aan goedgunstigheid.
- 19 Hij wendt zich om en ontfermt zich over ons,
Hij vertreedt al onze schulden.
Gij werpt in de diepten van de zee al hun zonden.
- 20 Gij geeft trouw aan Jakob, goedgunstigheid aan Abraham,
wat gij gezworen hebt aan onze vaders uit de dagen vanouds.

Lied: 922

Overdenking

Orgelspel: 'Air' van Samuel Wesley (1766-1837)

Belofte geheimhouding Anneke Weenink en Jappie van der Heide

DE TAFEL

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: Diaconie

Deze collecte zal bestemd zijn voor algemene diaconale doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL 75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. 'collecte 1 december'.

2^e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven



Heeft u geen Givt-app, gebruik dan deze code



Orgelimprovisatie

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, gevolgd door het zingen van: Lied 961

Voorbeden en stil gebed

Tafellied: 453: 1, 2, 3 en 5
(tijdens dit lied wordt de tafel toebereid)

Tafelgebed

v: De Heer met u allen!
a: Zijn vrede met u!
v: Verheft uw harten!
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer!
v: Zegenen wij de Heer onze God!
a: Hem zeggen wij dank!
v: ...

Zingen: Lied 404 E

V: vervolg tafelgebed

...doe dit tot zijn gedachtenis

Zingen: Lied 407 A

V: vervolg tafelgebed

We bidden samen het Onze Vader

Vredegroet

v: de vrede van Christus met u allen!

A: zijn vrede met u!

Wij geven elkaar een teken van vrede

**Het brood wordt gebroken en de wijn wordt in de beker uitgegoten
terwijl allen zingen:**

Lied: 408 E

Nodiging

Delen van brood en wijn

Orgelspel tijdens het delen van brood en wijn:

Uit Suite Gothique: 'Prière' van Leon Boëllmann (1862-1897)

Slotlied: 440: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Uit Suite Gothique: 'Menuet Gothique' van
Leon Boëllmann (1862-1897)

MEDEDELINGEN

Agenda

wo	04-12	12.00	Kerk Open tot 14.00
		20.00	Leestafel Theologie, Consistorie
do	05-12	10.30	Koffieochtend, KC
za	07-12	12.00	Kerk Open tot 14.00 uur

Kerstactie voor Buurtgezinnen

Als u heeft ingeschreven op de boodschappenlijst voor de Buurtgezinnen kerstactie, kunt u de producten op zondag 1, 8 en 15 december vóór en na de kerkdiensten afgeven in het Kerkelijk Centrum.

U kunt ook een donatie overmaken, die zal worden besteed aan boodschappenbonnen. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL75 ABNA 0576 1736 81. Vermeldt u erbij: Kerstpakkettenactie Buurtgezinnen. De Diaconie, samen met Paulien de Jong van Buurtgezinnen, stelt de week voor Kerst alle pakketten samen en bezorgt de pakketten bij de 15 gezinnen thuis. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bellen met Anne-Marie Scheeres (06-28279680), liefst na 18 uur.

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp!

Sierlijke Kroon

De Sierlijke Kroon nodigt u uit voor een de Kerstbijeenkomst op dinsdag 17 december in het Kerkelijk Centrum. Het thema VREDE zal terug te vinden zijn in gebeden, gedichten, liederen en verhalen. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Agnes van Bekkum (piano) en haar dochter Mirjam Louwen-van Bekkum (harp).

Wilt u zich opgeven vóór 10 december bij Aagje Scheeres (023-5376143) of Susan de Bruin (023-5241351). Heeft u vervoer nodig, dan kunt u dat ook via één van beide nummers doorgeven.

De deur gaat om 14 uur open en wij beginnen om 14:30 uur. Wij sluiten af met een gezellig samenzijn en een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom

Zondag 1 december 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: Jessa van der Vaart

Programma's van Radio Bloemendaal

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.

Online vanaf 1 december: Orgelpunt met Dick Koomans

In deze uitzending zijn we te gast in de PKN kerk te Zandvoort.

In deze kerk staat een fraai Knipscheer orgel uit 1849. Het wordt bespeeld door de vaste organist, Wim Stroman.

Afgelopen zomer werd het 175-jarig jubileum van het orgel gevierd met een reeks concerten. Het laatste concert in de serie was bijzonder. Wim Stroman gaf, voorafgaand aan het concert, een demonstratie met uitleg aan de speeltafel en speelde orgelwerken uit diverse stijlperiodes: van Sweelinck tot Alain. We gaan delen uit dit live concert horen.

Daarnaast luisteren we naar een interview met Wim Stroman.

Wim is een leuke en boeiende verteller. Iemand die, als hij eenmaal begint, niet meer ophoudt. En dat is natuurlijk ideaal voor een radioprogramma!

Meditaties tijdens de adventsweken

Vandaag begint de Adventstijd. Advent betekent komst. In deze tijd leven we toe naar kerst. Een tijd van hoop en verwachting. Elk jaar lezen we met kerst het verhaal van Lucas over de geboorte van het Kind in een stal in Bethlehem.

Lucas schreef ook een proloog met daarin verhalen over onder andere de aankondiging van de geboorte.

VANAF MORGEN, MAANDAG 2 DECEMBER, kunt u elke dag luisteren naar een korte meditatie met steeds een paar regels uit de Bijbeltekst van Lucas, een lied, gedicht of gebed en mooie adventsmuziek. Elke dag, behalve op zondag, een digitale Adventskalender verzorgd door Juup van Werkhoven-Romeijn.

Dinsdag 3 december 2024 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 ds. Ciska Stark/ Organist: Rob van Dijk

***Dienst zondag 8 december 2024 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur***

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven- Romeijn

***U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio***