



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 22 december 2024
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 4^e Zondag van Advent ~

Voorganger : ds. Tjitske de Vries-Meijer
Ouderling van dienst : Mini Hulscher
Diaken : Jan van der Kroon
Organist : Agnes van Bekkum
m.m.v. : De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée
Koster : Ewout Lensvelt

VOORBEREIDING

Orgelspel: All' Elevatione en Pastorale, Domenico Zipoli (1688-1726)

Cantorij zingt: Rorate coeli desuper, Christopher Tye (c.1505 - 1572)

Woorden van welkom en aansteken adventskaarsen door de ouderling

Aanvangslied: 461: 1, 2, 3 en 4

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

Kyriëgebed

Cantorij zingt: O Radiant Dawn, James MacMillan (1959-)

Lied: 335 (drie keer)

Inleiding op de lezingen

DE SCHRIFT

Lezing: Micha 5: 1- 4a (NBV21)

1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.

- 2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over
zijn terugkeren naar de andere Israëlieten.
- 3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht
van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij
zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
4 en hij brengt vrede.

Lied 498: 1 cantorij, 2 en 5 allen

Lezing: Lucas 1: 39 – 56 (NBV21)

- 39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een
stad in Juda,
40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.
41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar
schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest
42 en riep luid:
'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend
is de vrucht van je schoot!
43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in
mijn schoot.
45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer
in vervulling zullen gaan.'
- 46 Maria zei:
'Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47 mijn hart juicht om God, mijn redder:
48 Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaar.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
50 Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52 heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
53 Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
54-55 Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.'
- 56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar
huis.

Lied 157a: 1, 2, 3 en 4

Overdenking

Lied: 739: 1, 2, 5 en 6

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: Lepra zending

Elke twee minuten krijgt iemand in de wereld de diagnose lepra. Patiënten worden verstoten en gediscrimineerd uit angst voor besmetting, sommigen raken gehandicapt. Als de diagnose vroeg wordt gesteld is lepra goed te behandelen. De lokale lepra-experts strijden tegen de ziekte op een professionele manier en verliezen de individuele patiënt niet uit het oog. Met onze giften kunnen patiënten worden opgespoord en behandeld. Als u uw bijdrage wilt overmaken, kan dat op rekeningnummer NL49 INGB 0000 889 889, t.n.v. Lepra Zending Apeldoorn.

2^e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven



Heeft u geen Givt-app, gebruik dan deze code



Cantorij zingt: Vom Himmel hoch Da komm Ich her,
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied: 440: 1, 3 en 4

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Andante in G uit orgelconcert HWV 289 G.F.Händel (1685-1759)

MEDEDELINGEN

Agenda

di	24-12	19.00 en 19.30	Lichtjesoptocht, vertrek vanaf Fleurie
		20.00	Zingen in de kerktuin
		21.00	Kerkdienst
wo	25-12	10.00	Kerkdienst
do	26-12	GEEN	KOFFIEDRINKEN
za	28-12	12.00	Kerk Open tot 14.00 uur

Adventskalender

Tijdens de adventsweken kunt u elke dag luisteren naar een korte meditatie met steeds een paar regels uit de Bijbeltekst van Lucas, een lied, gedicht of gebed en mooie adventsmuziek. Elke dag, behalve op zondag, een digitale Adventskalender verzorgd door Juup van Werkhoven-Romeijn.

Zondag 22 december 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Tjitske de Vries-Meijer

Programma's van Radio Bloemendaal

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.

Online vanaf 29 december: Orgelpunt met Kees Schuurman

Gast in deze uitzending is organist en beiaardier Bernard Winsemius.

Hij kreeg al bij het afronden van zijn orgelstudie de Prix d'Excellence

toegekend en hij is nog steeds organist van de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Hij speelde bij het huwelijk van Prins Willem Alexander en Maxima en bij de

inhuldiging van de Koning. Winsemius was beiaardier van de Bavo en

Bakenesserkerk in Haarlem en van de Zuidertoren in Amsterdam. Verder

was hij betrokken bij het Internationaal Orgelfestival in Haarlem. Bovendien

was hij ook orgeldocent aan verschillende Hogescholen. Winsemius liet

meerdere cd's het licht zien. In deze uitzending hoort u een bloemlezing uit

zijn veelzijdige spel.

Online vanaf 25 december: Uit Daans platenkoffer

Kerstliederen uit Finland en de Baltische staten.

Zo goed als zeker is Radio Bloemendaal het enige zendstation dat

kerstliederen gezongen in de daar gesproken talen van die landen uitzendt.

Ook daar hoort u ze soms zingen op de melodieën die afkomstig zijn van de USA en West-Europa.

We beginnend met een, door de bekendste Finse componist Jean Sibelius gecomponeerde, melodie.

Uit Letland onder meer het jongenskoor van de Domkerk van Riga dat ooit eind vorige eeuw de Bavo basiliek te Haarlem aandeed tijdens een tournee door West-Europa.

Naast het misschien 's-werelds bekendste kerstlied 'Stille Nacht' van Franz Gruber en Joseph Mohr bestaat er ook in de Litouwse taal een lied met dezelfde titel maar op een geheel andere melodie.

Dinsdag 24 december 2024 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 ds. Koos Staat/ Organist: Rob van Dijk

DINSDAG 24 december 2024
19.00 en 19.30 uur Lichtjesoptocht
met
kerstverhaal in de Dorpskerk
door Eric van Muiswinkel
(start bij Fleurie)

21.00 uur ds. Jessa van der Vaart
met muziek van Jasper Swank, piano
Agnes van Bekkum, orgel

WOENSDAG 25 december 2024, KERST
10.00 uur ds. Jessa van der Vaart
met muziek van Ineke Wentink, saxofoon
Dirk Out, orgel

ZONDAG 29 december 2024
10.00 uur ds. Wim Brouwer

U kunt de diensten ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio