

## **Opgang, 3 april 2026, Goede Vrijdag**

### Teksten

#### **1 – Tomás Luis de Victoria (c.1548-1611): "Tenebrae factae sunt", uit de Responsories voor Goede Vrijdag, nocturne 2 nr. II (Tenebrae, o.l.v. Nigel Short)**

Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Iesum Iudaei: et circa horam nonam exclamavit Iesus voce magna: "Deus meus, ut quid me dereliquisti?"  
Et inclinato capite, emisit spiritum.  
Exclamans Iesus voce magna ait: "Pater, in manus tuas commendo spiritum meum."

Het was donker toen Jezus van Juda gekruisigd werd. En rond het negende uur riep Jezus met luide stem: "Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?"  
En met gebogen hoofd blies hij zijn laatste adem uit. Jezus riep met luide stem: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest."

#### **2 – Dietrich Buxtehude (c.1637-1707): "Ad pedes", uit "Membra Jesu nostri" (Maria Keohane, Hanna Bayodi-Hirt, sopranen; Carlos Mena, alt; Jeffrey Thompson, tenor; Matthias Vieweg, bas; Ricercar Consort, o.l.v. Philippe Pierlot)**

##### 1. Sonata

2. Ecce super montes pedes evangelizantis et annunciantis pacem.

Daar, over de bergen snelt een vreugdebode. Hij kondigt vrede aan.  
(Nahum 1:15)

3. Salve mundi salutare, salve Jesu care!  
Cruci tuae me aptare vellem vere, tu scis quare.

Gegroet redder van de wereld, gegroet, lieve Jezus!  
Kon ik mij maar bij U voegen aan het kruis, waarlijk, dat is wat ik wil, U weet waarom.  
Geef mij van Uw overvloed.

Da mihi tui copiam.

4. Clavos pedum, plagas duras, et tam graves impressuras circumplector cum affectu, tuo pavens in aspectu, tuorum memor vulnerum.

De nagels in Uw voeten, de harde slagen en de diepe striemen, ik omarm ze vol overgave, bevend voor Uw aanblik, als ik aan Uw wonden denk.

5. Dulcis Jesu, pie Deus, ad te clamo, licet reus, praebe mihi te benignum, ne repellas me indignum de tuis sanctis pedibus.

Zoete Jezus, genadige God, ik roep U aan. Ook al ben ik schuldig, betoon U mild tegenover mij, stuur mij, onwaardige, niet weg van Uw heilige voeten.

Da capo

6. Ecce super montes pedes evangelizantis et annunciantis pacem.

Daar, over de bergen snelt een vreugdebode. Hij kondigt vrede aan.  
(Nahum 1:15)

7. Salve mundi salutare, salve Jesu care!  
Cruci tuae me aptare vellem vere, tu scis quare.

Gegroet redder van de wereld, gegroet, lieve Jezus!  
Kon ik mij maar bij U voegen aan het kruis, waarlijk, dat is wat ik wil, U weet waarom.

Da mihi tui copiam.

Geef mij van Uw overvloed.