



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
zondag 10 mei 2026
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 5^e Zondag na Pasen ~

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst : Ton Bruggeman
Diaken : Marie-José van Peer
Organist/pianist : Dirk Out
m.m.v. : De cantorij o.l.v. Xandra Mizée
Koster : Ewout Lensvelt
Kinderkring : Voor alle kinderen van de basisschool

VOORBEREIDING

Orgelspel: 'A Trumpet Minuet' van Alfred Hollins (1865-1942)

Cantorij zingt: 'O strength and stay' Componist John Dykes, Dichter John Ellerton

Woorden van welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 65, vers 1, 2 en 3 (Liefste lied van overzee II.)

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kyriëgebed

Loflied: 659, vers 1, 4, 5 en 6

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring

Inleiding op de lezingen

Muzikaal intermezzo: 'Hoop' van Louis van Dijk (1941-2020)

DE SCHRIFT

Eerste lezing: Ezechiël 37, 1-14 (Amstelpreekteam)

- 1 De hand van JHWH geschiedde over mij:
door de geest deed JHWH mij uitgaan
en zette mij neer in het midden van een dal
dat vol beenderen was.
- 2 Hij deed mij rondom hen trekken, rondom.
Zie: zeer velen op de bodem van het dal.
Zie: zeer verdord.
- 3 Hij zei tot mij:
Mensenzoon,
zullen deze beenderen leven?
Ik zei:
Heer JHWH,
Gij weet het.
- 4 Hij zei tot mij:
Profeteer tot deze beenderen
en zeg tot hen:
'Jullie dorre beenderen,
hoor het woord van JHWH.
5 Zo spreekt JHWH, de Heer, tot deze beenderen:
Zie, ik breng geest in jullie
en jullie zullen leven.
6 Ik geef spieren op jullie,
ik laat vlees over jullie opgaan,
ik zal huid over jullie heen spreiden,
geest geef ik in jullie
en jullie zullen leven
en erkennen dat ik JHWH het ben.'
- 7 Ik profeteerde zoals mij geboden was.
En er geschiedde een stem
zodra ik geprofeteerd had, zie, een beving.
En de beenderen kwamen tot elkaar,
been tot zijn been.
- 8 Ik zag en zie:
Spieren over hen,
vlees ging op
en huid spreidde zich over hen heen van bovenaf.
Maar geest was er niet in hen.

- 9 Hij zei tot mij:
Profeteer tot de Geest,
profeteer, mensenzoon,
en zeg tot de geest:
'Zo zegt JHWH, de Heer:
van de vier windrichtingen van de geest,
kom, geest
en blaas in deze gedoden,
dat ze leven!
- 10 Ik profeteerde zoals hij mij geboden had.
De geest kwam in hen,
ze leefden
en gingen op hun voeten staan
een zeer grote macht.
- 11 Hij zei tot mij:
Mensenzoon,
deze beenderen zijn heel Huize Israël.
Zie, zij zeggen:
'Verdord zijn onze beenderen,
verloren onze hoop,
het is met ons gedaan!'
- 12 Daarom profeteer
en zeg tot hen:
'Zo zegt JHWH, de Heer:
Zie, ik open jullie graven
ik doe jullie opgaan uit jullie graven,
mijn volk,
en laat jullie heenbrengen naar de akker Israëls.
- 13 Dan zullen jullie erkennen dat ik JHWH het ben,
als ik jullie graven open
en jullie doe opgaan uit jullie graven,
mijn volk.
- 14 Geven zal ik mijn geest in jullie,
en je zult leven.
Ik zal je neerzetten op jullie akker.
Dan zullen jullie erkennen dat ik JHWH het ben
Die spreekt en die het doet'
- uitspraak van JHWH.

Cantorij zingt: lied 480 (Zangen van Zoeken en Zien)

Tweede lezing: Openbaring 21, 1-6 (uit NBV)

- 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

- 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
- 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:
'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
- 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'
- 5 Hij die op de troon zat zei:
Alles maak Ik nieuw!
- Ik hoorde zeggen:
'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' –
- 6 Toen zei Hij tegen mij:
'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Lied: 189 (Zangen van Zoeken en Zien) 1: cantorij, 2 en 3: allen

Overdenking

Cantorij zingt: Lied tegen de Derde Wereldoorlog

GAVEN EN GEBEDEN

Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: KiA Zending

Geef via de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending Kenia of geef online. Bedankt voor uw gift.

2^e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven



Heeft u geen Givt-app, gebruik dan deze code



Orgel improvisatie

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

steeds beaamd met lied 368f

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied: 605

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b



Orgelspel: Improvisatie over 'Eén naam is onze hope'

MEDEDELINGEN

Agenda

wo	13-05	12.00	Geen kerk open
do	14-05	10.30	Koffieochtend, KC
		20.00	Filosofiekring, KC
za	16-05	12.00	Kerk Open tot 14.00 uur

Programma's van Radio Bloemendaal

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.

Online vanaf 10 mei: Dichtwerk met Leny Deurloo

De gedichten die Leny gekozen heeft, gaan over de periode tussen Pasen en Pinksteren. Werk van de dichters Alfred Valstar, Len Borgdorff, André Troost, Fiet van Beek en Alfred Bronswijk, komt langs. De laatste zult u wellicht kennen van de periode dat hij predikant was bij Kerk zonder Grenzen rond Radio Bloemendaal. Het zijn korte en eenvoudige gedichten over mensen die op zoek zijn naar een leven dat geïnspireerd wordt door de woorden en tekenen van Jezus die hij na zijn dood en opstanding op verrassende wijze laat klinken en zien.

Alle Dag Kerk: deze week: dhr. Andries Knevel, organist Wilbert Magré

***Dienst zondag 17 mei 2026 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Niels Gillebaard***

***U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio***